

Word of God

Beloften van Jezus “Ik zal komen als een dief in de nacht”

Profetisch Woord neergeschreven door
Bertha Dudde

Vertaald door Gerard F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Hans-Willi Schmitz
St. Bernardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
Germany

++++++

Deze geschriften zijn niet konfessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

++++++

Source: <https://www.bertha-dudde.org/nl>

Inhoud

0857 Vervulling van de voorspellingen van de Schrift - Het ontvangen van het Woord.....	3
7565 Gods heilsplan en het einde.....	4
Bepaling van de tijd van het einde “Dag en uur weet niemand.”.....	6
5162 Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten.....	6
5305 Plotseling en onverwacht komt de laatste dag.....	7
6291 Tijdstip van het einde.....	7
8729 De dag van het einde is voorzien sinds eeuwigheid.....	8
Het einde werpt zijn schaduwen vooruit Aankondiging van een wereldschokkende natuurcatastrofe.....	10
2086 Doel van de natuurcatastrofen.....	10
2437 Voortekenen voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding door Jezus op aarde.....	11
2534 "IK zal komen als een dief in de nacht".....	11
3143 Gods ingreep - Einde van de strijd.....	12
6324 De nadering van een ster.....	13
7151 Natuurcatastrofe voor het einde.....	14
7609 Het einde komt onverwacht.....	15
8876 Een hernieuwd wijzen op het einde.....	16
Chaos en ongelovigheid na de ingreep van God.....	18
3209 Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos.....	18
3672 Antichrist - Einde.....	19
5589 Einde plotseling midden in de roes van werelds genot.....	20
Aankondiging van het laatste oordeel.....	22
3519 Einde van de wereld - De dag van het oordeel.....	22
3557 Het komen in de wolken - De wegneming.....	23
4531 Het komen in de wolken - De wegneming (III).....	24
4708 Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting van de aarde.....	24
5712 Verrassend einde, ook voor de gelovigen.....	25
6250 Geestelijk keerpunt - De nacht komt naderbij.....	26
7403 Het laatste oordeel.....	28
8066 Tweede brief van Petrus, hfdst.3, vers 10.....	29
.....	31
4879 Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten.....	31
5159 Een wijzen op het nabijzijnd einde De jongste dag.....	31
8413 Wees werkzaam zolang het nog dag is.....	32

Vervulling van de voorspellingen van de Schrift - Het ontvangen van het Woord

B.D. No. 0857
10. april 1939

“Onderzoek in de Geest”, spreekt de Heer “en u zult in de waarheid staan”. Wie kan u wel beter naar de waarheid leiden dan de Heer en Meester Zelf? Het gebeurde door Zijn wil dat

de deur naar het geestelijke rijk wijd werd geopend. Hij liet de roep van de aarde weerklinken in het hiernamaals en degenen die toen naar antwoord verlangden, werd het gegeven, want ieders wil die door de Geest te kennen wordt gegeven, wordt vervuld.

Zo begon de nieuwe tijd die zal voortgaan. De Heer heeft op deze tijd gewezen. Hij heeft er melding van gemaakt tijdens Zijn verblijf op aarde. Hij gaf ook de tijd aan waarin het geestelijke verval van de mensheid zou beginnen en grote nood over de aarde zou komen. Hij heeft van alle gebeurtenissen die aan de zware tijd voorafgaan melding gemaakt en ook gewezen op de duidelijke versterking die de zijnen door de hemel wordt geboden, opdat ze niet zonder bescherming en troost in de algemene chaos ten onder zouden gaan.

Als u nu aan de verschijnselen van de huidige tijd aandacht schenkt, zult u ook weten dat de tijd nabij is. U zult echter ook moeten begrijpen dat ook die voorspellingen vervuld moeten worden, die wijzen op de verbinding van de aarde met het hiernamaals en dit alles zal u niet meer zo onwaarschijnlijk voorkomen, als u beseft dat slechts de Schrift wordt vervuld.

De zichtbare hulp die u wordt geboden moet u alleen het geloof teruggeven dat u al hebt verloren. Het geloof in de eeuwige Godheid die zichtbaar en voelbaar onder u vertoeft, herkend door diegenen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Ze moet in u het geloof doen ontstaan aan Zijn onmetelijk grote Liefde, waarmee Hij ieder mensenkind zou willen bedenken als het zich niet tegen deze goddelijke Liefde verzet. En daarom wil Hij Zich openbaren in een vorm die het menselijk denken moet opwekken en die tegelijk getuigenis aflegt van de voortdurende zorg die Zijn mensenkinderen geldt. Wie aan deze bekendmakingen aandacht schenkt, wie ze ontvangt als het dagelijks Brood uit de hemelen, wie deze alleen tot de inhoud van zijn leven laat worden, wie verlangt in de volle waarheid te leven, hem is de Heer te allen tijde nabij. En hij heeft ook nooit te vrezen dat de Heer het schenken van Zijn genaden zou kunnen beperken of ze helemaal opheffen. Het is de Vader in de hemel veel meer welgevallig als het mensenkind naar de Wijsheid uit de hemelen verlangt.

Aan elk geestelijk verlangen zal gevolg worden gegeven en de Heer zegent, die Hem en Zijn Woord begeren. Wie zich tot de hemel voelt aangetrokken, wordt door de Liefde van de Vader vastgepakt deze geeft hem met zorg wat hij nodig heeft voor zijn hoge vlucht: opheldering in alle zaken, raad en hulp, kracht, troost en onophoudelijk genade. En indien de liefde voor de hemelse Vader de drijvende kracht is, wordt het mensenkind spoedig met een weten bedacht, dat hem alle goddelijke scheppingswonderen toereikend verklaart en toch ook buitengewoon gelukkig makend is voor de nog op aarde vertoevende mens die zich de grote genade van de Heer waardig maakt en zijn best doet de dwalende mensheid van het zichtbare werkzaam zijn van God in kennis te stellen. En zo zal voor de naar God verlangende mens ook deze bekendmaking begrijpelijk zijn, terwijl de mens die de goddelijkheid ervan niet erkent, nooit de diepe zin van de Woorden van boven zal begrijpen en daarom een dergelijk verlangen naar de waarheid niet in zich voelt. Want dit is alleen het voorrecht van de mens die zich in alle liefde aan de Vader in de hemel overgeeft, dat hij de Woorden van Liefde van boven ontvangt.

Amen

Gods heilsplan en het einde

B.D. No. 7565

2. april 1960

Mijn plan van eeuwigheid wordt uitgevoerd, want Mijn Liefde en Wijsheid waren bepalend bij dit plan en Mijn Macht brengt alles tot stand wat Ik wil. Daarom kan noch de wil van de mensen, noch het handelen van Mijn tegenstander Mij dat beletten. En het zou voor Mij heel gemakkelijk zijn om u mensen zo ver in te wijden dat u ook op de hoogte zou zijn van de dag en het uur dat Ik het plan realiseer. Maar dit wordt weer door Mijn Liefde en Wijsheid verhinderd, omdat het Mijn schepselen niet tot heil strekt, want een weten van dag en uur van het einde van deze aarde zou betekenen ze dan onder een zekere dwang van de wil hun opgave op aarde zouden vervullen. Maar Mijn Liefde wil u mensen ook weer waarschuwen en aanmanen. Mijn Liefde wil alleen graag dat u zich voorbereidt en het einde niet zult hoeven te vrezen. En daarom kondig Ik u steeds weer door

zieners en profeten het einde aan als vlak voor de deur staand, zoals het is geschied vanaf het begin van deze aardperiode en gebeuren zal, tot het einde werkelijkheid wordt.

Ik laat u mensen niet zonder weten daarover. Toch zal dit weten u nooit worden bewezen, vanwege uw wilsvrijheid. U zult het altijd alleen maar moeten geloven en overeenstemmend met dit geloof uw levenswandel leiden. En Mijn heilsplan zal dan zo verlopen, dat u er niet onder lijdt. Maar het wordt uitgevoerd volgens Mijn wil, want Ik weet waarlijk wat voor u, Mijn schepselen, voor uw bestwil is, ongeacht of u al als mens over deze aarde gaat of nog in gekluisterde toestand de scheppingswerken bewoont. Ik weet wanneer voor u de tijd is gekomen, dat uw toestand anders wordt, dat al het geestelijke de vorm moet verlaten die het gekluisterd houdt. Ik weet wanneer de wettelijke ordening weer tot stand moet worden gebracht en wat voor de positieve ontwikkeling van het geestelijke dienstig is. En omdat Mijn Liefde en Wijsheid bepalend zijn, zal Ik ook de tijd in acht nemen die Ik Me van eeuwigheid heb gesteld voor Mijn heilswerk.

En wanneer Ik u mensen dus de tijd als “dichtbij zijnd” aankondig, wanneer Ik u steeds weer aanmaan te denken aan uw einde, dan brengt ook alleen Mijn Liefde Mij daartoe, die u graag waarlijk een gelukkig lot wil bereiden en u steeds weer wijst op de weg die u zult moeten gaan om gelukkig te worden. Daarom spreek Ik u mensen steeds weer van boven toe, want anders kan u geen tijding toekomen over dat wat komt, omdat niemand buiten Mij dit weten kan en omdat Ik wil dat ook u er kennis van zult nemen, zelfs wanneer u het alleen maar zult hoeven te geloven.

Maar u bent gezegend, wanneer u Mijn Woord van boven geloof schenkt. Want niemand buiten Mij kan u naar waarheid onderrichten. Niemand kan u dit weten overbrengen, wanneer Ik Zelf het u niet doe toekomen door Mijn Geest. Daarom behoort er ook een vast geloof toe, Mijn Woord als waarheid aan te nemen, een geloof dat door de liefde werd verkregen. En omdat er zo weinig liefde onder de mensen is, is ook het geloof aan een einde slechts zelden te vinden. En de mensen gaan onverantwoord voort op hun levensweg en benutten niet de tijd die hun nog blijft tot het einde en die waarlijk nog maar kort is. En u zou ontsteld raken als u dag en uur zou weten. Maar dit weten blijft voor u verborgen, want het zou u niet tot nut zijn voor uw voltooiing. Maar het zal komen, plotseling en onverwacht.

En daarom gaat steeds maar Mijn zorg naar u uit en spreek Ik u steeds weer aan. Het nabijzijnd einde is de motivatie van Mijn aanspreken, omdat Ik steeds nog zielen wil winnen die Mij aanhoren en aan Mijn Woord geloof schenken. Want dezen zullen zich voorbereiden. Ze zullen hun best doen naar Mijn Woord te leven en hun goede wil zal van Mij uit steeds versterking ondervinden. Ze zullen steeds weer verlangen Mij te horen en uit Mijn Woord waarlijk de kracht halen, omdat Ik Mijn Woord met Mijn kracht heb gezegend.

Amen

Bepaling van de tijd van het einde “Dag en uur weet niemand.”

Tijdsbepaling van het einde - Valse profeten

B.D. No. 5162

1. juli 1951

Het tijdstip van het komende wereldgericht te willen bepalen, strookt niet met Mijn Wil en Mijn Wijsheid, die heel goed inziet dat een weten van tijd en uur voor u, mensen ondraaglijk is, daar het zowel uw denken als (ook) uw handelen zou beïnvloeden en om die reden door MIJ geheim wordt gehouden, niettegenstaande Mijn voortdurende aankondigingen en waarschuwingen en aanmaningen. U, mensen zult in vrije wil uw levenswijze moeten veranderen, waartoe wel 'n onophoudelijk wijzen op het dichtbijzijnd einde goed is, maar niet het precieze weten van tijd en uur. Wel is het einde, het wereldgericht heel nabij, en steeds weer maak IK u dit bekend, maar toch zult u allen verrast zijn, want niemand zal het overtuigd verwachten en aan het spoedige einde geloven. Maar wie meent tijd en uur te kunnen aangeven is niet Mijn afgezant en geloof zijn woorden niet ofschoon hij voorgeeft voor MIJ te spreken, ofschoon hij ook tracht de medemensen naar het ware geloof in MIJ te brengen. Nochtans is deze bewering hem niet door Mijn GEEST overgedragen, ze gaat niet van MIJ uit, ze is een product van eigen gedachten, waarvan hij zelf zeker is dat het de waarheid is en die hij daarom tracht te verbreiden.

"Dag en uur weet niemand". Denk aan deze Woorden die IK op aarde tot Mijn volgelingen sprak. Als GOD en Schepper van de oneindigheid ben IK sedert eeuwigheid wel op de hoogte van deze dag en dat uur, maar Mijn Wijsheid verhindert ME u, mensen dit weten bekend te maken. Want het gaat om de vrije wil van de mens, die niet mag worden aangetast, maar door elke precieze mededeling over de laatste dag wordt aangetast. Wel is de dag sinds eeuwigheid vastgelegd, maar evenzo zijn ook alle gebeurtenissen tevoren vastgelegd, die zonder dwang bij moeten dragen aan de verandering van de wil van de mens. En zo wordt van MIJ uit alles gedaan wat dienstig is voor de mens om in de juiste gesteldheid op de laatste dag Mijn gericht af te kunnen wachten. Doch als het door de mens zelf niet wordt benut, is zijn lot al beslist voor eindeloos lange tijd.

Het weten van de dag en het uur van het einde zou een gedwongen verandering van zijn wezen tot gevolg hebben, dat echter niet het recht geeft het lichtrijk, noch het zalige paradijs van de nieuwe aarde binnen te gaan, maar ook niet de mens aan het eeuwige verderf zou uitleveren, omdat angst en vrees zijn wil bepalen, maar niet de liefde die de enige beweegreden moet zijn voor 'n ommekeer van de wil. De liefde zou dus nog te gering zijn en dat geeft niet het recht van een wezenlijke verandering te spreken, maar de wil het juiste te doen zou het wezen moeten worden aangerekend; in zekere zin zou het wezen gehoorzaam zijn maar niet uit liefde, veeleer uit vrees. Maar de liefde geeft tenslotte de doorslag. IK wil de bokken van de schapen scheiden, IK wil een reiniging bewerkstelligen waardoor een verlossingstijdperk beëindigd is, voor er een nieuw begint. Daarom moet er een duidelijke wilsbeslissing plaatsvinden, waartoe de mensen rijkelijk tijd en gelegenheid hebben en als aansporing hun het dichtbijzijnd einde wordt aangekondigd. Maar ze moeten geheel zonder dwang beslissen.

Daarom houd IK dag en uur geheim, maar hij zal komen als een dief in de nacht, wanneer niemand hem verwacht zal hij er zijn, wanneer de mensen in de genietingen van het leven hun bevrediging vinden, wanneer ze rusteloos na het ene genot jacht maken op het andere, wanneer ze alles om zich heen vergeten en vrolijk zijn, wanneer ze helemaal vol levensvreugde zullen zijn. Dan zal de dag aanbreken die aan alles een einde maakt. En dan zal blijken wie voor MIJ partij trekt of voor Mijn tegenstander, die heer is van deze wereld. Dan zal alles openbaar worden, licht en duisternis, waarheid en leugen, liefde en haat, dan zal niemand zich kunnen verbergen of zijn ware wezen verhullen. Dan zal ieder zich zo voordoen zoals hij in werkelijkheid is, want de nood om hem rukt hem het masker

van het gezicht en dan zal ieder het gerechte loon krijgen - Licht of duisternis, Hemelse gelukzaligheid of eeuwige verdoemenis.

Amen

Plotseling en onverwacht komt de laatste dag

B.D. No. 5305

28. januari 1952

Er wordt u een plotseling einde aangekondigd. Hieronder moet worden verstaan, dat niemand de dag weet, dat alleen de mijnen hem kunnen vermoeden vanwege de grote, bijna ondraaglijke nood die eveneens is aangekondigd als voorafgaand aan het laatste einde. Wel weten velen dat de eindtijd is aangebroken en dat hij vroeg of laat deze dag brengt. Ze weten het, omdat er overal over wordt gesproken. Maar ze geloven het niet zo vast dat ze zich op deze dag voorbereiden. Een grote roes van vreugde zal zich van de wereldse mensen meester maken, steeds begeriger huldigen ze de wereldse geneugten, steeds gewetenlozer verschaffen ze zich de genoegens ten koste van de naaste, hun wensen en prestaties overtreffen elkaar en honend lachen ze hen uit die in het geloof in Mij aan de genietingen van de wereld voorbij gaan, en ze doen hen kwaad waar ze maar kunnen. De wereld leeft in zonde. En dat moet voor u een heel zeker teken zijn, want u zult dingen beleven die u niet voor mogelijk houdt. Het satanische optreden van uw medemensen verraadt u ook het uur op de wereldklok.

En ondanks dat u alles zult kunnen volgen en de tekenen van de tijd heel duidelijk zijn, zult ook u verrast zijn. Want het einde komt sneller dan u vermoedt. Het einde komt van vandaag op morgen, dat wil zeggen: de drukte van de wereld klopt buitengewoon levendig en laat de mensen geloven dat zij het leven beheersen, dat zij gebieders zijn en zich hun leven kunnen vormen naar believen. De mijnen zullen deze manier van doen gadeslaan en - een voorgevoel hebbend - de ondergang voorzien, maar zij zelf denken eveneens nog aan uitstel van het gericht, bij het zien van de bruisende levensvreugde van hun medemensen, wier wezen echter slecht en liefdeloos is. Doch de kwellingen van hun zijde nemen toe en hier maak Ik Zelf een einde aan. Daarom zal Ik komen, plotseling en onverwacht ook voor de mijnen, want de zonden van de wereldse mensen schreien ten hemel, de satan gaat zijn bevoegdheid te buiten en daarom is zijn einde gekomen.

Wanneer geen mens het zal verwachten, breekt de dag aan die bepaald is sinds eeuwigheid - de laatste dag van deze aarde, die angst en schrik zal brengen voor de mensen die de satan toebehoren, maar die ook verlossing betekent voor de mijnen uit de grootste nood. De dag van het oordeel, omdat vervuld wordt wat verkondigd is in Woord en Geschrift.

Amen

Tijdstip van het einde

B.D. No. 6291

22. juni 1955

In Mijn heilsplan van eeuwigheid is de tijd vastgelegd dat het omvormingswerk aan deze aarde zich voltrekt. Want Ik zag sinds eeuwigheid wanneer Mijn wil moet ingrijpen om het algehele wegzinken van het geestelijke in de diepte te verhinderen, om het weer in het ontwikkelingsproces op te nemen, opdat het weer opwaarts kan streven. En die perioden van tijd zijn altijd zo vastgesteld, dat ze wel toereikend zijn voor een totale verlossing van het geestelijke, maar dat ze ook voor het falende niet te lang mogen zijn. Want het zinkt steeds dieper weg en dan wordt de terugkeer naar Mij steeds moeilijker en meer kwellend, omdat de middelen voor de verlossing van dit geestelijke in overeenstemming zijn met de verwijdering van Mij.

In verlossingstijdperk wordt zeer veel geestelijks vrij. Maar het geestelijke dat door de schepping is gegaan, heeft ook vaak nog zoveel weerstand tegen mij, dat het langere tijd nodig heeft tot het zich als mens kan belichamen. Om deze reden draagt de mensheid aan het einde van zo'n verlossingsperiode meestal nog veel van deze weerstand met zich mee. En daarom hebben juist deze mensen geen impuls om opwaarts te gaan. Veeleer sluiten ze zich meer en meer met de materie aaneen, dus de hang ernaar

trekt ook de ziel omlaag. En wanneer bij de mensen een dergelijke gezindheid overheerst, dan is ook het tijdstip gekomen waarop een volledige omvorming van de aarde is vereist om het ontwikkelingsproces weer te begunstigen. Dan is de scheiding der geesten noodzakelijk geworden. En daar ben Ik sinds eeuwigheid van op de hoogte.

Om nog vóór de hernieuwde kluistering te redden wat mogelijk is, zal Ik nooit voortijdig een verlossingsperiode beëindigen. Want alleen Ik weet wat zo een hernieuwde kluistering in de vaste materie betekent voor het geestelijke. Nooit laat Ik aan dit noodlot een wezen ten prooi vallen, dat nog het geringste vooruitzicht biedt op verandering van zijn wil, op een redding voor dit noodlot. Maar Ik zal ook geen dag langer voorbij laten gaan, om de kwellingen van dit opnieuw gekluisterde wezen niet te vergroten, wat een steeds dieper neerstorten echter noodzakelijk zou maken.

Ik weet wanneer de tijd gekomen is die het geestelijke werd toegestaan om vrij te worden en daar is ook Mijn plan van eeuwigheid op gebaseerd. En daarom moet Ik u mensen ook wijzen op het gebeuren dat voor u ligt, omdat ook deze verwijzingen nog mensen wakker zullen schudden en de korte tijd tot aan het einde hun nog redding kan brengen. Maar de dag van het einde wordt daardoor niet uitgesteld. En zelfs wanneer u mensen nooit het precieze tijdstip zult mogen weten vanwege uw geloofsvrijheid, zo zeg Ik u toch dat u er heel dicht voor staat, dat u niet veel tijd meer hebt, dat uw leven op deze aarde zeer spoedig ten einde is. Ik zeg het u heel nadrukkelijk en raad u aan Mij geloof te schenken en uw leven zo in te richten, zoals u het zou doen wanneer u met zekerheid dag en uur zou weten.

Laat u ernstig waarschuwen en aanmanen. Keer u af van de wereld, laat alles achter wat vergankelijk is en denk aan uw ziel die onvergankelijk is. En bereid haar een gelukkig lot, doordat u alleen dat nastreeft wat haar tot heil strekt. Breng de verbinding met uw God en Schepper van eeuwigheid tot stand. Zie in Mij uw Vader die naar Zijn kinderen verlangt en vertrouw u toe aan Mij, opdat Ik u zal leiden en begeleiden in de laatste dagen van uw aards bestaan. Benut de laatste korte tijd die u nog blijft tot het einde, opdat u tot de weinigen behoort die nog worden gered van de ondergang, opdat u zult leven en niet vervalt aan de eeuwige dood.

Amen

De dag van het einde is voorzien sinds eeuwigheid

B.D. No. 8729

18. januari 1964

En al verweert u zich ook innerlijk tegen de gedachte dat alles om u heen zal vergaan, zoals het voortdurend verkondigd wordt, zo zal het toch met alle zekerheid in vervulling gaan. Want Mijn Woord is waarheid en het einde van deze aarde in haar huidige vorm is sinds eeuwigheid voorzien. Mijn heilsplan wordt afgewikkeld, want wat Ik eenmaal heb besloten, ondergaat geen verandering, omdat diepste wijsheid sinds eeuwigheid heeft ingezien wat voor Mijn plan - het terugbrengen van al het gevallen geestelijke - bevorderlijk is, en Ik daarom ook verwezenlijk wat is besloten. Dat u mensen nooit de juiste tijd wordt vermeld is te verklaren met uw wilsvrijheid, die dan in gevaar zou zijn als u precies dag en uur zou weten.

Maar nooit zal de mensheid zonder waarschuwing blijven. Steeds zal Ik er tijding van geven wat komen zal, opdat u zich kunt voorbereiden en het einde voor de mensen geen einde met schrik zal hoeven te zijn. En zo herhaal Ik dus steeds weer, dat het tijdsbestek is afgelopen dat voor deze verlossingsperiode of aardperiode aan het geestelijke werd toegekend, dat ook de noodzakelijkheid van een totale omvorming van het scheppingswerk aarde blijft bestaan, omdat alles volledig uit de ordening is getreden, omdat niets meer wordt benut ten behoeve van de verdergaande ontwikkeling van de ziel en omdat de aarde weer aan haar doel moet beantwoorden: de zielen tot rijp worden te brengen, waartoe echter een algehele omvorming van haar oppervlakte onvermijdelijk is.

En wanneer u nog steeds een termijn van genade is gegeven, geloof dan niet dat het einde is opgeheven. De dag wordt aangehouden die sinds eeuwigheid is voorbestemd. Alleen zult u moeten weten dat u al lang het dieptepunt hebt bereikt dat het einde tot gevolg heeft. Dus volgens de

gesteldheid van uw ziel zou aan de voorwaarden voor een vergaan van de aarde al zijn voldaan. Doch Mijn besluit is onveranderlijk en zo zult u dus de tijd die u nog overblijft als een geschenk van genade kunnen beschouwen, want u zou nog kunnen veranderen, omdat het daar nooit te laat voor is.

En steeds weer roep Ik u daarom toe: “Geloof het, dat u kort voor het einde staat”. Want al gaat er ook nog korte tijd voorbij, hij is toch slechts als een ogenblik in vergelijking met het grote gebeuren dat zich dan zal voltrekken, dat een periode beëindigt waarvan u niet in staat bent het begin vast te stellen, omdat begin en einde van een aardperiode zo ver uit elkaar liggen, dat u daar geen duidelijke bewijzen voor zult kunnen leveren. Toch zult u van eindeloos lange perioden overtuigd kunnen zijn. En al is ook de afzonderlijke mens in het grote wereldgebeuren schijnbaar slechts onbelangrijk en nietig, zo is hij toch een eens oergeschapen geest, aan wiens terugkeer Mij veel gelegen is. En daarom zou Ik deze willen redden voor dit einde, opdat hij niet weer eindeloos lange tijd in kwelling en een ongelukkige toestand moet doorbrengen, die hij zelf van zich kan afwenden, wanneer hij maar acht slaat op Mijn aanmaningen en waarschuwingen die hem nog bereiken in de laatste tijd. De termijn van genade is nog maar kort en elke dag zou u als een geschenk moeten beschouwen. Want hij kan uw innerlijke verandering tot stand brengen, hij kan een ommekeer betekenen op de weg die u gaat.

Wanneer u maar gelooft aan een einde van deze aarde en bijgevolg ook aan een einde van alles wat op aarde leeft, zoals het u voortdurend werd verkondigd. Omdat de ene dag voorbijgaat als de andere en niets ongewoons brengt, gelooft u niet. En toch laat Ik u vaak trillen. U ziet zich geplaatst tegenover steeds andere natuurcatastrofen. U wordt steeds weer in andere toestanden van opwinding gebracht, die u wakker moeten maken uit een toestand van slaap, waarin u zich goed voelt. Maar u wilt niets aannemen als vingerwijzing van boven. U leeft gedachteloos voort. U smoort elk verantwoordelijkheidsgevoel in u. U leeft op aarde en verwerft toch niet het eeuwige leven. Integendeel, u gaat de dood tegemoet.

Maar u bent aan het einde van een aardperiode aangekomen. En gelooft u daar niet aan, dan zult u verrast worden en ook geen uitweg meer zien, die u echter tevoren steeds nog zou kunnen vinden, wanneer u de weg kiest naar Mij, wanneer u zich aan uw God en Schepper zou overgeven, opdat Ik u zal behoeden en beschermen tegen al het moeilijke dat de komende tijd voor u zal brengen; wanneer u Mij maar erkent als uw God, die uw Vader wil zijn. Dan zou u waarlijk ook het einde niet meer hoeven te vrezen. Want dan is de terugweg naar Mij voltooid en Ik kan u nu opnemen in het geestelijke rijk, waar u steeds nog hoger zult kunnen klimmen, wanneer u in een lage graad van rijpheid deze aarde verlaat. Maar u hebt Mij gevonden en nog op het laatste ogenblik de terugkeer naar Mij voltrokken. U bent Mijn tegenstander ontvlucht en nog op de oude aarde tot het juiste inzicht gekomen, dat alleen Ik uw heil en gelukzaligheid kan zijn, en u zult dan ook het einde niet meer hoeven te vrezen.

Amen

Het einde werpt zijn schaduwen vooruit Aankondiging van een wereldschokkende natuurcatastrofe

Doel van de natuurcatastrofen

B.D. No. 2086

25. september 1941

Zonder bezwaar kan erover worden gesproken, dat de aarde door geweldige natuurcatastrofen wordt geteisterd. Ja, er moet zelfs van deze catastrofe melding worden gemaakt, opdat de mensen weten dat de desbetreffende gebeurtenissen niet door toevalligheden worden bepaald. Er bestaat geen toeval. Alles is voorbestemd en alles gaat de weg van de positieve ontwikkeling. En de komende natuurcatastrofe maakt ontelbare wezens vrij en geeft hun nieuwe mogelijkheden een andere vorm te krijgen.

Maar tegelijkertijd zullen de catastrofen zo op de mensen inwerken, dat ze contact zoeken met God. Dit laatste wordt door de mensen nog slechts zeer weinig gedaan en daarom wil God weer dichterbij hen komen, hoewel op een wijze, waarbij angst en verschrikking de mensen zal aangrijpen. Maar als de gebeurtenissen tevoren zijn aangekondigd, ziet de mens de samenhang in en dan vertrouwt hij zich toe aan de Macht, Die hem kan helpen.

De natuurkrachten zijn het enige, dat in staat is ook de meest ongelovige mensen diep aan te grijpen en dat hen ook weer tot geloof kan brengen. Maar ze zijn nooit van lange duur en evenzo is ook de wil om te geloven alleen zolang actief, als de mens in gevaar is zijn leven te verliezen. Maar bij geen mens grijpt de eeuwige Godheid zodanig in, dat de mens wordt gedwongen te geloven. Zij laat hem de vrijheid, ook in de grootste lichamelijke nood. God worstelt wel om de zielen die nog onvolmaakt zijn, maar Hij dwingt ze niet.

En daarom moeten ook de natuurcatastrofen steeds in een zekere wetmatigheid plaatsvinden, alleen meer of minder heftig, al naar gelang de noodzakelijkheid voor de in gevaar verkerende mensen, bij wie het juiste inzicht ontbreekt.

En daarom moet er melding worden gemaakt van wat gaat gebeuren. De mensheid moet in volledige hulpeloosheid terecht komen en ze moet in kinderlijk vertrouwen God aanroepen om bijstand. Ze moet er tevoren al over worden onderwezen, wat voor een verschrikkelijke tijd ze tegemoet gaat. En als ze maar zwak gelovig is, worden alle aankondigingen met onverschilligheid aangenomen, daar ze met grotere waarschijnlijkheid op het uitblijven van het aangekondigde gebeuren rekent. En toch zal ze er aan denken, als ze zich in lichamelijke en geestelijke nood bevindt.

En dat wordt beoogd. Want hoe verschrikkelijk de uitwerkingen van een natuurcatastrofe ook mogen zijn, steeds hangt een schok van ontsteltenis van het menselijk denken daarmee samen, en deze kan ook een gunstige uitwerking hebben op het geloof van de mensen, vooropgesteld, dat ze er tevoren al kennis van hadden. Want het is een keerpunt van het leven, waarin de gehele mensheid zich bevindt.

En zalig degene, die in al wat wordt toegezonden de Wil van God ziet. Want hij zal waarlijk niet anders kunnen dan handelen naar Zijn Wil. En hij zal steeds alleen maar de grote nood van de medemens zien en in de catastrofe een middel, dat deze nood kan lenigen. En deze catastrofe staat vlak voor de deur. Ze komt als een dief in de nacht en is net zo vlug weer voorbij, maar de uitwerking zal onvoorstelbaar zijn.

Amen

Het is geen toevalligheid dat de voortekenen in de natuur toenemen, die tot een uitbarsting van de Elementen doen concluderen, want God zendt al deze voortekenen vooraf om de mensen voor te bereiden op een buitengewoon gebeuren in de natuur dat plotseling en onverwacht de mensen zal verrassen en 'n onvoorstelbare ellende ten gevolge heeft. De mensen moeten deze voortekenen in verband brengen met Zijn woord, want Jezus Christus heeft reeds van deze tijd melding gemaakt toen Hij op aarde leefde, omdat Hij de mensen erop wilde wijzen, welke gevolgen hun levenswandel eens zou opleveren. En nu is de tijd dichtbij, nu moeten de mensen aandacht schenken aan de tekenen die het gebeuren aankondigen.

Ze moeten niets onopgemerkt laten wat buiten de grenzen van het natuurlijke valt. God kondigt zich zelf, dat wil zeggen: Zijn ingrijpen in de bestaande wereldorde, aan. Hij wil de mensen niets onvoorbereid laten beleven, wat hun geestelijk resultaat moet en kan opleveren, als hun de samenhang van al het gebeuren duidelijk wordt gemaakt. En daarom wijst God onophoudelijk op de komende tijd en Hij stelt de mensen ervan in kennis, dat de tijd is gekomen die het goddelijke ingrijpen vereist. En nu rust het op ieder mens, hoe hij zich tegenover deze aankondiging opstelt.

Als hij gelooft, zal hij daaraan beantwoordend zijn leven instellen, hij zal zich met God verbinden en zijn lot berustend aan Hem overlaten.

Die zijn niet in zo groot gevaar als de mensen bij wie elk geloof aan een ingrijpen ontbreekt. Dezen zullen zich ook niet voorbereiden, veeleer zullen alle aanwijzingen en aanmaningen ongehoord aan hun oren wegsterven. En voor hen zal het natuurverschijnsel vreselijk zijn. Want een diep geloof geeft de mens het vaste vertrouwen dat God hem beschermt in elk gevaar, maar de ongelovige zal zonder enige houvast zijn als hij niet te elfder ure een Heer boven zich onderkent en zich in diens genade aanbeveelt. God zendt lange tijd tevoren al voortekenen om de mensheid tot denken aan te zetten en deze voortekenen zijn door ieder mens te herkennen die ze wil zien. Ze zullen tot denken aansporen, omdat ze niet slechts één keer zichtbaar worden, maar zich nog vaak en regelmatig herhalen, zodat ze ieder mens moeten opvallen. Maar de mens vormt zich meestal zijn uitleg zelf, en deze steeds naar zijn instelling tot God. Zodra hij al deze verschijnselen met de wil van God in verband brengt, schenkt hij er aandacht aan en doet er daardoor zelf zijn voordeel mee, omdat hij zich voorbereidt op de komende tijd en dit erg succesvol is voor zijn ziel. Wat God heeft verkondigd in woord en geschrift, wordt onherroepelijk vervuld en alleen het tijdstip is voor de mensen nog onzeker.

En daarom moeten ze op de tekenen letten waarvan God melding heeft gemaakt. En dus zullen ze weten dat de aarde spoedig grote schokken zal ondergaan en dat de mensheid daardoor onnoemelijk leed is beschoren.

En nu ligt het aan hem zich zo te vormen, dat hij de komende tijd voorbereid kan afwachten.

Hij moet worstelen en vragen om een sterk geloof, opdat hij niet zwak wordt ten aanzien van het werk van vernietiging dat de mensheid nu te wachten staat. En God zal zich om ieder bekommeren die aandacht schenkt aan Zijn woorden en bewust het goddelijke ingrijpen verwacht.

Amen

"IK zal komen als een dief in de nacht"

B.D. No. 2534
2. november 1942

De mensen slaan geen acht meer op de tekenen van de tijd. Niets lijkt hun ongewoon en elke gebeurtenis accepteren zij zonder er over na te denken. Voor deze mensen zijn ook de aankondigingen van de op handen zijnde natuurramp niet geloofwaardig, want zij achten de tijd nog niet gekomen die in de schrift is vermeld. Zij nemen geen enkele verklaring aan, omdat voor hen de gedachte onaangenaam is dat de mensen van de huidige tijd de rouwenden zullen zijn. Daarom willen zij in het komende **niet** geloven en zullen daarom verrast en onvoorbereid zijn, als de

aangekondigde dag is gekomen. Juist voor hen gelden de Woorden die de HEER eens sprak: "IK zal komen als een dief in de nacht", want zij zullen zich in de diepste geestelijke sluimering bevinden en hebben geen voorbereidingen getroffen. Hun zielen zullen zich in grote nood bevinden als zij worden opgeroepen van de aarde. En zij zullen ook nauwelijks nog tot GOD kunnen roepen, omdat de grootte van het onheil hen van elk denkvermogen berooft.

GOD's Liefde laat echter niets komen over de mensen zonder ze van te voren er van in kennis te stellen, en HIJ waarschuwt ze al een lange tijd van te voren. Maar HIJ dwingt de mensen niet aan deze voorspellingen te geloven. Wie echter deze aankondigingen in acht neemt, voor die zal het niet moeilijk zijn te geloven. En wie met GOD is verbonden, die voelt ook de vermaningen van GOD in 't hart en wordt dan ook zelf opmerkzaam op de tekenen van de tijd. Hij doet dan ook zijn best in de genade van GOD te leven, d.w.z. hij zal om deze genade vragen en zich dan overgeven aan de barmhartigheid van GOD.

Nog maar een korte tijd scheidt u, mensen van deze gebeurtenis, en die tijd moet u goed benutten opdat u het rustig kunt afwachten. U mag uzelf ook niet vleien met de gedachte dat u al volmaakt bent en dus geen erbarming nodig hebt. U moet uzelf ootmoedig toevertrouwen aan de Liefde van GOD, en er altijd aan denken dat uw laatste uur gauw kan komen. En u moet luisteren naar vermaningen, wanneer de vertegenwoordigers van GOD u Zijn Woord brengen. U moet weten dat het uur niet ver meer af is en u moet u daarom paraat houden. En GOD's Liefde en Zijn barmhartigheid zal u ook bijstaan in uren van nood.

HIJ zal aan u denken zoals u aan HEM denkt. HIJ zal u het leven laten behouden als het voor uw ziel dienstig is, of u wegnemen van de aarde in een beter hiernamaals, als u daarvoor waardig bent.

Wee echter degenen die dit uur onvoorbereid tegemoet gaan en daarbij hun leven verliezen, hun lot in het hierna zal waarlijk niet gemakkelijk zijn. En juist daarvoor wil GOD de mensen bewaren, door hun aan te kondigen wat komende is en om hen tot een ommekeer te bewegen, als hun levenswandel niet is naar Zijn Wil. Want anders zullen zij door het komende gericht overvallen worden en HIJ bewijst zo weer de woorden van de Heilige Schrift: "IK zal komen als een dief in de nacht, daarom waak en bid".

Amen

Gods ingreep - Einde van de strijd

B.D. No. 3143

1. juni 1944

Hoe meer de wereld verstrikt raakt in dwaling, des te meer verwijdert ze zich van God en des te liefdelozer is het handelen en denken van de mensen, die gericht zijn op de wereld. En de vergrote liefdeloosheid zet de mensen ook aan tot handelingen, die al wat voordien gebeurd is overtreffen. En zo halen de mensen zelf het ingrijpen van God naar zich toe. De mensen zien niet meer het onrecht in van datgene wat ze doen. Het wereldgebeuren gaat een zodanige kant op, dat er aards geen redding meer te vinden is. Het denken van de mensen is verkeerd en staat helemaal buiten de waarheid. Het goede wordt vervolgd, het kwade geacht en zo wordt de goddelijke ordening omver gestoten, wat een totaal verval tot gevolg moet hebben. En zo komt de dag steeds dichterbij, die aan de chaos een einde maakt, want de toestand is zo rampzalig voor de mensheid, dat daaraan door God een einde is gesteld.

En dit einde is nabij. Het einde van het woeden der mensen tegen elkaar, het einde van de worsteling der volkeren, die de goedkeuring van God nooit kon krijgen, omdat het een strijd is om macht, waaraan geen edele motieven ten grondslag liggen. Haat en liefdeloosheid der mensen hebben hem teweeg gebracht, maar dezen hebben niets geleerd in deze strijd. Ze zijn liefdelozer dan ooit geworden en hun haat is gegroeid en brengt schanddaden tot stand, die niet meer kunnen verergeren.

En God zal aan dit doen en laten een einde maken op een manier, dat Hij daaraan zal worden herkend. Hij zal een ontzettende nood over de mensen laten komen, die hun wil niet meer kan

afwenden. Hij zal ze ontstellen en hen hun eigen onmacht laten voelen, omdat de elementen der natuur zich van hun ketenen zullen bevrijden, waaraan de mensen machteloos zijn overgeleverd.

En deze dag laat niet lang meer op zich wachten. Hij komt zo plotseling en onverwacht, dat hij een abrupte ontzetting teweeg zal brengen. Het zullen slechts uren zijn en toch van een zo ingrijpende betekenis, dat naderhand alles is veranderd en de rampspoed pas mettertijd tot de mensen zal doordringen, wanneer ze de goddelijke ingreep in zijn totale omvang hebben beseft. Want God wil Zich aan de mensen openbaren door Zijn ingrijpen. Hij wil hen laten zien, dat Hij Zelf het einde bewerkstelligt, omdat de mensen er geen punt achter zetten, omdat ze elkaar eerder wederzijds afslachten, dan dat ze willen toegeven en de onuitsprekelijke nood beëindigen.

En daarom zal het einde anders zijn dan de mensen zich voorstellen. God zal Zijn Macht bewijzen en de aardse machthebbers de wapens uit handen wringen. Hij zal beslissen en de afloop van de strijd der volkeren tegen elkaar zal de mensen ontgoochelen, die door geweld wilden bereiken wat hen niet was toegestaan en die daarom hun machteloosheid moeten inzien. Want God bepaalt uiteindelijk het wereldgebeuren, zelfs wanneer de menselijke wil meent te sturen. En Gods Wijsheid ziet ook het meest doeltreffende middel voor de mensen in. En Hij gebruikt dit om de chaos tegen te gaan, die het gevolg is van de liefdeloosheid en die daarom naar de ondergang moet leiden, als God hem niet beëindigt.

En de tijd van strijd zal worden gevolgd door een nieuwe tijd van strijd, die echter niet om wereldlijke macht, maar om de geestelijke macht zal ontbranden, want het einde is heel nabij en tevoren moet deze geestelijke strijd nog worden uitgevochten. De strijd, die gaat om het geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser, en Zijn Leer.

Amen

De nadering van een ster

B.D. No. 6324

3. augustus 1955

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichterbij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken en zijn loop volgen.

Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurramp van de grootst mogelijke omvang u mensen nog te wachten staat, die voorafgaat aan het definitieve einde, dat wil zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers

zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan mijn tegenstander.

Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept in zijn nood.

Amen

Natuurcatastrofe voor het einde

B.D. No. 7151

22. juni 1958

De aarde zal op haar grondvesten worden geschud omdat de mensen nog eenmaal heel duidelijk op het einde moeten worden gewezen, omdat eens de gedachte aan de dood in hen boven moet komen, wanneer ze zich uitgeleverd zien aan geweld waartegen ze machteloos zijn. Wel zullen veel mensen ernaar vragen hoe deze aardbevingen tot stand komen, maar de snel op elkaar volgende gebeurtenissen zullen hun geen tijd laten dit te beantwoorden. Want nu hebben er in afzonderlijke gebieden op aarde ontploffingen plaats van enorme omvang, die de mensen elk vermogen om te denken ontnemen, waarop dan een woeden van natuurelementen volgt, waarvan de gevolgen niet zijn voor te stellen en pas naderhand door de overlevenden kunnen worden overzien. En dezen zullen dan geneigd zijn te geloven dat proefnemingen (onderzoek) door mensen de oorzaak zijn geweest van dat niet te begrijpen groot vernietigingswerk.

Maar ze vergissen zich. Het is mijn stem die zo geweldig weerklinkt en moet weerklinken, omdat de mensen Mij geen gehoor meer schenken wanneer Ik hen zacht aanspreek en ter wille van henzelf er nog een laatste reddingswerk voor het kort erop volgend einde nodig is. Ontelbare mensen zullen hun leven daarbij verliezen, goede en slechte mensen zullen het slachtoffer worden van het vernietigingswerk, maar het kan de overlevenden nog tot zegen strekken wanneer ze er lering uit trekken, wanneer ze leren Mij te herkennen en in het vervolg de weg met Mij gaan.

Al lang kondigde Ik dit gebeuren aan, maar Ik vind weinig geloof, omdat de mensen zich geen voorstelling kunnen maken van zo'n geweldig natuurgebeuren en omdat zoiets ook nog niet is meegemaakt vanaf het begin van deze aardperiode. Maar hier is altijd gewag van gemaakt en wanneer de mensen maar een vonkje geloof hebben aan mijn woord, dan zouden ze ook eens rekening houden met wat hun lange tijd tevoren bekend is gemaakt. In de eindtijd is echter elk geloof verdwenen en zelfs de mijnen valt het moeilijk deze aankondigingen ernstig te nemen, hoewel ze gewillig zijn en steeds met Mij in liefde verbonden.

Maar plotseling en onverwachts zullen de eerste voortekenen zijn op te merken, dat zich kosmische veranderingen voordoen, dat alles schijnbaar uit de wettelijke ordening raakt. Er zullen zeldzame waarnemingen aan de hemel worden gedaan, er zullen zich onheilspellende verduisteringen voordoen gedurende korte tijd, maar steeds zal er daarna een schijnbare rust zijn, tot de natuurelementen zo snel en vreselijk worden ontketend, dat er voor geen mens tijd overblijft om te overleggen, dat er dan maar één hulp is: in gedachte naar Mij te roepen om bijstand in grootste nood en gevaar.

Alle mensen die er tevoren kennis van hebben genomen, ook als het hun niet geloofwaardig scheen, bevinden zich in een toestand van grote genade, omdat ze op de hoogte zijn van deze enige weg en alleen maar Mij hoeven aan te roepen in geest en in waarheid. Maar ook vele onder hen zullen niet in staat zijn te denken, en al dezen geef Ik deze raad: zich tevoren al tot Mij te wenden, dat Ik hen bij

moge staan. En Ik neem deze verzoeken aan omdat ze Mij ook hun geloof bewijzen, dat Ik dan zichtbaar wil versterken.

Hoe het gebeuren zich zal afspelen, hoeft u mensen niet duidelijk gemaakt te worden, want het zou u tot niets dienen. Maar dat het zich zal afspelen, dat het alles zal overtreffen in nood en ellende wat tot nu toe voorviel, zult u kunnen geloven. En u zult ook met grote zekerheid uw medemensen daarvan in kennis kunnen stellen, want het kan hun alleen maar tot zegen strekken te weten dat alles door uw God en Schepper is voorbestemd, maar niet om u schade te berokkenen, integendeel alleen tot nut voor uw zielen die zich in het grootste gevaar bevinden verloren te gaan.

Want korte tijd daarna volgt het einde van deze aarde, dat echter niet van Mij uit wordt veroorzaakt, veeleer plaatsvindt door menselijk willen. Ik verhinder het echter niet, alles vernietigende proefnemingen uit te voeren, omdat ook voor de mensheid zonder innerlijk leven de tijd is gekomen waarin een scheiding moet plaatsvinden. Want alles wat uit de ordening is getreden, zal weer naar de ordening worden geleid, opdat de in het slop geraakte positieve ontwikkeling nu weer door kan gaan op een nieuwe aarde, die mijn liefde, wijsheid en macht weer zal laten ontstaan volgens mijn heilsplan van eeuwigheid.

Amen

Het einde komt onverwacht

B.D. No. 7609

28. mei 1960

Een ongewone ingreep van God zal plaatsvinden wanneer de tijd daar is. Dit is u steeds weer aangekondigd, maar u twijfelt omdat de tijd u te lang toeschijnt die Ik u nog als termijn toelaat. Maar u denkt er niet aan dat voor Mij de tijd anders geldt, dat dus een korte verlenging van het tijdsbestek geen rol speelt tegen de achtergrond van de reusachtigheid van mijn ingreep, tegen de achtergrond van het enorm grote vernietigingswerk dat zowel die ingreep alsook het nabije einde voor de gehele mensheid betekent.

U vergeet dat het toch nog maar een korte tijd van genade is die u werd toegekend, maar dat ook de langste tijd eens ten einde loopt en u er daarom elke dag op zult kunnen rekenen dat mijn aankondigingen in vervulling gaan. En zo zult u ook tegen uw leven moeten aankijken, steeds met de gedachte levend dat voor u elke dag de laatste kan zijn. Eens, wanneer u niet meer in het vlees op deze aarde vertoeft, zult u inzien hoe kort de hele tijd van uw aardse leven is geweest. Dan zult u ook de urgentie van mijn aanmaningen en waarschuwingen begrijpen. Want dan pas zult u inzien dat uw begrip van tijd op aarde een andere was dan in het geestelijke rijk.

Maar u moet het al op aarde leren beseffen en u daarom aan mijn aanmaningen en waarschuwingen vasthouden. U moet niet twijfelen, al schijnt u de tijd ook lang tot mijn ingreep plaatsvindt. Hij zal toch nog bij verrassing komen en die mensen in zeer grote nood brengen, die nog niet zo met Mij zijn verbonden dat ze in hun nood eenvoudigweg naar Mij vluchten. De dag komt onverwacht, zoals alle grote natuurrampen van hetzelfde soort, die u mensen niet zult kunnen verhinderen of van tevoren berekenen. Doch hij komt onherroepelijk.

Dat herhaal Ik steeds weer met klem, omdat het nodig is dat u zich daar op voorbereidt, dat u gelooft en uw levenswandel leidt, steeds rekening houdend met dat natuurgebeuren. Want niemand van u weet of hij tot de overlevenden behoort. Niemand van u weet waar het gebeuren zal plaatsvinden en welke landen erdoor getroffen zijn. U allen zult er rekening mee moeten houden en Mij danken als het aan u voorbijgaat. Want dan hebt u nog taken te vervullen, bij hen die ongelukkig getroffen zijn diensten van liefde te verrichten en hun de weg te wijzen naar Mij opdat Ik ze kan troosten en opbeuren, opdat Ik ze kan wegvoeren uit alle nood. Want voor Mij is waarlijk niets onmogelijk en de innigheid van een gebed kan veel leed en nood afwenden, waar het ook is.

En daarom kom Ik steeds weer in het woord tot u, opdat u zich al tevoren kracht zult verschaffen en alles kalm tegemoet kunt gaan, wat u ook zal overkomen. En steeds weer zeg Ik u: Zorg ervoor dat u tot de mijnen behoort die te allen tijde bescherming zullen vinden bij Mij, die Ik steeds weer zal

sterken en aan wie Ik ongewone kracht verleen om voor Mij en mijn naam werkzaam te zijn. Want dan is ook het einde niet meer ver. En op dit einde moet u zich allen voorbereiden en dan leren des te vaster te geloven wat u door mijn woord wordt verkondigd. Want alles zal vervuld worden wanneer de tijd daar is.

Amen

Een hernieuwd wijzen op het einde

B.D. No. 8876

29. oktober 1964

Hoe vaak al bent u geweest op het nabije einde, hoe vaak al bent u aangespoord niet onverschillig door uw aardse leven te gaan en ijverig arbeid aan de ziel te verrichten, maar u doet niets om het vreselijke lot van 'n hernieuwde kluistering (in de materie) te ontgaan. U gelooft niet in deze aanwijzingen, tot het u dan met geweld zal overvallen en u dan niet meer in staat bent uw denken en willen te veranderen. Want de tijd die Ik daarvoor heb vastgesteld wordt aangehouden en de laatste dag zal komen als een dief in de nacht.

Doch tevoren zult u nog flink uit de slaap worden wakker geschud. Want elke grote gebeurtenis werpt zijn schaduw vooruit. En ook dit zal u onbegrijpelijk voorkomen, want de elementen van de natuur uitend zich op zo'n geweldige manier dat veel mensen worden weggerukt en er een groot weeklagen zal opstijgen. En toch zal dit natuurgebeuren alleen tot gevolg hebben dat de mensen minder dan ooit het werkzaam zijn van een hoogste Macht aanvaarden, dat hun twijfels aan deze Macht groter worden omdat een God van liefde daar niet in kan worden herkend, terwijl ontelbare mensen hun leven moeten geven.

Maar hoe moet Ik u een teken geven van mijn macht en kracht? U die niet bij machte bent te geloven aan deze Macht aan welke u toch allen bent overgeleverd.

Spreek Ik u aan met zachte stem, dan hoort u Mij niet, want u sluit uw oren en ogen en kunt het zachte licht niet zien dat op u straalt. En daar u geen acht slaat op mijn zachte aanspreken, moet Ik luider tot u spreken, zo hard dat niemand deze stem meer kan ontkennen. Maar voor uzelf zult u alle uitvluchten verzinnen om maar niet toe te hoeven geven dat u door God wordt aangesproken tot uw eigen heil. Doch degenen die deze waarschuwendende stem herkennen, die Mij zelf zien in het woeden van de natuurelementen en hun toevlucht tot Mij nemen, zullen ook gered worden. Want al verliezen ze ook het lichamelijke leven, ze gaan toch met het besef van een God over in de eeuwigheid en daar kan hun weg omhoog worden voortgezet. Maar niet lang na deze ingreep komt het einde, al klinkt het voor u nog zo onwaarschijnlijk.

Dit einde is voorzien sinds eeuwigheid en niets kan Mij bewegen daarvan af te zien, want Ik denk daarbij niet alleen aan de mens die faalt in de laatste beproeving van zijn wil, maar alle scheppingen liggen Mij na aan het hart, die in hun ontwikkeling nog onder de mens staan, maar die ook mijn wezens zijn aan welke Ik mijn erbarmen schenk en welke Ik opwaarts wil leiden. En voor dit doel moet de aarde vernieuwd worden. Het oppervlak van de aarde moet een totale verandering ondergaan en de dag hiervoor is definitief vastgesteld. En u mensen moet gezegd worden dat u moet letten op de tekenen van de tijd, dat Ik u gezegd heb: "Het zal zijn zoals ten tijde van de zondvloed". Met volle teugen zullen de mensen genieten, ze vinden geen uitweg meer uit hun zonden, want ze houden alleen maar van zich zelf en deze verkeerde liefde veroorlooft hun alles.

En er zal een verward denken inzetten, omdat niemand meer acht slaat op het goddelijke woord dat hun Zijn wil duidelijk laat kennen. En dan zal u nog een korte tijd van geloofsstrijd te wachten staan, en dat is de laatste fase voor de ondergang. Het is de tijd waarin de mijnen zich moeten bewijzen, waarin ze Mij moeten belijden als hun Heer en God, als hun Verlosser, om dan gered zijnde, binnen te kunnen gaan in het paradijs van de nieuwe aarde.

Het uur van het gericht is zeer nabij en toch willen de mensen daar niets van horen en ze leven hun aardse leven verder in onverschilligheid en gewetenloosheid. En al maken er hiervan ook nog zo velen gewag, het geloof eraan ontbreekt hun en zonder geloof veranderen ze hun levenswandel niet. Maar de

dag zal komen als een dief in de nacht en diegenen kunnen zich gelukkig prijzen die mijn woorden geloof schenken en zo leven dat die dag hun geen schrik aan kan jagen, die daarom ook zullen standhouden tot aan het einde.

Amen

Chaos en ongelovigheid na de ingreep van God

Tekenen van de eindtijd - Geloofsstrijd - Chaos

B.D. No. 3209

2. augustus 1944

Het tijdstip van de geestelijke ommekeer mede te delen zou voor de mensheid niet bevorderlijk zijn, want een nauwkeurige kennis zou nadelig zijn voor de vrije wil. De mens zou zich dan gedwongen voelen zijn levenswandel te veranderen, wanneer die bestemde tijd zou aanbreken. Het is echter niet naar de wil van God dat de mensen weten wanneer dag en uur gekomen is dat Hij over hen zal rechtspreken. Zij hoeven alleen te weten dat het einde nabij is, en moeten aan de tekenen van de tijd het einde herkennen. Maar wanneer gelovige mensen Hem in gedachten om uitkomst vragen zal Hij hun ook antwoord geven, maar steeds zoals het voor hun zielenheil nuttig is.

Aan het laatste oordeel gaat de eindtijd vooraf, en gedurende deze eindtijd is er een korte tijdspanne die ook door een rigoureuze geloofsstrijd gekenmerkt is, zodra deze geloofsstrijd openlijk gevoerd wordt en men alle heimelijkheid van zich afzet en dan zelfs openlijk zonder consideratie tegen alle geestelijke pogingen ingaat. Zodra geboden en wetten uitgevaardigd worden die de mensen elk geestelijk streven verbieden, zodra men geen van de goddelijke geboden meer acht en een vervolging inzet tegen alle gelovige mensen. En zodra deze gelovigen geen recht meer wordt toegekend is de eindtijd de laatste fase ingegaan, en het laatste gericht kan dan iedere dag en elk uur verwacht worden.

Alvorens echter deze geloofsstrijd ontbrandt, zal de mensheid zich in een geestelijke en aardse chaos bevinden. Overal zal een achteruitgang te zien zijn wat dan ook in aanmerking wordt genomen. En deze achteruitgang wordt veroorzaakt door mensen die door satan beheerst worden, en zal zich openbaren in aardse vernietigingen, in liefdeloze maatregelen, in een aan God vijandige levenswandel, in opstand en verontwaardiging tegen de heersende macht en daardoor weer brutale onderdrukking door deze door beperking van vrijheid en ontduiking van recht en rechtvaardigheid. Deze gebeurtenissen zullen beginnen na een geweldige aardbeving die door Gods wil zal plaatsvinden om een volkerenstrijd te beëindigen, wat onmogelijk door mensen kan gebeuren.

Deze aardschok zal voor de mensen die daardoor getroffen worden een enorme verandering van hun levensgewoonten betekenen, een ellendige tijd van zelfverloochening en moeilijke levensomstandigheden. Aanvankelijk is deze tijd wel geschikt voor het verspreiden van het goddelijke woord, maar het zal geen bloei van een kerkelijk wereldse macht betekenen. De mensen zullen veel moeite doen te streven naar een verbetering in hun aardse levensomstandigheden, maar deze pogingen verenigen zich niet met een geestelijk streven. Ook niet met een geloof in een hogere Macht die hen tot verantwoording roept en met de goddelijke geboden die liefde eisen. Daarom zal alles aangevallen worden wat hinderlijk is om het vroegere leven van voorspoed te herstellen, daarom begint de geloofsstrijd niet lang na het ingrijpen van God dat het wereldgebeuren in andere banen leidt.

De gebeurtenissen zullen elkaar snel opvolgen, want de lage geestelijke staat van de mensen bespoedigt ze. En deze lage staat is te herkennen aan het handelen van de mensen, aan hun denken dat van de diepste verdorvenheid getuigt en handelingen voorbereidt die als satanisch aan te merken zijn. Ook hieraan kunnen de mensen reeds het tijdstip herkennen waarin het ingrijpen van God te verwachten is, want u zult aan het wereldgebeuren een tijdsbepaling hebben. U zult aan de handelingen waartoe de mensen in staat zijn, kunnen zien dat zij zich geheel van God verwijderd hebben. En dat zal ook duidelijk de mening weerleggen dat onder de mensheid weer een geestelijke opbloei te verwachten is. Weliswaar zullen de mensen die God trouw blijven hun innige verhouding met Hem versterken, zij vormen in waarheid Zijn "kerk" die zich door verdrukking en ellende heen staande zal houden, ofschoon dat maar een kleine kudde zal zijn, maar de aardse wereld verloochent God en bestrijdt alles wat voor Hem is, en deze geestelijke nood is kenmerkend voor het einde.

Geef daarom acht op de tekenen van de eindtijd. Geef acht op het gedrag van de mensheid, op haar afval van God en haar hang naar de wereld, als de mensen duidelijk onder de invloed van satan staan en naar hem luisteren. Als zij alles doen wat tegen de goddelijke geboden ingaat omdat hun niets meer heilig is, noch het leven van de medemensen noch hun bezittingen. Als de leugen triomfeert en de waarheid aangevallen wordt, weet dan dat het einde niet meer veraf is. U kunt dan de gebeurtenissen volgen zoals ze u verkondigd werden, want dit alles zal zich afspelen gedurende de tijd waarin een man in zekere zin de vernietiging bespoedigt. Hij zal het vernietigende principe huldigen en niet opbouwend maar vernielend bezig zijn. Met het einde van deze man is ook het einde van de wereld gekomen, dat wil zeggen: het einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm. Het is echter tegelijk ook het einde van de mensen die nu op de aarde leven en niet behoren tot hen die van God zijn. Dus weet u nu dat het niet lang meer zal duren, dat u geen lange tijd meer is gegeven en u kort voor het einde staat. U moet zich daarop voorbereiden en dus leven alsof elke dag de laatste is. U weet niet wanneer u opgeroepen wordt in het rijk hierna of dat u misschien het einde op deze aarde nog zult beleven.

Bent u echter nog nodig als "strijder" voor God in de geloofsstrijd voor het einde, dan zal God ook uw denken juist leiden en u zult beseffen dat deze tijd gekomen is. De tijd van het goddelijke ingrijpen door het ontketenen van de krachten der natuur, de tijd van de geloofsstrijd en het laatste gericht. God wil dat u de mensen hierop opmerkzaam maakt, daarom zal Hij ook uw geest verlichten en uw denken zo leiden dat u de waarheid kunt begrijpen. En wat u dan als waarheid begrepen hebt, zult u ook uitspreken tot uw medemensen en aan hen verkondigen.

Amen

Antichrist - Einde

B.D. No. 3672

31. januari 1946

De geest van de antichrist is in de wereld sinds Jezus Christus Zijn verlossingswerk heeft volbracht. Voortdurend heeft hij getracht Diens werk te ontcrachten, voortdurend heeft hij gestreden tegen de aanhangers van Jezus, voortdurend heeft hij de mensen aangezet tot liefdeloosheid, dus in strijd met de wil en de leer van Christus op aarde bezig te zijn, deels door geestelijk werkzaam te zijn, de gedachten van de mensen in de war brengend, deels in de uiterlijke gedaante van een mens in het gewaad van kennis en wijsheid. Steeds weer stond tegenover de leer van Christus een menselijke leer die probeerde te weerleggen, dus antichristelijk was gericht en steeds weer was dit het werkzaam zijn van de satan, activiteiten van de krachten van beneden, om het doel te bereiken, de mensen van God avvallig te maken of hen de weg naar Hem te versperren. En deze antichristelijke activiteiten nemen voortdurend toe en zullen heel duidelijk voor het einde aan het daglicht komen.

De satan zelf zal op aarde werkzaam zijn in de uiterlijke gedaante van een mens, de antichrist in persoon, wiens werkzaam zijn uitermate noodlottig zal zijn voor de gehele mensheid. Want van hem zullen de wetten uitgaan die tot doel hebben het geestelijk gezinde denken uit te roeien, die al het geestelijk streven moeten tegengaan en de mensen helemaal moeten verwereldlijken. En dit is het laatste werk van hem, die tegen God strijdt, want het is een overschrijden van de grenzen van zijn machtsbevoegdheid, die God onverbiddelijk zal straffen.

Er zal een snelle verandering zijn in wereldse gebeurtenissen. Kort op elkaar volgend zullen zich grote wereldse veranderingen voltrekken en er zal een heersende macht op de voorgrond treden, doordat ze de lotgevallen van alle volkeren wil sturen en die in plaats van ordening een totale wanorde tot stand brengt. Want haar bepalingen betreffen op de eerste plaats het onderdrukken van elk geloof. En hij zal op de aarde veel aanhangers vinden en dit is het teken van het einde. Want de mensen verzetten zich hier niet tegen maar ze spreken zich bijna eensgezind uit voor hem, die zij als held en overwinnaar vereren en wiens doel zij aanvaarden en dus ondersteunen.

En nu begint voor de gelovigen de moeilijkste tijd. Het doen en laten van de wereld komt hen onbegrijpelijk voor, het geduld en de liefde van God komt hen onvoorstelbaar voor, die zoiets toelaat, dat Zijn allerheiligste naam gelasterd en bespot wordt en dat de aanhangers van Jezus Christus

vogelvrij verklaard en vervolgd worden op de meest meedogenloze manier. Maar zij dringen steeds dieper door tot de waarheid van het goddelijk woord, dat hun dit alles heeft voorspeld en dus geven ze zich ook vol vertrouwen over aan de goddelijke leiding. De antichrist zal woeden op de meest afschrikwekkende wijze en hij verblindt de mensen door zijn daden die hij met ondersteuning van de kracht van beneden uitvoert.

De satan zelf zal door hem werkzaam zijn als de vijandige geest van Diegene die werkzaam is in de schepselen van liefde en geloof, in de mensen die God boven alles liefhebben en die vast in Hem geloven en daarom grote noden hebben te verduren door de tegenstander van God. Men zal hem huldigen, men zal altaren voor hem oprichten, men zal hem aanroepen als messias van wie het heil moet komen, want hij zal daden volbrengen waarvan de mensen onder de indruk zijn, maar het is geen werkzaam zijn in liefde, alleen een werkzaam zijn in arrogantie en heerszucht. Hij zal als mens werkzaam zijn, trachten zijn kracht menselijk te verklaren en alles bestrijden en loochenen wat goddelijk is, wat op God wijst en van God getuigt. En zijn wil is ontzettend sterk.

Hij gebiedt en wie zijn gebod weerstand biedt, vernietigt hij. Hij tracht aan elke leer van Christus, aan elk weten over Hem en Zijn verlossingswerk een einde te maken, hij probeert alles door de drek te halen en die hem helpen in zijn werkzaam zijn tegen Christus beloont hij koninklijk, zoals hij daarentegen ook vol haat optreedt tegen Diens aanhangers.

De persoon van de antichrist zal te herkennen zijn aan zijn uiterlijke schoonheid, aan zijn lichamelijke kracht, want de satan omgeeft zich met een kleed om niet herkend te worden als degene die hij is. En buitengewone vermogens richten de opmerkzaamheid van de mensheid op hem en aan de bewondering zal geen einde komen. In uiterlijke pracht en praal vertoeft hij op de aarde, in tegenstelling tot Jezus Christus die onopvallend te midden van Zijn broeders wandelde, gespeend van alle aardse goederen, met een hart vol liefde voor de medemensen. Maar het hart van de antichrist zal ruw en gevoelloos zijn tegenover elke aardse nood en toch jubelt de mensheid hem toe, verblind door zijn uiterlijke glans en zijn kracht. En plotseling en onverwacht zal hij optreden, hij zal zich openbaren in de grootste nood en zich met sterke handen de macht en het gezag toe-eigenen. Hij zal beloven redding te brengen en hij zal geen tegenstand ondervinden, omdat de mensen alleen maar aandacht schenken aan de aardse nood, maar geen acht slaan op de geest van die held, die wil uitblinken en zich als heerser opwerpt met ondersteuning van de mensen die er net zo over denken. En dan is het einde nabij. Want de nu beginnende geloofsstrijd luidt het totale vernietigingswerk in wat betreft deze aarde. Hij duurt maar korte tijd, maar is zo heftig dat er een buitengewoon sterk geloof voor nodig is om niet te bezwijken.

Maar weer keert God zelf zich tegen Zijn tegenstander. Want Hij is in de geest te midden van diegenen die voor Hem strijden en de antichrist loopt tevergeefs op tegen het bolwerk van het geloof. En van zijn troon zal hij neerstorten in de poel der verdoemenis. Niet lang zal zijn heerschappij duren, maar hij zal onuitsprekelijk leed aanrichten onder de gehele mensheid, die voor het grootste deel zijn kant zal kiezen, die elk geloof in God laat varen, die zijn aardse verwezenlijkingen geloof schenkt en tenslotte ook deel zal hebben aan de verdoemenis, want ze is de tegenstander van God horig en deelt daarom ook in zijn lot. En dit is het einde. Jezus Christus blijft overwinnaar en Zijn kerk blijft bestaan tot in alle eeuwigheid.

Amen

Einde plotseling midden in de roes van werelds genot

B.D. No. 5589

29. januari 1953

In de roes van wereldse genietingen slaan de mensen geen acht op de tekenen van boven en het einde nadert met reuze schreden. De wereld houdt al hun zinnen gevangen. De Geest is volledig in nevelen gehuld. God wordt niet geëerbiedigd en ze vrezen geen macht boven zich, want ze zijn tevreden met de maatregelen van de aardse machthebbers die ze des te meer toe jubelen, hoe wereldser ze zijn en hun wereldse verbeteringen beloven. Het is een toestand als ten tijde van de zondvloed. De vergrote levenslust laat hun op geen enkele geestelijke gedachte komen en de

vervulling van hun wensen en begeerten is zondig, omdat ze geen maat meer houden en ongebreideld genieten en zich daardoor geheel in de handen van de tegenstander van God begeven.

En hij heeft bij deze mensen zijn spel gewonnen. Hij lokte hen met aardse goederen en won hen verrassend snel. Maar zijn zege betekent voor de mensen de dood. De dood van het lichaam en van de ziel, want het einde laat niet lang meer op zich wachten. Het einde komt midden in de roes van het genot, onverwacht en zo snel dat niemand in staat is zich te bezinnen en er geen redding meer is. Ze zouden wel hebben kunnen inzien dat het kort voor middernacht is, want alle aankondigingen getuigden ervoor. Doch ze stoppen hun oren en ogen dicht, om niet dat te hoeven horen en zien wat ze niet horen en zien wilden.

En zo komt het einde bij verrassing. Wanneer lust en ondeugden het hoogtepunt hebben bereikt, wanneer de zonde zo hand over hand toeneemt dat er geen halt meer aan kan worden toegeroepen door waarschuwingen en vermaningen van de dienaren van God, dan moet het oordeel komen dat voortdurend werd aangekondigd.

Let daarom op de tekenen. Er zal een aardse welstand te zien zijn die een ongeremd levensgenot betekent voor de wereldse mensen die nu trachten uit de wereld te halen wat maar mogelijk is. Daarbij zullen de vermaningen van hun gelovige broeders onaangenaam en hinderlijk zijn en daarom zullen de laatstgenoemden gehaat worden in dergelijke mate, dat voor de gelovigen een tijd van nood aanbreekt ter wille van Jezus' Naam, omdat de zondige mensen Diens Leer tot doel van hun aanvallen maken en omdat ieder die zich voor Jezus en Zijn Leer uitspreekt, van al datgene wordt beroofd wat hij voor zijn leven nodig heeft. Doch deze tijd van nood zal voorbijgaan tot zegen van de gelovigen. Want hun geloof zal steeds sterker worden, omdat hun duidelijk een kracht van boven wordt toegezonden en omdat ze het Woord van God kunnen horen, rechtstreeks of door Zijn boden.

En dat is de tijd die nog voor u ligt, die onherroepelijk zal komen en die moet worden overwonnen, omdat het er nu om gaat de bokken van de schapen te scheiden, omdat er een verduidelijking van de gezindheid van de enkeling moet komen, omdat de enkeling moet beslissen voor of tegen God. En een dergelijke beslissing moet in volledig vrije wil plaatsvinden en daarom is er ook een benarde toestand van de kant van de aardse macht toegelaten, zoals echter ook genaden van boven ongewone kracht geven aan diegenen die ze willen gebruiken in het geloof in God, in Jezus Christus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld. Zware tijden zullen de mensen nog moeten meemaken, maar gezegend is hij die het leven als moeilijk ervaart. Want de anderen zullen ten onder gaan, omdat ze op geen teken acht hebben geslagen, omdat ze niets boven zich vreesden en daarom op de dag van het oordeel zich toch onder de rechtspraak van God moeten stellen, wanneer het einde van deze aarde is gekomen.

Amen

Aankondiging van het laatste oordeel

Einde van de wereld - De dag van het oordeel

B.D. No. 3519

22. augustus 1945

Wanneer niemand het verwacht zal het einde komen. Het zal een tijd zijn waarin de van God afgekeerde mensen volop van het leven genieten, terwijl de God getrouwen angstig in nood verkeren en het komen van de Heer verwachten. Maar de eersten denken totaal niet aan het komende einde: zonder scrupules leven ze in het wilde weg, ze houden geen maat in het aardse genieten, zwelgen en zondigen en staan geheel onder de invloed van de satan. Het zal een tijd zijn, waarin schijnbaar een verbetering in de levensomstandigheden is ingetreden, waarin de aardse nood is opgeheven voor de mensen die zich voegen naar de eis van de opperheerschappij, waarin alleen de mensen moeten lijden die uitgestoten zijn omwille van hun geloof.

En midden in deze vreugderoes komt het oordeel als bij verrassing - ook voor de God getrouwen - omdat niets tevoren er de schijn van heeft dat er een verandering in hun droevige toestand intreedt. De zondesschuld van de mensheid is op de top, ze heeft zich geheel van God losgemaakt en zich naar Zijn tegenstander gekeerd, ze heeft diens deel op aarde ontvangen, aardse vreugden in overmaat en het denken en streven van de mensen wordt steeds slechter en komt tot uitdrukking in het optreden tegen de gelovigen, die zonder erbarmen gekweld worden en hulpeloos staan tegenover hun macht en meedogenloos geweld. Ze verrichten ten volle arbeid voor de satan en de mensen zijn rijp voor de ondergang. En zo komt het einde, zoals het verkondigd is in woord en geschrift. Het zal een dag vol van ontzetting zijn voor de mensen. De aarde zal splijten, vuur zal losbreken uit het binnenste der aarde en alle elementen zullen in opstand zijn. En de mensen zullen proberen te vluchten en in onbeschrijflijke paniek geraken, maar waarheen ze zich ook keren, het is overal hetzelfde, een zekere ondergang.

Het einde is gekomen voor allen die een van God afgekeerde geest hebben en de verlossing uit de grootste nood voor de zijnen die in levende lijve worden weggenomen en zo het lichamelijke einde ontgaan. God heeft de tijd al lang tevoren aangekondigd, maar er wordt geen acht geslagen op Zijn voorspellingen en zo zullen de mensen zich plotseling in een vreselijke toestand zien, waaruit geen redding is. De ondergang van de oude wereld is sinds eeuwigheid besloten, maar wanneer dit gebeurt is voor de mensen verborgen en zo maken ze dit mee op een tijd, waarin ze zich zelfbewust en als heren van de wereld wanen, waarin ze uit het leven aan genot trachten te halen wat maar mogelijk is, waarin ze geheel door de wereld zijn gevangen en daarom God uit hun denken bannen.

En zo bereikt God dat Hij niet vergeten wordt. Hij roept ter verantwoording wat tegenover Hem heeft gezondigd, omdat het Hem niet erkent. Hij spreekt recht over alle mensen en scheidt ze van elkaar, doordat Hij de zijnen tot zich omhoog haalt in Zijn rijk en de anderen weer in de ban doet doordat Hij hen op een vreselijke manier hun lichamelijke einde doet vinden en hun ziel opnieuw gevangen neemt, dat wil zeggen de wil van het geestelijke bindt, zodat het in onvrijheid van wil weer de weg van ontwikkeling af moet leggen in de nieuwe schepping. Het is een gruwelijk gebeuren en toch een daad van goddelijke gerechtigheid, want de zondigheid van de mensen heeft zijn hoogtepunt bereikt. Ze staan in dienst van de satan en zijn zelf pure duivels geworden, voor wie er niets anders mogelijk kan zijn dan lichamelijke vernietiging en geestelijke gevangenschap, opdat de God getrouwen van hen bevrijd worden en een leven kunnen leiden in vrede en eendracht op de nieuwe aarde.

En of God ook talmt en steeds weer geduld heeft terwijl de zondigheid toeneemt; het einde komt onherroepelijk en op een tijd waarop het niet wordt verwacht. Want ook de gelovigen zullen versteld staan, omdat al het wereldse de overhand lijkt te krijgen, omdat de macht van diegenen toeneemt die

de wereld vertegenwoordigen en de gelovigen door hen machteloos en rechteloos zijn geworden. En dus is de wereld schijnbaar stabiel en is toch haar ondergang zo nabij - tot de dag is gekomen die God heeft vastgesteld sinds eeuwigheid, die niemand van tevoren kan bepalen en die toch volgens Gods plan de definitieve oplossing zal brengen van datgene wat op de aarde is. God alleen kent de dag, de mensen moeten hem steeds verwachten en zich erop voorbereiden opdat ze tot diegenen behoren die God tevoren wegneemt, opdat ze niet tot diegenen behoren die verdoemd worden op de dag des oordeels zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen

Het komen in de wolken - De wegneming

B.D. No. 3557

24. september 1945

Een ongewoon donderen zal de lucht vervullen, als de dag van het gericht op komst is. Het zal voor de mensen het laatste teken zijn, maar alleen worden herkend door hen, die in Mij geloven. Het zal de gelovigen vervullen met een grote vreugde, want nu verwachten zij elk uur het komen van hun Heer. En een sterk geloof is nodig om dit komen van God in de wolken te verwachten, want deze gebeurtenis is van zulk een bijzonderheid, dat de goddelozen zullen honen en spotten als er over wordt gesproken. Zij kunnen het donderen wel horen, maar de komst van de Heer in de wolken niet zien. En om die reden slaan zij geen acht op het ongewone geraas in de lucht, en zij laten zich in hun levenswijze in het geheel niet storen. Zij zijn zoals altijd uitgelaten en gewetenloos en jagen alleen wereldse genoegens na.

Maar de gelovigen zullen zich verzamelen en zich met vrolijke harten voorbereiden op de ontvangst van hun Heer. Ze zijn aan het einde van hun kracht en zij weten dat nu hun lijdenstijd wordt beëindigd. In het laatste uur van deze aarde belijden zij God nog eensgezind, ofschoon dat het verlies van hun aardse leven zal betekenen omdat de wereld onbarmhartig tegen hen zal optreden. Maar het verschijnen van de Heer vernietigt de plannen van de goddelozen. Want plotseling zien zij de schare der gelovigen van de grond af naar boven zweven. Tegelijkertijd weerklinkt dan ontzettende donder, en de achtergebleven mensen zullen vol ontzetting vermoeden dat iets vreselijks over hen losbreekt. Maar door het ongewone gebeuren van de wegneming verstard zijn zij niet tot denken in staat. Zij proberen te ontvluchten, maar zien geen kans meer, want overal breken vlammen uit de aarde waaraan geen ontsnappen meer mogelijk is. Zij vinden een verschrikkelijk einde, want er is geen redding mogelijk voor de mensen die als ware duivels woeden op de aarde, en vol zijn van zonde.

Maar de kudde der Godgetrouwen kan het einde van de oude aarde volgen. Voor hun ogen speelt zich het goddelijke vernietigingswerk af, terwijl zij het zelf ontgaan en welbehoed vertoeven op een plaats van vrede, zoals God het heeft beloofd. Dat is het einde van een verlossingsperiode en het begin van een nieuwe, zodra de oude aarde weer veranderd is naar de wil van God. Dan worden de Godgetrouwen verplaatst naar de nieuwe aarde om daar weer verder te leven als stamouders van het nieuwe mensengeslacht waarmee de nieuwe verlossingsperiode begint. Alleen voor de wetende mens met een diep geestelijk inzicht is de gebeurtenis van de wegneming begrijpelijk en geloofwaardig. Maar ze bekroont een tijd van angstige nood en leed en is het besluit en het bewijs van Gods heerlijkheid - en God bereidt ook de zijnen een lot dat getuigt van Zijn heerlijkheid. Het is een daad van diepste goddelijke liefde voor Zijn schepselen, die in Hem nu de Vader van eeuwigheid herkennen. Zij hebben de weg terug gevonden tot Hem en zijn met Hem één geworden door de liefde. En nu kan Hij zelf onder hen vertoeven, want waar de mens zichzelf tot liefde heeft gevormd, bestaat voor de goddelijke liefde geen hindernis meer.

Amen

IK zal tot u komen om u in Mijn rijk te halen". Denk in uren van nood aan deze belofte en verwacht dan MIJ en Mijn hulp, en geloof vast dat IK zal komen als uw Redder, als de nood ondraaglijk is geworden. Maar vrees niet, want IK ben machtiger dan hij die u in het verderf wil storten. U moet weten dat het voor MIJ gemakkelijk zou zijn hem te vernietigen, maar daarmee is niets bereikt. Zijn vele aanhangers zouden zijn activiteiten voortzetten, als zij niet evenzo werden vernietigd. Maar dat is onmogelijk omdat alles wat door Mijn GEEST DIE scheidt is voortgebracht, blijft bestaan tot in eeuwigheid. Niets kan dus **vergaan** van wat Kracht is uit MIJ, want die Kracht is onvergankelijk.

Maar IK zal u redden uit zijn macht omdat IK hem in ketenen leg, en met hem alle die tot hem behoren. U echter wordt in een rijk van vrede gebracht, waarin u mag leven net als in een paradijs tot IK u weer verplaats op de nieuwe aarde, waar u zult leven naar Mijn Wil. En al schenkt ook bijna niemand geloof aan deze belofte, deze voorspelling, toch zal ze verwezenlijkt worden. Want wanneer IK kom in de wolken beëindig IK ook de u bekende natuurwetten, en IK u op neem in levende lijve tot MIJ voor de ogen van uw medemensen die een prooi zijn van Mijn tegenstander. Zij beleven dus in zekere zin iets onnatuurlijks, waaraan zij **nu** nog niet willen geloven.

U echter die de mijne bent, u weet dat voor MIJ niets onmogelijk is. Dus weet u ook dat IK de natuurwetten kan opheffen of kan uitschakelen, als het voor Mijn heilsplan van eeuwigheid nuttig is. En u weet de betekenis en het doel van alle scheppingen en van Mijn heilsplan van eeuwigheid. Dus weet u ook dat elke verlossingsperiode een einde heeft, en dat u nu staat in de laatste tijd vóór het einde van deze verlossingsperiode. Daarom twijfelt u ook niet aan deze openbaringen, die IK de mijnen reeds heb gegeven sinds het begin van deze verlossingsperiode. U houdt het voor mogelijk en moet er ook vast in geloven, opdat u dan de zware tijd kunt doorstaan. Altijd met de gedachte en in de hoop op Mijn zekere hulp en Mijn komen van boven.

En wat de mensen u ook aan kwaad zullen aandoen laat het toe, want zij zullen hun straf ontvangen en dat zal bitter voor hen zijn. Zij zullen zien hoe u voor hun ogen omhoog wordt geheven, terwijl de dood op hen loert en zij nergens redding kunnen vinden. Zij worden verslonden door de aarde en een ellendig lot zal hun beschoren zijn, nl. opnieuw te worden gekluisterd in de harde materie van de nieuwe aarde. U echter zult de rechtvaardige vereffening verkrijgen. Elke nood zal ten einde zijn en vrij en vrolijk zult u leven op de nieuwe aarde, in een paradijsachtige omgeving en omringd door liefde in directe verbinding met MIJ. Want dan kan IK vaak vertoeven temidden van de mensen die puur tot liefde zijn geworden.

Zo ziet het einde er dus uit dat u steeds en steeds weer werd voorspeld door zieners en profeten, en dat u werd aangekondigd sinds het begin van deze verlossingsperiode opdat de mensheid zou geloven. Maar nauwelijks iemand neemt deze voorspellingen ernstig. De dag zal echter komen waarin alles zal gebeuren het laatste gericht zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen

Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting van de aarde

B.D. No. 4708

9. augustus 1949

De goddelijke wereldordening kan niet omver worden geworpen. Toch kan de menselijke wil zich er tegen verzetten, maar alleen tot eigen nadeel. Er bestaan wetten die het menselijk verstand nooit zal kunnen doorgronden. Want ze grijpen niet alleen in de gesteldheid van de natuur in, maar ze liggen ook ten grondslag aan het bestaan van andere scheppingen, om welke reden ze voor het menselijk verstand niet te doorgronden zijn. Maar toch moeten ze worden geaccepteerd, dus mogen ze niet buiten beschouwing worden gelaten, willen er zich geen tegengestelde wetten doen gevoelen die eveneens in goddelijke wijsheid werden gegeven, dus de eeuwige ordening ten doel hebben.

De mens is wel tot op zekere hoogte een scheppen toegekend en evenzo kunnen onderzoeken worden ondernomen in alle richtingen. Maar zolang de mens nog niet in het volledige bezit is van geestelijke kracht, zijn hem ook grenzen gesteld, zowel in het weten alsook in het gebruik van krachten der aarde die steeds in een bepaalde wetmatigheid - in een zekere ordening - zich ontplooiën en benut moeten worden. Wordt er aan deze wetmatigheid geen aandacht geschonken, worden dus tegen de ordening in deze krachten in werking gezet, dan is de uitwerking catastrofaal en een algehele verwoesting van welke materie dan ook is het onvermijdelijke gevolg, die de menselijke wil niet kan doen stoppen. Want nu werken er ook andere scheppingen, andere hemellichamen op in die met de krachten in verband staan en dus ook mede schade wordt toegebracht. De mensen kunnen van deze uitwerkingen geen nota meer nemen, want ze zijn zonder uitzondering het slachtoffer van zulke verwoestingen, behalve diegenen die al in het bezit zijn van geestelijke kracht en door de goddelijke wil van de in gevaar gebrachte wereld worden weggenomen.

Zo'n gebeuren zal zich afspelen en dus het einde betekenen van deze aarde. Menselijke wil zal zich aanmatigen krachten te willen onderzoeken en door experimenten dus krachten in werking te zetten die een ontzettende uitwerking hebben, juist op die verwoestende manier. Want het zijn geen edele motieven, van waaruit onderzoeken worden uitgevoerd die zo onvoorstelbaar slecht eindigen. En daarom wordt hun van God uit de zegen onthouden, die op arbeid rust die het welzijn van de medemensen ten doel heeft. Tevens handelen ze in strijd met de goddelijke natuurwet in zoverre, dat ze onderzoeken ondernemen met inzet van mensenlevens, dat ze dus mensen als proefobjecten gebruiken die hun leven moeten offeren. Dit is een zondigen tegen de goddelijke ordening, tegen de liefde tot God en de naaste en tevens een zondigen tegen de gehele mensheid die daardoor tot ondergang gedoemd is. Want de kennis van diegenen die zulke pogingen ondernemen, is bij lange na niet toereikend en dus zijn zulke pogingen nog voorbarig, waarover echter ook geen twijfel bestaat.

En zulke onverantwoordelijke experimenten kunnen door God niet worden geduld en dus zullen ze hun terugslag hebben op degenen die experimenteren, die verder niets bereiken dan een totale verwoesting van alle materiële scheppingen van de aarde, dus een vernietigen van de materie, wat in geestelijke zin echter het uiteenvallen van elke vorm en het vrij worden van het daarin gebonden geestelijke betekent. Dus mensen zullen deze laatste vernietigingsdaad op de aarde in het werk stellen en de gehele mensheid zal daaraan te gronde gaan, doordat zucht naar roem, enorm grote geldingsdrang en hebzucht naar materiële goederen de mensen tot roekeloze speculanten maakt, die evenwel heel goed weten dat ze de medemensen in gevaar brengen en desondanks hun pogingen ondernemen. Wat ze tevoren hebben ondervonden is voor hen aanmaning en waarschuwing genoeg om ervan af te zien en daarom is hun handelen een misdaad die God niet ongestraft zal laten.

Amen

Verrassend einde, ook voor de gelovigen

B.D. No. 5712

30. juni 1953

Voor velen die op de hoogte zijn, zal het uur van het einde als bij verrassing komen. Want ook zij achten het nog ver weg, omdat het aards gewoel nog geen achteruitgang laat zien, omdat de tekenen van het einde hun niet duidelijk genoeg zijn, hoewel ze het wel voor mogelijk houden dat ze in de eindtijd leven. En ook Mijn gelovigen kunnen zich nog niet serieus schikken in de gedachte dat ze het einde beleven zullen. Want ook zij staan nog op de grond van de reële werkelijkheid, ook zij zien de medemensen steeds in bedrijvige drukte en het geestelijke weten komt hun bijna onwerkelijk voor bij het zien van het streven van de wereldse mensen, bij het zien van de aardse vooruitgang en de hoop en verwachtingen van de mensen over de komende tijd. Ook zij zullen dus verrast zijn en beseffen dat het onwerkelijk schijnende werkelijkheid wordt en alle verwachtingen van de mensen verloren gaan.

Het einde zal komen als een dief in de nacht, maar het kondigt zich tevoren aan. Het werpt zijn schaduw vooruit, het zal in het klein al tevoren plaatsvinden. Het zal zich door een natuurcatastrofe van zeer grote omvang aankondigen en deze zal de laatste aanmaning zijn, de laatste verwijzing naar

het einde. En al twijfelt u mensen of u wilt het niet toegeven - Mijn plan van eeuwigheid staat vast en volgens dit plan wordt alles afgewikkeld in het universum. Het einde zal er plotseling zijn, omdat er geen acht wordt geslagen op Mijn aanmaningen en waarschuwingen die waarlijk voortdurend de mensen toekomen om hen niet onvoorbereid het einde te laten meemaken. En dat is toch het doel van Mijn aankondigingen, dat de mensen er zich op instellen, dat ze over het einde nadenken en een begin maken met de arbeid aan de ziel, dat ze leven in overeenstemming met de korte duur van het leven van hun lichaam, dat desondanks de ziel de rijpheid kan opleveren.

Ik wil dat al Mijn aanmaningen en waarschuwingen verbreed worden. Ik wil dat de mensen daar kennis over toekomt, zoals Ik ook wil dat hun onverbloemd de dag van het gericht en het lot van de van Mij afvalligen wordt voorgesteld. Want de mensen kunnen zelf hun redding bewerkstellingen, het einde hoeft voor hen geen uur van verschrikking te betekenen. Ze kunnen het einde ook rustig tegemoet zien, wanneer ze opvolgen wat hun op het hart wordt gedrukt, wanneer ze zich erop voorbereiden, dat wil zeggen volgens Mijn wil nog op aarde leven tot het laatste uur geslagen heeft. Weliswaar kunnen ze dit uur niet meer voor zich uit schuiven, maar ze kunnen het bewust tegemoet zien, omdat dit het einde van de kwellingen betekent voor diegenen die Mij hebben gevonden en alleen de mensen hard zal treffen die met Mij gebroken hebben en daarom ook geen recht meer hebben de aarde te bewonen, die alleen voor het rijp worden van de ziel moet dienen.

Het einde komt net zo zeker als dat de nacht volgt op de dag. De dag is vastgesteld sinds eeuwigheid, maar u weet hem niet. Maar u zult moeten geloven dat vervuld wordt wat ik aankondigde en steeds nog aankondig door zieners en profeten, dat deze dag nabij is, dat hij u allen zal verrassen en dat u daarom al elke dag als de laatste zult moeten beschouwen om nu bewust te leven en aan uzelf te werken. Dan hoeft u het einde nooit meer te vrezen. Integendeel, u zult vol vertrouwen Mijn komen tegemoet kunnen zien, dat u die gelooft, zal verlossen uit grote nood.

Amen

Geestelijk keerpunt - De nacht komt naderbij

B.D. No. 6250

5. mei 1955

Een geestelijke opbloei op deze aarde zult u mensen niet meer kunnen verwachten, want alle krachten der hel zijn losgelaten die in opdracht van Mijn tegenstander werkzaam zijn en waarlijk grote invloed hebben op de mensen, omdat deze zelf in een mate materialistisch zijn geworden, dat ze niet beseffen wie over hen heerst. Een geestelijk keerpunt op deze aarde kan niet meer plaatsvinden, maar enkelen kunnen nog op de juiste weg worden geleid. Enkelen zullen nog de ommekeer van zichzelf voltrekken en ter wille van deze enkelen wordt nog alles gedaan voordat het einde een feit is. Opvallend echter zal het zijn, hoe snel de mensheid valt, hoe ze steeds meer wegzinkt in de duisternis en het licht mijdt. Opvallend zal het zijn, hoe meedogenloos er wordt gestreden tegen het licht van de waarheid, hoe het ongeloof op de voorgrond treedt, hoe de zonde hand over hand toeneemt, hoe ver van God af de mensen leven, doch Mijn tegenstander aanhangen. En daarom kan er geen uitstel meer komen, omdat er geen vooruitzicht meer bestaat, dat er ooit een verandering plaatsvindt, wanneer Ik Zelf niet deze verandering voltrek - maar op een manier zoals de mensheid het niet wil - doordat Ik aan alles een einde maak en er een nieuw begin aan geef.

De tijdspanne tot aan het einde is buitengewoon kort, maar niemand weet de dag en daarom is ieder lauw in zijn streven. En ook Mijn gelovigen denken niet dat hij zo vlak voor de deur staat, dat ze ijverig voor hun ziel zouden werken. Maar Ik zeg u steeds weer: u staat er vlak voor. Ik moet deze oproep steeds weer voor u laten klinken. Ik moet u aansporen buitengewoon ijverig werkzaam te zijn. Ik moet ook Mijn dienaren verzoeken steeds ijveriger te werken, omdat dit belangrijk is en toch nog redding voor de enkeling kan zijn vóór de ondergang, wanneer het einde komt dat Ik aldoor aankondigde. Het wereldgebeuren moet weliswaar natuurlijk verlopen en dat brengt ook de mijnen in een zekere rust, maar steeds weer zeg Ik u: Het einde is er plotseling, onverwacht breekt de dag aan die anders eindigt dan gewoonlijk, waarop een nacht volgt die eeuwig zal duren en het daglicht alleen

weer zal stralen voor de weinigen die de Mijnen zijn en van Mij blijven, ondanks de zware vijandigheden en vervolgingen van Mijn tegenstander.

Weliswaar staat u de tijd van de geloofsstrijd nog te wachten, maar ook deze duurt maar korte tijd, omdat hij uiterst hevig wordt gevoerd, zodat de dag van Mijn komen naar de aarde door de mensen zelf wordt bespoedigd. De gebeurtenissen zullen zeer snel op elkaar volgen en geven toch de mensen wederom de indruk als waren het heel natuurlijke verschijnselen, waaraan ze geen bijzondere waarde toekennen - om welke reden ze deze gebeurtenissen niet in verband willen brengen met het spoedig op handen zijnde einde. Daarom zullen ook de mijnen verrast zijn, want Ik zal komen als een dief in de nacht, wanneer er niemand aan denkt, wanneer het aangekondigde nog ver voor u schijnt te liggen.

Als u mensen het toch eens zouden willen geloven, dat u er alleen maar op wordt gewezen, opdat u zich zult kunnen voorbereiden. Smartelijk zal uw berouw zijn, want u allen doet nog veel te weinig voor het heil van uw ziel. Het leven op aarde is u niet gegeven als doel op zichzelf en elke dag zou op een wijze kunnen worden benut, zodat u een ongelofelijke volheid van licht zou kunnen verwerven, die u onvergelykelijke gelukzaligheid verschaft in het geestelijke rijk. En eens zult u het inzien en berouwvol denken aan de te weinig benutte tijd op aarde. Maar daar is ten tijde van het einde geen geloof, geen begrip voor te vinden. Er is een geestelijk laag niveau, zoals het bijna niet meer erger kan worden gedacht. Want u mensen overziet niet datgene wat open en bloot voor Mijn ogen ligt. U mensen zult moeten geloven wat u niet kan worden bewezen, en daarbij hoort ook het aanstaande beëindigen van deze periode op aarde, dat geestelijk een grote betekenis heeft.

U zult uw best moeten doen een leven in onbaatzuchtige liefde te leiden, wanneer u niet wilt - of meent niet te kunnen - geloven. En u zult het dan innerlijk voelen dat u een geheel ander tijdperk tegemoet gaat. En u zult niet verloren zijn, want Ik erbarm Me over al diegenen die niet helemaal aan Mijn tegenstander gebonden zijn en Ik help hen in het rijk hierna verder omhoog, wanneer hun aards bestaan nog wordt beëindigd vóór het laatste oordeel. Een buitengewoon donkere nacht komt naderbij. De dag neigt spoedig ten einde, maar nog is er licht. Nog zult u het licht van de dag kunnen benutten en in uzelf een licht ontsteken dat niet meer uit zal gaan. En dan zult u de komende nacht niet meer hoeven te vrezen.

Maar wee u, wanneer u traag bent, wanneer u gelooft dat de dag geen einde heeft. Wee u, wanneer u van de ene dag in de andere leeft zonder aan uw ziel te denken. En u, die de dood niet vreest, omdat u gelooft er dan niet meer te zijn. Ik zeg u, dat u de dood met alle verschrikkingen zult beleven en dat u deze verschrikkingen niet zult kunnen ontvluchten. U zult dan niet meer een eind aan uw leven kunnen maken, want u zult niet kunnen vergaan. U blijft bestaan, ook wanneer u in de toestand van dood zijn bent. U zult kwellingen moeten ondergaan die u niet zult kunnen ontvluchten. Want de geestelijke dood is heel wat erger dan de dood van het lichaam, die voor u ook de poort kan zijn naar het leven van gelukzaligheid. Luister naar Mijn roep van boven. Laat u waarschuwen en vermanen. Laat deze woorden niet onverschillig voor uw oren wegsterven, maar denk u levendig in, welke nood u wacht, wanneer u aan Mijn woorden geen geloof schenkt.

U zult de aankondigingen van het einde voortdurend kunnen volgen, maar alles zal zich zo natuurlijk afspelen dat u wel zou kunnen geloven, maar niet zult moeten geloven. Van het geloof daaraan hangt echter uw gelukzaligheid af, want alleen de gelovige bereidt zich voor. Hij denkt aan Mij en blijft met Mij in verbinding, ook wanneer het werk van het ontbinden begint. Want de vastgestelde periode is dan afgelopen en volgens goddelijke ordening wordt er vervuld wat voorzien is in Mijn heilsplan van eeuwigheid. De aarde wordt omgevormd en met haar al het geschapene, opdat weer al het geestelijke in die vorm wordt ingelijfd, waarin het volgens de toestand van zijn rijpheid hoort. De goddelijke ordening wordt weer hersteld, omdat anders een positieve ontwikkeling van het geestelijke niet is gewaarborgd. Mijn Liefde echter heeft steeds alleen deze positieve ontwikkeling tot doel, die u, Mijn schepselen, weer dichterbij Mij moet brengen.

Amen

Er zal een einde zijn met verschrikkingen voor allen die niet geloven. Want ze maken iets mee wat ze niet voor mogelijk hebben gehouden, omdat het iets geheel buiten alle wetten om is. Een gebeuren dat ze niet eens op de voet kunnen volgen tot aan het einde toe, maar waarvan ze zelf de slachtoffers zullen zijn. Want ze verliezen hierbij hun leven. Ze worden door de aarde verslonden en voor niemand is er een uitweg, tenzij hij nog op het laatste ogenblik vanuit zijn hart roept naar Mij, of Ik hem zou willen helpen.

Maar de mensen die het einde meemaken - uitgezonderd de kleine schare van de mijnen die voor hun ogen worden weggenomen - zijn al helemaal een prooi geworden van de satan. En slechts zelden zal er iemand onder hen zijn die zich niet alleen uit angst bekeert, maar uit een plotseling inzicht van een machtige God die hem kan helpen. En de mensen zullen ook geen tijd meer hebben voor overwegingen, want plotseling en onverwacht breekt het laatste oordeel los over de mensen. Plotseling en onverwacht zal er vuur uit de aarde komen. Ze zal splijten en verzwelgen wat er zich op de aarde aan leven voordoet.

Het zal een handeling zijn van zeer korte duur, maar met een geweldige uitwerking. De aarde zal zich openen als een onverzadigbare afgrond en alles in zich opnemen, zoals het verkondigd is in Woord en Geschrift. En er bestaat geen redding. Het is onherroepelijk het einde voor alles wat in, op en boven de aarde leeft. Want de tijd is ten einde die het geestelijke gesteld was voor zijn ontwikkeling. En veel van het gekluisterde geestelijke moet in een nieuwe, andere vorm zijn ontwikkelingsgang voortzetten op de nieuwe aarde.

En dit geestelijke is dankbaar voor de verandering, omdat het voortschrijdt in zijn ontwikkeling, die het op de oude aarde door menselijke wil al erg bemoeilijkt werd. Maar het als mens belichaamde geestelijke ondergaat een teruggang in zijn ontwikkeling, omdat het weer wordt opgelost in ontelbare partikeltjes, die alle weer de weg moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde, die alle weer verbannen worden in de vaste materie en weer aan een buitengewoon kwellend bestaan beginnen in gekluisterde toestand, opdat ze eenmaal weer het stadium bereiken waarin ze zich weer als ziel van een mens mogen belichamen.

U mensen staat nu voor deze grote aardse en geestelijke omvorming. En de tijd tot aan het einde wordt van dag tot dag korter. U bent niet op de hoogte van de verschrikkingen die voor u liggen. U gaat rustig de dag van de ineenstorting tegemoet, die toch zoveel ontzetting bij u teweeg zal brengen met de daarop volgende kluistering, wanneer u niet tot de mijnen behoort. Wanneer u niet behoort tot hen die in Mij geloven en - al zijn ze maar zwak gelovig - tevoren worden weggeroepen van de aarde, opdat ze niet helemaal ten prooi vallen aan de satan, omdat ze niet zouden kunnen standhouden tegen de verzoeken van de tegenstander in de laatste tijd voor het einde.

U mensen, allen die voortijdig het aardse leven zult moeten opgeven, u allen die uw geliefden beklagt die zijn heengegaan, verheug u. Want dezen zijn gered van de ondergang, van het verderf waaraan die mensen ten prooi vallen, die goddeloos voortleven en in deze goddeloosheid het einde meemaken. Ze kunnen geen erbarmen vinden bij Mij, want Ik vermaan en waarschuw de mensen steeds weer en zo dringend, zich op dit einde voor te bereiden, zonder gehoor te vinden. En Ik kan niet met dwang op hen inwerken. Ik moet ze hun geestelijke vrijheid laten, die ze misbruiken op een wijze dat ze de macht van de tegenstander versterken tot aan het einde toe, en ook aan zijn macht ten prooi zullen vallen.

Er gaan nog harde gevechten met deze tegenstander vooraf. En daarom spreek Ik u mensen toe, dat u zich in deze strijd aan Mijn zijde plaatst, wanneer u zult willen zegevieren en in vrijheid uit de strijd tevoorschijn zult willen komen. En Ik zal spreken tot aan de laatste dag, maar het staat u mensen allen helemaal vrij hoe u beslist. Maar het einde komt met verschrikkingen voor allen die niet geloven en Mij niet erkennen. Doch de mijnen zal Ik redden uit elke nood. Ik zal ze halen in het paradijs en ze

zullen getuigen zijn van de ondergang, omdat ze Mijn Macht en Heerlijkheid zien en daar getuigenis van moeten afleggen aan hun nakomelingen op de nieuwe aarde.

Amen

Tweede brief van Petrus, hfdst.3, vers 10

B.D. No. 8066

21. december 1961

”De dag des HEREN zal komen als een dief in de nacht!” - De dag waarop IK MIJ aan alle mensen met een donderstem openbaar, die ieder horen zal en waaraan zich geen mens kan onttrekken. Want eens moet het werk dat de aarde verandert, plaats vinden, eenmaal moet de ordening hersteld worden. De aarde moet weer tot een verblijfplaats worden waar het geestelijke geschoold wordt dat rijp moet worden en z'n voltooiing bereiken.

Deze dag is sinds eeuwigheid voorzien, Mijn plan is daarop gebaseerd dat zo'n verandering eens moet plaatsvinden, omdat de mensheid zelf daar de aanleiding toe geeft, wat Mijn Wijsheid wel inzag. Dus zal Mijn Macht ook alles ten uitvoer brengen en u zult met zekerheid deze dag kunnen verwachten. Hij zal een verlossingsperiode beëindigen - en er zal een nieuwe beginnen - zoals het in woord en geschrift verkondigd is.

Steeds weer wijs IK u erop, maar daar u, mensen ongelovig bent, daar u Mijn Woord niet au serieus neemt zult u dus verrast zijn. En hoewel ook Mijn tegenstander in de laatste tijd vóór het einde heerst over heel de aarde, wanneer hij de meeste mensen in zijn macht krijgt, zodat in hen elk geloof verloren gaat - en ze op het laatste alleen nog ware duivels zullen zijn, die de mijnen in het nauw brengen en in de hoogste nood terecht laten komen, zal satan toch zijn macht niet behouden, want IK zal hem die afnemen. En allen die zich niet van hem gescheiden hebben, die niet tot de mijnen behoren, worden met ontzetting overvallen, wanneer IK de mijnen voor hun ogen wegneem - en ze dan inzien dat er voor hen geen redding meer is - dat ze aan het door hen in werking gezette vernietigingswerk ten prooi vallen en door de aarde verzwolgen worden. Want op een andere manier kan de aarde niet gereinigd worden, al wat erop geschapen is, moet worden ontbonden en al het daarin gebonden geestelijke in nieuwe vormen worden ondergebracht. Er moet een alles omvattend reinigingswerk voltrokken worden, opdat de ordening hersteld wordt, die een positieve ontwikkeling van het geestelijke waarborgt - en die de activiteiten van Mijn tegenstander voor 'n lange tijd helemaal uitsluit, om welke reden hij met zijn aanhang gekluisterd wordt.

Steeds weer wordt u, mensen deze dag van het einde aangekondigd, maar slechts weinige geloven eraan - en ook dezen hebben er geen vermoeden van hoe nabij het voor hen ligt. Maar tot aan het einde zal IK nog steeds Mijn vermaningen en waarschuwingen herhalen. Tot aan het einde zal IK u allen steeds weer aanspreken en u erop attent maken - en tot aan het einde zal er voor ieder van u nog de mogelijkheid bestaan een zodanige beslissing te nemen, dat hij aan de verschrikking van het einde ontsnapt.

En daar u weet wat dat einde allemaal met zich meebrengt, treur dan niet om hen die IK voortijdig uit het leven wegroep. Treur niet om hen, want hun lot is beter dan dat van hen die tot het einde toe leven, maar niet aan MIJ geloven. De eersten hebben nog de mogelijkheid in het hiernamaals het licht te bereiken, de laatsten echter zinken steeds dieper weg. Want IK weet dat ze ook in het rijk hierna alleen de weg naar de diepte nemen, dus ook de genade van een vroege dood niet zullen benutten, omdat IK toch van de toestand en de wil van iedere ziel op de hoogte ben - en in overeenstemming hiermee ook het lot op aarde vorm geef.

En valt het ook moeilijk om aan een einde van de aarde te geloven, toch kunnen de mensen zich dan niet verontschuldigen, want ieder weet wat goed en kwaad is en ieder kan, als hij maar wil, Mijn geboden van de liefde nakomen. En als hij daarnaar leeft, dan zal het einde voor hem ook niet als resultaat de verbanning in de vaste materie hebben. Dan zal hij of tot diegenen horen die IK op de nieuwe aarde plaats, of hij zal nog tevoren naar het geestelijke rijk worden weggeroepen en ook niet verloren gaan. Het is in elk geval goed, wanneer ieder zich op een nabijzijnd einde voorbereidt,

wanneer hij met de mogelijkheid rekening houdt, als bij verrassing oog in oog te staan met een werk van vernietiging, waaruit er zonder Mijn hulp geen ontkomen meer aan is.

Wie deze gedachte eenmaal bij zich overdenkt, die zal ook zeker zijn weg naar MIJ nemen, naar zijn Schepper van hemel en aarde, DIE alles uit Zich liet ontstaan den DIE ook alles weer vernietigen kan als het zich niet meer aan Zijn ordening houdt. Maar IK zou u allen graag van het verderf willen redden en daarom zal IK u steeds weer het laatste vernietigingswerk voor ogen houden. En wie gelooft, die zal ook deze dag niet hoeven te vrezen. Want hij zal er zich met alle kracht op voorbereiden en als hij ook nog zwak en onvolmaakt is, zal hij in MIJ toch een barmhartige Rechter vinden, want IK waardeer zijn wil, IK zal hem daarom niet veroordelen, maar hem veeleer het eeuwige leven verschaffen.

Amen

Vervulling van de voorspellingen door zieners en profeten

B.D. No. 4879

14. april 1950

Dat Mijn Woord vervuld zal worden zult u al spoedig ondervinden, want de tijd waarvan IK door zieners en profeten steeds weer heb verkondigd, is aangebroken. Zij allen verkondigden Mijn Woord, dus spraken zij alleen uit wat IK de mensen wilde zeggen. En omdat IK de profeten en zieners gebruikte als MIJN sprekers, daarom konden zij alleen maar doorgeven wat IKZelf bekend wilde maken.

Het is dus zeker dat deze voorspellingen vervuld moeten worden, want Mijn Woord is de waarheid. Het is echter voor de gelovigen meestal onbekend wanneer MIJN voorspellingen vervuld worden, en daarom worden ze niet ernstig genomen. Een ieder mens gelooft dat het pas voor de toekomst is wat de mensen lang van tevoren is voorspeld. Zij weten niet wanneer die tijd vervuld is en geloven ook niet dat zij leven midden in die tijd. Zij geloven en geloven weer niet, zij wijzen de voorspellingen niet helemaal af, maar willen toch niet geloven dat die gelden voor de tegenwoordige tijd. En daarom blijven zij lauw in hun zielenarbeid.

Maar IK zeg u steeds weer dat u zich niet lang meer mag bezinnen, als u niet verrast wilt worden. U vertoeft slechts nog een korte tijd op deze aarde, en het ligt aan uzelf te behoren tot de bewoners op de nieuwe aarde. Maar dan moet u vast en onwankelbaar geloven dat het einde aanstaande is, en uzelf op dit einde ook voorbereiden. U moet leven naar Mijn Wil en zult dan ook ondervinden in welk uur u leeft. U zult dan geen tijd verzuimen en zult weten welk lot de mensen is beschoren. En opdat u niet behoort tot de ongelukkigen die voor het einde moeten vrezten, moet u zich bij MIJ aansluiten en alles wat aan de wereld toebehoort de rug toekeren.

Wanneer u echter leeft zonder geloof, slaat u alleen maar acht op de wereld en ziet de ernst van het uur niet in en u gaat dan voor een lange tijd verloren. IK kan u alleen maar waarschuwen voor dat einde en u vermanen tot liefde, maar IK kan u niet dwingen deze kennis te geloven. En daarom verkeert u in groot gevaar, omdat u niet gelooft dat het einde nabij is ofschoon het door zieners en profeten steeds weer aan u verkondigd wordt. Toch zult u bij voortduring Mijn Liefde ervaren, om uw gedachten op het einde te richten. Maar Mijn Liefde laat u soms smartelijke wegen gaan om uw blik van de wereld af te trekken. Mijn Liefde spreekt tot u door MIJN dienaren, want Mijn Liefde wil u redden. Maar zij laat u altijd de volle vrijheid in MIJN Woord te geloven en het aan te nemen.

Amen

Een wijzen op het nabijzijnd einde De jongste dag

B.D. No. 5159

26. juni 1951

U allen zult Mijn genade ondervinden en in de laatste tijd duidelijk worden gewezen op het einde, doordat u veel veranderingen om u heen zult kunnen waarnemen: het vergaan van aardse goederen, het plotseling sterven van medemensen, die midden uit het leven worden weggerukt, vreemde veranderingen in de natuur en alles overeenstemmend met oude profetieën, die IK door zieners en profeten steeds maar weer aan de mensen liet toekomen om hen op deze laatste tijd opmerkzaam te maken.

U, mensen wordt allen aangespoord om na te denken en er wordt u de vraag voorgelegd, welk lot u zelf tegemoet gaat. Zowel aards als geestelijk zal u een onrust overvallen, want de aardse gebeurtenissen beangstigen u en geven ook aanleiding tot geestelijke gedachten, omdat u, mensen het

onbewust voelt dat het daarmee erg gebrekkig met u gesteld is. Al het aardse gebeuren zou u niet doen schrikken als u in geestelijk opzicht de ordening tot stand zou hebben gebracht, maar u zoekt in het aardse vervanging voor het geestelijke en daar dit eerste u nu onzeker voorkomt, worden uw gedachten toch op de vraag gericht: Hoe zal ik me staande houden wanneer alles ten einde is?

En deze vraag moet in u bovenkomen, daarom laat IK zoveel nood over de mensen komen, want er blijft u niet veel tijd meer over, maar toch nog genoeg als u serieus wilt veranderen. Het zijn allemaal genademiddelen wat u nog aan slagen van het noodlot treft vóór het einde, ook wanneer u ze niet als zodanig wilt laten gelden, maar ze kunnen u nog tot bezinning brengen hoe armzalig het met u gesteld is in het geval u plotseling wordt weggeroepen van deze wereld.

Let op alle gebeurtenissen om u heen, houd ogen en oren open en laat aan uzelf zien dat er nog een vonkje verantwoordelijkheidsgevoel in u aanwezig is, wees niet onverschillig, keer in uw binnenste en beschouw in stilte uw eigenlijke waarde, als u zich voor MIJ moet verantwoorden op de jongste dag. Want de jongste dag is voor ieder **de dag van zijn lichamelijke dood**, die voor u allen dichterbij is dan u vermoedt en enkelen nog sneller zal overvallen, want u allen staat nog veel te wachten.

De dood van het lichaam kunt u niet tegengaan als uw uur gekomen is, maar de dood van de ziel is van u af te weren, ja, u zult de ziel het ware leven kunnen geven, dat eeuwig duurt, dat nooit meer van u kan worden afgenomen als het leven van de Geest eenmaal in haar ontwaakt is. Daarom houd IK u zo vaak de lichamelijke dood voor ogen, daarom wordt u hem zo vaak gewaar om u heen, u ziet alles vergaan wat voor u waarde had en u vreugde verschafte, u ziet lieve mensen heengaan vanwaar geen terugkeer meer te verwachten is. Dit alles laat IK u zien opdat u tot nadenken wordt gestemd over uw eigen ik, opdat u zichzelf rekenschap geeft wat u wel (voor goeds) hebt te laten zien, om u een eeuwig leven te verzekeren, wanneer het lichaam sterft en er niets meer op aarde achterblijft.

En als u daarover nadenkt en slechts een beetje gehoor schenkt aan de stem in u, hebt u een genademiddel benut, want op een andere manier kan IK u niet bijstaan. Alles wat van MIJ komt, moet er uitzien als kwam het uit uzelf, dan pas neemt u het aan. U zult nog vaak aanleiding hebben om na te denken en altijd moet u er aan denken dat de laatste tijd buitengewone verschijnselen met zich mee brengt, opdat allen die nog een goede wil hebben, in korte tijd dat kunnen bereiken, waartoe hun in andere omstandigheden veel tijd ter beschikking staat.

Maar het gaat met rasse schreden op het einde toe en IK wil nog velen (voor ME) winnen, vóórdát het einde komt. Daarom wordt Mijn genade onophoudelijk aan u uitgedeeld, wie haar beseft en de genademiddelen benut, gaat niet verloren op de jongste dag, al mag deze voor hem plotseling komen of ook pas aan het einde. Hij zal hem niet hoeven te vrezen omdat Mijn genade hem heeft gered van de geestelijke dood.

Amen

Wees werkzaam zolang het nog dag is

B.D. No. 8413

16. februari 1963

Nog is het dag, waar u in de genade bent licht te ontvangen. Want er stroomt veel licht vanuit Mij naar u toe - die uw ogen opent en licht begeert. Doch de dag neigt ten einde en hierop volgt een nacht van eindeloos lange duur voor diegenen die het licht van de dag niet hebben benut om aan hun ziel te werken, die in het licht niet de goede weg zochten en vonden, die opwaarts voert naar het eeuwige licht waar er geen nacht meer bestaat.

U bevindt zich in het late uur en wordt daarom met luide stem aangemaand de laatste stralen, het laatste lichtschijnsel goed te gebruiken, voordat de nacht aanbreekt. Want u zult ook in korte tijd veel achterstand kunnen inhalen, wanneer u het maar serieus neemt, de eeuwige nacht te ontvluchten. Volg niet hem die u weer wil terugvoeren in de diepste duisternis. Richt uw ogen daarentegen omhoog, naar Mij, van Wie het licht uitstraalt dat u - die de duisternis wilt ontvluchten - onmetelijk gelukkig zal maken.

Maar de tijd komt steeds dichterbij. De wereldklok blijft niet stilstaan en de nacht breekt aan voor de mensen die onverschillig voortgaan en niet aan hun ziel denken. En wat deze nacht voor hen betekent, zult u niet kunnen begrijpen, daar u waarlijk alles zou doen om haar te ontvluchten. De nacht betekent voor de zielen een terugval in de diepste diepte. Ze betekent een opnieuw uiteenvallen en hernieuwde verbanning in de vaste materie. Ze betekent een hernieuwde gang door de schepping van de nieuwe aarde, gekweld door de kluistering die u al een keer hebt doorgemaakt en overwonnen. Maar u wordt steeds weer gewaarschuwd en vermaand en alles wordt geprobeerd om u de nacht zo zwart als mogelijk te beschrijven.

U gelooft echter niet en het kan u niet bewezen worden. Maar de woorden zijn u welbekend: Wees werkzaam zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken. Maar u verstaat daaronder alleen de dood van het lichaam. U weet niet dat er een andere nacht bedoeld wordt. Want de lichamelijke dood hoeft voor uw ziel niet hernieuwde duisternis te betekenen. Na de dood van het lichaam kan de ziel ook in het helderste licht binnengaan, waar er eeuwig geen nacht is.

De lichamelijke dood hoeft dus niet te worden gevreesd, want hij kan ook nog onrijp weggeroepen zielen ertoe aanzetten het licht in het rijk hierna te zoeken. Maar de nacht die met zulke woorden wordt bedoeld is te vrezen. Want ze duurt eeuwige tijden en betekent voor de zielen eindeloze kwellingen, tot ze langzaam weer de hoogte bereiken om opnieuw het bestaan als mens op de aarde te leiden en voor dezelfde beslissing te staan, voor welke de ziel van de mens nu staat.

Luister toch naar Mijn waarschuwingen en probeer u een voorstelling te maken van deze ontzettende kerkerstraf, die u nog zult kunnen ontgaan wanneer u van goede wil bent en u naar Mij keert, die u bij ernstig nadenken niet zult kunnen loochenen. Laat u niet helemaal gevangen nemen door Mijn tegenstander, maar geloof dat er een Redder is die u zult kunnen aanroepen om hulp wanneer u zelf te zwak bent: Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, die de tegenstander heeft overwonnen en de afkoopsom betaalde ook voor uw ziel, wanneer u zelf maar zult willen dat u vrij zult worden van Mijn tegenstander. En geef u over aan Hem, in wie Ik Zelf mens ben geworden om u uit de macht van de tegenstander te verlossen, opdat u weer gelukkig zult kunnen worden.

Laat de nacht niet over u losbreken, die u weer van het ik-bewustzijn berooft. Want u bent al aanmerkelijk dichterbij Mij gekomen wanneer u als mens uw weg over de aarde begint. Laat deze niet tevergeefs zijn geweest en laat niet de triomf aan hem die u alleen wil verderven, maar u geen gelukzaligheid wil bereiden. Geloof toch dat de nacht onherroepelijk aanbreekt. Want de tijd is vervuld die het geestelijke voor zijn verlossing uit de vorm werd toegekend. En deze tijd wordt ook aangehouden, zoals het in Mijn heilsplan van eeuwigheid is voorzien.

Geloof het, dat u zich buitengewoon goed zult voelen wanneer u het licht van de dag hebt benut en de nacht niet meer hoeft te vrezen, ook wanneer uw tijdelijk leven is beëindigd. U zult verrijzen tot eeuwig leven en dit leven, dat licht en kracht en vrijheid betekent in gelukzaligheid, ook voor eeuwig niet meer verliezen. Werk daarom zolang het nog dag is, want de nacht komt waarin u niet meer zult kunnen werken.

Amen