

Word of God

Over het ware bidden

Profetisch Woord neergeschreven door
Bertha Dudde

Vertaald door Gerard F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Hans-Willi Schmitz
St. Bernardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
Germany

++++++

Deze geschriften zijn niet konfessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

++++++

Source: <https://www.bertha-dudde.org/nl>

Inhoud

| | | |
|------|---|----|
| 1862 | Woorden van de VADER Het gelovig gebed - Voorspraak..... | 3 |
| 2172 | Het bidden voor mensen die ver van GOD af staan..... | 4 |
| 3681 | Roep MIJ aan in nood - Diepte van het geloof..... | 5 |
| 3682 | Gebed in deemoed..... | 6 |
| 3714 | Gebed om genade en kracht..... | 6 |
| 3734 | De eenvoudige vorm van gebed..... | 7 |
| 3778 | De innigheid van het gebed versterkt het geloof..... | 8 |
| 4372 | Het ware gebed: "VADER, Uw Wil geschiede"..... | 9 |
| 4872 | Gebed in geest en in waarheid..... | 9 |
| 5069 | Gebed in geest en in waarheid - Vrome gebaren..... | 10 |
| 5428 | En vergeef ons onze schuld..... | 10 |
| 5480 | Zie, IK ben bij u alle dagen..... | 11 |
| 5675 | Het aanroepen van lichtwezens Stel u vooraf in verbinding met de VADER..... | 12 |
| 5805 | Gebed om genade en kracht..... | 12 |
| 6012 | Gebed in stilte - Getuigenis afleggen voor de wereld..... | 13 |
| 6321 | Het gebed als genademiddel..... | 14 |
| 6569 | Gebedsverhoring - Geloof..... | 15 |
| 7603 | Om Gods zegen moet gevraagd worden..... | 15 |
| 8073 | Gebedsverhoring De juiste verhouding van kind tot VADER..... | 16 |
| 8738 | Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?..... | 17 |
| 8955 | Alleen het gebed beschermt tegen de activiteiten van de tegenstander..... | 18 |

Woorden van de VADER Het gelovig gebed - Voorspraak

B.D. No. 1862

24. maart 1941

Wie zich in vol geloof aan MIJ toevertrouwt, diens gebed verhoor IK. Het leven zonder strijd brengt geen rijpheid van ziel tot stand, de mens moet strijden en alleen dan kan hem de strijd bespaard worden, wanneer hij uit eigen aandrang zijn hele leven in Mijn Handen legt, wanneer hij zich aan MIJ toevertrouwt en gelovig op Mijn hulp bouwt. Dan is hij zo, zoals IK Mijn kinderen hebben wil. Hij erkent MIJ als zijn VADER, Wiens Almacht en Liefde zo groot is dat HIJ Zijn kind niet in nood laat. En hij gaat nooit alleen, maar hij roept MIJ steeds aan zijn zijde. Hij is niet bezorgd en twijfelachtig, maar vol vertrouwen. Hij vreest niet, maar gelooft. En dit geloof stel IK niet teleur. Wie zo in MIJ gelooft, zal geen vergeefs verzoek doen. IK zal hem bijstaan en zijn verwachtingen vervullen en daardoor zal zijn geloof steeds dieper en onwankelbaarder worden.

Het zal vrede in hem zijn, want hij vreest niets meer, hij weet dat hij nooit alleen en verlaten is. En diegene voor wie het gebed bedoeld is, zal de kracht ervan bemerken. Het zal geestelijke helderheid teweegbrengen en kracht om te geloven. De mensen zullen gewaarworden dat er kracht tot hen komt en de geestelijke blik zal omhoog gericht zijn. IK zal Zelf een flits van inzicht zenden in de harten van hen voor wie het gelovig gebed van Mijn kinderen geldt. Wat dezen vragen wordt hun verleend en Mijn Liefde waakt over de zwakken en hulpbehoevenden, dat ze niet vallen of verdwalen. Want zij die op aarde bidden voor hen van wie ze houden en die smeken voor het heil van hun ziel, zenden de kracht van het gebed naar die anderen en dus kan de genade aan dezen worden overgebracht.

De voorbede is een werk van naastenliefde. De voorspraak is het doeltreffendste middel om hen te helpen. Mijn GEEST zoekt nu de vereniging met hen en voert ze naar het inzicht. Wat de mens uit eigen kracht niet kan, dat bereikt een gelovig gebed dat voor hem naar MIJ omhoog wordt gezonden. En IK ontferm ME in het bijzonder om deze zielen. IK laat ze niet in onwetendheid. IK neem ze in bescherming met Mijn genade, met Mijn GEEST, want de liefde van een mensenkind smeekt niet vergeefs om Mijn bijstand. En zo, wees onbezorgd, ieder gaat de weg die hij moet gaan naar zijn voltooiing. Zoals het komt, zo is het goed voor de positieve ontwikkeling van de ziel. En als u MIJ vol geloof vertrouwt, leid IK u door alle noden het eeuwige vaderland tegemoet.>_Amen

Het bidden voor mensen die ver van GOD af staan

B.D. No. 2172

2. december 1941

Het meest ver verwijderd van GOD zijn die mensen die menen er boven te staan GOD aan te roepen om hulp, die noch geloven kunnen aan een Macht, Die tot hulp bereid en almachtig is, noch in het gebed een brug zien die leidt naar de eeuwige GODHEID, die daarom ook geen verbinding aanknopen en daarom helemaal alleen staan wanneer ze geconfronteerd worden met een zwaar lot, waarbij aardse hulp niets meer vermag. Want als de mens in deze nood niet de weg naar GOD vindt, is dit een bewijs dat hij nog volhardt in erge weerstand tegen GOD, dat het leven op aarde hem nog geen hogere ontwikkeling heeft opgeleverd, dat hij derhalve in een zeer gebrekkige toestand is, als hij zijn aardse leven moet opgeven. Hij heeft nog niets bewust aan zichzelf gedaan om op een hoger niveau te komen, en daartoe mankeert hem ook de kracht, daar hij deze in het gebed niet heeft gevraagd.

En toch zullen ook die mensen de zegen van het gebed bespeuren, want ze zullen een merkbare meegaandheid van hun wezen kunnen vaststellen, zodra een medemens voor hen bidt. Deze voorbede vermag zeer veel en het grootste deel der mensheid zou gered zijn als de een voor de ander bij GOD om liefde en genade zou willen vragen. De afwijzende wil zou dan niet meer zo groot zijn, want GOD verhoort het gebed waaruit onzelfzuchtige naastenliefde blijkt, als er voor de medemens om de gave van het inzicht wordt gebeden.

GOD's oneindige Liefde is dadelijk bereid zo'n gebed te verhoren, omdat het getuigt van de liefde tot de medemens. De verwijdering van GOD is echter alleen door de liefde te verkleinen, en faalt het wezen zelf, dan kan hij nog op aarde door voorspraak geholpen worden en de juiste weg gewezen. Hoe verder de mens van de eeuwige GODHEID verwijderd is, des te onvoorstelbaarder is hem ook de gedachte aan hulp. En daarom wendt hij zich ook niet in het gebed tot GOD. Daar er echter alleen door innig gebed een verandering in het denken bereikt kan worden, moet de mens geen mogelijkheid verzuimen, voor zijn medemens die nog zwak is in het geloof, innig te bidden. De kracht van het gebed is enorm en door het gelovig gebed bereikt de mens alles, en in het bijzonder heeft het zijn uitwerking op de geestestoestand, d.w.z. de mens zal zijn weerstand tegen al het geestelijke opgeven, het zal hem tot nadenken stemmen en dat wat hij tevoren voortdurend afwees, nu goed overwegen en tot een andere gevolgtrekking komen dan eerst.

De mens die voor zijn medemens om geestelijke verlichting bidt, heeft buitengewone invloed op de laatste en dit blijkt dan zo, dat deze nu gewillig aanhoort wat hem wordt overgebracht, ook wanneer zijn instelling er aanvankelijk tegen was, dat hij er nu grondig over nadenkt en als hem dit later weer in het bewustzijn komt, het graag en met vreugde aanneemt. En daardoor wordt de afstand tot GOD verkleind. Innig gebed levert de grootste kracht op en moet derhalve zijn uitwerking op de medemens hebben zodra dit gebed hem betref.

Daarom zijn de mensen die ver van GOD afstaan niet hopeloos verloren, want zodra er iemand te vinden is die de grote geestelijke nood van hen beseft en hen daaruit zou willen bevrijden, heeft hij zelf een doeltreffend middel bij de hand: de innige voorspraak bij GOD, die de tevoren hardleerse mens uiterst weldadig ondergaat, terwijl hij zich voor deze liefde niet kan afsluiten. En hij zal op de rechte weg geleid worden en toch nog tot het inzicht komen al is het ook pas na lange tijd; hij is echter niet hopeloos aan de invloed van de vijand overgeleverd, veeleer zullen de goede wezens die om hem

worstelen de overwinning behalen en de mens helpen bevrijd te worden uit zijn toestand van verwijdering van GOD.>_Amen

Roep MIJ aan in nood - Diepte van het geloof

B.D. No. 3681

9. februari 1946

In uren van nood hoeft u alleen maar vol vertrouwen tot MIJ te roepen en IK ben dicht bij u dan ooit. Elke verbinding met MIJ d.m.v. gedachten, heeft voor u Mijn nabijheid als resultaat, want IK ben een GEEST DIE u in kleinste mate zelf in u draagt. En als uw roep tot MIJ uit het diepst van het hart komt, is het de Geestvonk in u, die naar MIJ, de VADERGEEST van eeuwigheid toe snelt, die van MIJ niet te scheiden is en die MIJ dus tot zich trekt. Weliswaar ben IK altijd dicht bij u, maar merkbaar alleen dan, als uw wil bewust op MIJ aanstuurt en u Mijn tegenwoordigheid afsmeekt. En in zoverre zult u Mijn nabijheid bemerken, dat er van binnen uit een rust over u komt die in het vaste geloof in MIJ en Mijn hulp zijn grond vindt.

Roep MIJ aan in nood en IK zal u verhoren. Als u dus gelooft dat IK besta en dat IK u bemin, dat niets onmogelijk is voor Mijn Macht en Mijn Wil, zal uw roep ook uit het hart komen en zonder te twifelen zult u de vervulling van uw verzoek, Mijn hulp, afwachten. En u zult geholpen worden. Maar elke twijfel verzwakt de kracht van het geloof, u maakt dan het werkzaam zijn van de Geest in u onmogelijk, u hindert hem zelf om zich naar MIJ, de VADERGEEST te begeven en hij kan dan ook niet de kracht overbrengen die van MIJ uit door de Geestvonk op u overgaat.

Waarlijk gelovige kinderen wil IK Mijn eigendom noemen, die het Woord van de VADER zonder enige beperking vertrouwen, die zich aan HEM overgeven in elke nood en elk gevaar, die niet bang zijn en kleinmoedig worden, omdat ze zich geborgen weten in de hoede van de liefdevolle VADER. Deze diepte van het geloof maakt u zeer sterk in de Geest, ze verdrijft elke aardse en geestelijke nood, want een onwankelbaar geloof veroorlooft MIJ ongehinderd werkzaam en voortdurend merkbaar tegenwoordig te zijn. Dan kan IK ook duidelijk zichtbaar werken, IK kan het onmogelijk schijnende tot stand laten komen, omdat een diep geloof een volheid van kracht tot gevolg heeft, waardoor de mens zelf, of ook de geestelijke kracht voor hem, overwinnaar wordt van datgene wat hem zorgen baarde.

Geloof en u zult altijd worden geholpen, laat door uw geloof Mijn Kracht bij u binnenstromen en u nu door de Geest in u, rust en zekerheid verschaffen, want de toegenomen kracht in u gaat van MIJ uit, ze is 'n uitstromen van MIJ Zelf en dus ben IK Zelf in en bij u, al naar gelang de sterkte van het geloof en de innigheid van uw roep naar MIJ.

Op aarde zult u nooit kunnen begrijpen dat, IK Zelf, de Geestvonk in u, Liefde, Kracht, Licht, alles één is, dat IK dus steeds tegenwoordig ben, waar de Geest in u kan werken, waar liefde beoefend wordt en IK als Kracht en Licht duidelijk zichtbaar ben. Want wanneer dit alles voor u begrijpelijk zou zijn, zou u niet meer kunnen twifelen. U echter moet uw best doen het te begrijpen en u moet de Geest in u raadplegen dat hij u onderricht en u opheldering geeft over dat wat voor u nog onverklaarbaar is, wat u niet begrijpt.

En de Geest in u zal u onderrichten. En weer ben IK het Zelf, DIE u onderricht, DIE u tot MIJ wil trekken en u de waarheid brengt, opdat u de weg naar MIJ vindt, opdat uw vermogens geestelijk gericht zijn en u verlangt met de VADERGEEST in verbinding te treden. En dan zal uw geloof steeds dieper en sterker worden, steeds maar door zult u MIJ herkennen, Mijn voortdurende aanwezigheid zult u bemerken en in volledige rust u aan MIJ en Mijn leiding toevertrouwen. En u zult waarlijk juist geleid worden op deze aarde, u zult de juiste weg gaan, die naar het eeuwige Vaderland leidt en uw doel zeker bereiken.>_Amen

Tot het ware gebed behoort ware deemoed van het hart, dan pas is het Mij welgevallig. Want de deemoed tegenover Mij is ook een bewijs van liefde tot Mij, omdat de liefde nooit wil heersen, maar dient. En wie Mij dus met gevoelens van liefde in het hart iets vraagt, die zal ook alleen maar in deemoed voor Mij kunnen verschijnen. Diens liefde beantwoord Ik en Ik schenk hem mijn genade. Wie het echter aan ware deemoed ontbreekt, diens gebed is slechts een angstkreet tot Mij, die hij wel in zijn hart erkent maar niet bemint, omdat hij zelf nog geen liefde is geworden en omdat hij zelf zijn naaste geen liefde betoont en daarom ook van Mij geen liefde en genade ontvangen kan. Dit is ook vaak de reden dat verzoeken onvervuld blijven, want Ik verlang de deemoed van het hart omdat ze het bewijs is van liefde voor Mij. Deemoed van het hart schakelt elke aanmatigende gedachte en liefdeloos handelen uit, want liefde en deemoed gaan samen, maar niet tegen elkaar in. Daarom is Mij een deemoedig hart welgevallig en Ik overlaad het met genade en liefde.

De diepe deemoed ligt echter niet in de uiterlijke manier van doen van de mens, want hieraan heb Ik een grote hekel. De deemoed tegenover Mij komt alleen tot uitdrukking in het gebed, de deemoed tegenover de naaste in dienende naastenliefde. Uiterlijk gedrag echter spiegelt vaak deemoed voor, terwijl het hart hier niets van voelt. Maar Ik kijk tot op de bodem van de ziel, Ik laat me niet misleiden door de schijn en daarom zal het blijk van mijn genade zelden daar te vinden zijn, waar naar buiten toe de schijn van deemoed gewekt wordt, waar de medemensen de deemoed menen te moeten zien in gebaren, de houding of deemoedig klinkende woorden.

Ik let alleen op de deemoed van het hart en zulke mensen begunstig Ik, ofschoon ze naar buiten toe hun mannetje staan en geen onderworpenheid ten toon spreiden. Wie echter in dienende naastenliefde werkzaam is, laat zich daar niet op voorstaan en blijft altijd een dienaar van de Heer, want hij vervult mijn gebod. Hij doet zoals zijn Heer bevolen heeft, hij onderwerpt zich aan mijn wil zonder ertoe gedwongen te zijn.

En als hij dus tot Mij bidt, zal zijn verzoek eveneens dat van een dienaar tegenover de Heer zijn, of dat van een kind tot de Vader aan wie het kind zich in liefde onderwerpt en Hem in diepe deemoed zijn zorgen toevertrouwt. Het zal niet eisen maar smeken, een teken van deemoed, van het erkennen van Diegene die hem het verzoek zal vervullen, een erkenning van Zijn macht en liefde, en zijn verzoek blijft niet onvervuld.

Bid op de juiste manier, dan zult u ook altijd verhoord worden. Vraag, maar eis niet. Blijf vol van deemoed in uw hart, opdat mijn genade u kan vervullen en weet dat Ik nooit een uiterlijk teken nodig heb, dat uiterlijke tekens Mij nooit welgevallig zijn, omdat ze makkelijk een dekmantel zijn voor diegenen die niet uitermate waarachtig zijn, die willen misleiden en wier harten andere gevoelens hebben dan het lijkt. Betoon daarom die anderen ook geen achting of volg ze na, maar dien in liefde uw naaste en de ware deemoed van het hart zal u sieren, waarin Ik welbehagen vind en die Ik met rijke genade belonen kan.>_Amen

Gebed om genade en kracht

Als u zich innig tot MIJ wendt om het toezenden van kracht en genade, ontvangt u deze ook onbepakt, al is dit soms niet onmiddellijk duidelijk zichtbaar omdat genade en kracht de ziel meer beroeren dan het lichaam. De mens als zodanig kan nog aan kwellingen zijn blootgesteld, die de ziel echter niet zo onaangenaam ondergaat, zodat de mens ook in de grootste nood rustig en bezonnen blijft, omdat zijn ziel sterk is en de lichamelijke tegenspoed toch overwonnen moet worden. Dus neem IK deze niet steeds van hem af, maar geef hem de kracht te dragen wat IK hem opleg. En hij zal niets zo zwaar ervaren als een mens zonder geloof, die het toezenden van Mijn Kracht niet verlangt of afsmeekt. Niet de tegenspoed zelf maakt de grootte ervan uit, veeleer de toestand van de mens, die, als hij zonder kracht is, elke nood dubbel voelt.

Mijn Genade en Kracht staan u, mensen echter voortdurend ter beschikking en als u er zich van bedient, zal ook het zwaarste bestaan op aarde draaglijk voor u zijn en steeds tot voordeel van uw ziel. Want haar omhulling wordt langzaam opgelost, wat bewerkstelligd wordt door Mijn Kracht en Genade. Want zodra de mens zich bij MIJ aansluit, zodra hij zich met MIJ verbindt door zijn gebed om kracht en genade, kan IK Zelf ME tegenover hem uiten in de vorm van toezending van kracht, en in dezelfde mate als IK werkzaam kan zijn aan zijn ziel, vermindert zijn streven naar de materie. Want de Kracht van Mijn Genade drijft de ziel de Geest in zich tegemoet en weg van materiële goederen. En daarin doen zich Mijn Genade en Kracht gevoelen, dat ze de mens innerlijk stabiliseren, hem van de buitenwereld losmaken en hij contact zoekt met de Geest in zich en dus geestelijke vooruitgang boekt als hij met Mijn ondersteuning, door het toezenden van genade en kracht, tegen de aardse nood wil ingaan. Nooit blijft zo'n verzoek onvervuld, nooit vertrekt een mens met lege handen die MIJ met dit verzoek nadert. En hij zal het ook steeds beseffen hoeveel krachtiger hij is na 'n innig gebed tot MIJ, ofschoon de aardse nood nog niet is opgeheven. Maar deze heeft enerzijds tot doel dat de mens zijn zwakheid en krachteloosheid inziet en zich tot DIEGENE wendt, DIE ze kan opheffen, terwijl die echter anderzijds ook het geloof versterken moet wanneer er duidelijk zichtbaar hulp komt nadat IK innig ben aangeropen.

Een ziel die op MIJ aanstuurt, trekt steeds geestelijk voordeel uit de nood van het lichaam, omdat ze steeds naar MIJ snelt en elk innig gebed haar kracht en genade oplevert, die al naar haar toestand van rijpheid zich nu doen gevoelen, zichtbaar en voelbaar ook voor het lichaam of alleen merkbaar voor de ziel, zoals Mijn Wijsheid en Mijn Liefde het voor doeltreffend houden. Maar IK laat niemand zonder kracht die haar van MIJ afsmeekt, want elk verzoek om geestelijk goed verhoor IK, en, als het u tot zegen strekt, ook de vragen om aardse hulp. En zo zult u MIJ ook in de grootste nood kunnen gewaarworden, u zult niet moedeloos of vreesachtig hoeven te zijn, als u zich vol vertrouwen aan Mijn Liefde en Genade overgeeft, als u beroep wilt doen op Mijn Kracht en dit door innige samenspraak met MIJ laat zien.

IK ken al uw noden, zwakheden en twijfels, maar IK wil dat u zich daarvan ontdoet in het gebed tot MIJ, opdat u ook gewaar wordt wanneer ze door Mijn Liefde, door het schenken van Mijn Kracht en Genade worden opgeheven, opdat u MIJ herkennen leert in alles wat u raakt. Want door de nood spreek ik tot u, zoals IK ME ook bekend maak door de hulp. En als u innig met MIJ verbonden blijft, zal geen nood u schrik aanjagen, al lijkt ze nog zo groot, omdat elke hoeveelheid kracht u ter beschikking staat door Mijn Liefde. IK draag zorg voor u tot aan het einde van uw leven, lichamenlijk en geestelijk, en als u hier zonder te twifelen aan gelooft, zal elke vrees (die u voelt) tegenover een grote nood van u afvallen, want u zult haar te allen tijde te boven komen met Mijn Genade en Mijn Kracht.>_Amen

De eenvoudige vorm van gebed

B.D. No. 3734

3. april 1946

De eenvoudige vorm van gebed is MIJ welgevallig. Als iemand met MIJ spreekt met kunstig in elkaar gezette uitdrukkingen en zinnen, zal hij niet de diepe innigheid opbrengen die alleen de weg naar Mijn Hart vindt. Als echter zijn gebed uit het hart komt, zal het gelijken op een eenvoudige uiting van zijn innerlijkste gevoelens en in zijn eenvoud zal het zijn uitwerking niet missen, want zo'n roep verneem IK te allen tijde en vervul hem. IK verlang het vertrouwelijke gebed van een kind tot de VADER, dat onopgesmukt en niet gemaakt is, en dat de VADER dus verblijdt, terwijl al het gemaakte praten meer uit het denken van het verstand voortkomt dan uit het hart en afbreuk doet aan de verhouding van kind tot VADER. Een godvruchtig gebed is een stille samenspraak met MIJ in alle deemoed en liefde, in het vertrouwen op Mijn voortdurende bijstand, op een liefdevol antwoord. In zo'n gebed vind IK welbehagen. Maar op vormgebeden sla IK geen acht want ze komen niet voort uit het hart en kunnen daarom ook niet zo gevoelig beleefd worden als een eigen gebed. En de lengte van een gebed verhoogt de doeltreffendheid ervan niet, integendeel doet dat alleen de innigheid.

Wel moet u bidden zonder ophouden. Maar deze woorden moeten niet zo opgevat worden, dat u in de beoefening van lange vormgebeden volhardt, die voor MIJ niet de geringste waarde hebben, veeleer moet u zonder ophouden aan MIJ denken en met MIJ samenspraak houden, en dit zal MIJ welgevallig zijn, omdat u daaruit onmetelijk veel genade kunt putten, omdat u zich door 'n ononderbroken verbinding met MIJ openstelt om Mijn genade te ontvangen, als u uw dagelijks werk begint met MIJ, als u bij alles wat u doet MIJ raadpleegt en dus a.h.w. MIJ steeds in uw nabijheid laat vertoeven door uw eigen verlangen dat u MIJ d.m.v. gedachten betoont, zo u zich steeds weer met MIJ verbindt in het gebed.

Uw hart moet actief zijn wanneer IK Zelf in en aan u wil werken. Maar resultaat van een lippengebed zult u niet kunnen boeken, al spendeert u hier nog zoveel tijd aan, want dan verneem IK de stem niet van Mijn kind, dat enkel en alleen van de VADER bereikt wat het verlangt en afsmeekt.

En als u zich als Mijn kinderen voelt, zal ook uw gebed kinderlijk en eenvoudig zijn, u zult geen vormgebeden nodig hebben, want ze zullen u geen troost en kracht geven, ze zullen u zelf als nietszeggende woorden voorkomen. Want de ware verhouding tot MIJ doet u ook de juiste woorden gebruiken, zoals een kind ze uitspreekt tegen de VADER, en dan is uw gebed MIJ ook welgevallig.>_Amen

De innigheid van het gebed versterkt het geloof

B.D. No. 3778

23. mei 1946

De innigheid van het gebed bevordert de ontvankelijkheid Mijn Woord op te nemen en zo zal u te allen tijde kracht en genade worden toegestuurd, als u in geest en in waarheid tot MIJ bidt. En al mag de wereld zich ook vaak als een scheidsmuur tussen u en MIJ willen plaatsen, ze zal niet in staat zijn de verbinding die u met MIJ hebt te verbreken, zoals ze MIJ ook nooit verhinderen kan, u nader te komen in het Woord, zolang u niet verzuimt MIJ aan te roepen om hulp. Maar het gebed tot MIJ moet IK eisen, zolang u nog niet zo'n sterk geloof hebt, dat ook het grootste wereldse gevaar het bewustzijn van Mijn aanwezigheid niet meer te niet kan doen. Dan pas bent u onlosmakelijk met MIJ verbonden. Het zwakke geloof maakt echter de band losser en die moet steeds weer opnieuw vaster worden geknoopt door het gebed.

Maar IK geef u de verzekering dat hij nooit wordt stukgescheurd, want IK ken de mijnen en trek hen tot MIJ tot ze onafscheidelijk met MIJ verbonden zijn voor eeuwig. Wat de aarde nog te wachten staat, is zo ontzettend, dat dit 'n sterke kracht vanuit het geloof vereist, wil de mens het doorstaan zonder schade op te lopen aan zijn ziel. En elke aardse noodsituatie is een voorbereiding op deze tijd, die onherroepelijk komen zal overeenkomstig Mijn aankondiging.

IK leg de mensheid wel een grote last op om te dragen, IK laat zeer veel leed over hen komen, maar IK ken er ook de uitwerking van en denk slechts aan het zieleheil van de mensen, die IK helpen wil in hun geestelijke nood. Maar rust en vrede zal over u komen als u diepgelovig bent, en ook de grootste nood zal u geen schrik meer aanjagen of zwak van geloof doen worden. Tracht dit geloof te bereiken, probeer steeds weer de verbinding met MIJ tot stand te brengen, sla niet zo zeer acht op de wereld en haar verplichtingen, maar verdiep u meer en meer in Mijn Woord, neem rechtstreeks de Kracht van MIJ in ontvangst door Mijn Woord, laat u spijzigen en laven door MIJ opdat u met kracht vervuld bent en geen angst meer kent, opdat u in het bewustzijn van Mijn aanwezigheid leeft en u zonder zorg aan Mijn Liefde en genade toevertrouwt.

IK ken al uw noden, IK ben op de hoogte van de vrees van uw ziel, van de angst van uw hart en beoordeel alles naar uw wil, hoever hij MIJ geldt. En daarmee in overeenstemming leid IK alle gebeurtenissen, opdat ze uw ziel tot voordeel strekken. Verlies nooit de innigheid van het gebed uit het oog, zoek MIJ in elke nood en elk gevaar, en IK hoor uw roep en help u. Want u moet de mijne worden met elke vezel van uw hart, u moet de innigste aaneensluiting met MIJ zoeken, opdat uw geloof de kracht bereikt dat u niets meer vreest, wat er ook komen mag.>_Amen

Geen gebed is vergeefs dat in vol vertrouwen op Mijn hulp naar MIJ opstijgt. Want dit vertrouwen getuigt van het geloof aan Mijn Liefde en Mijn Macht. En door zo'n gebed heeft de mens ook de juiste verhouding tot MIJ tot stand gebracht, hij komt tot MIJ als een kind naar zijn VADER. Een VADER echter weigert zijn kind nooit iets, hetzij dat het kind iets vraagt dat geheel en al nadelig voor hem is, dan zal de VADER het beschermen, maar het ook onderrichten, opdat het kind in zijn vertrouwen niet teleurgesteld zal worden. Dit onderricht gebeurt zodanig dat er in de mens vanzelf bedenkingen opkomen of zijn gebed wel passend was, dat hij zelf twijfelt het recht te hebben zo'n verzoek uit te spreken, en dan zal een waar kind steeds aan zijn vraag toevoegen: "VADER, Uw Wil geschiede".

En IK zal hem inwilligen wat hem dienstig is en zijn verzoek in een andere vorm vervullen, want Mijn Liefde zal vervullen en gelukkig maken als IK op de juiste manier wordt aangeropen. En daarom moet u steeds de standvastigheid van uw geloof trachten te vergroten omdat dan de vervulling van welk gebed dan ook u gewaarborgd wordt. Vergrote standvastigheid van het geloof zal steeds een verhoogde werkzaamheid in de liefde met zich meebrengen, verhoogde werkzaamheid in de liefde verzekert 'n toegenomen weten en zodoende zal de mens die vaststaat in weten en in waarheid ook niets vragen wat nadelig voor hem is, en bijgevolg steeds vervulling vinden omdat hij gelooft.

Weet, dat u niet anders dan in het juiste denken zult kunnen vaststaan, zo u door de liefde over een juist geloof beschikt en in deze staat een gebed naar MIJ opzendt. En denk aan Mijn belofte: "Vraag, en u zal gegeven worden, klop en u zal worden opengedaan". En zo mag u altijd uw verlangens aan MIJ voorleggen en IK zal uw geloof nooit verloren laten gaan.>_Amen

Gebed in geest en in waarheid

In geest en in waarheid moet u bidden. Dit stelt een waar geloof in MIJ voorop, DIE u in het gebed aanroept en DIE u helpen moet. Dus moet u geloven dat IK besta. Dat IK de Macht heb u te helpen en dat Mijn Liefde u helpen wil. Dit vaste geloof laat u ook de juiste woorden of gedachten vinden, waardoor u zich met MIJ in verbinding stelt. U spreekt dan met MIJ vanuit uw hart - het is geen gebed met de lippen - het is de echte samenspraak met MIJ, want u vertrouwt MIJ uw zorgen en noden toe en verwacht antwoord door de daad. Dus u vertrouwt op MIJ dat IK u gehoor schenk. Als u deze staat van vertrouwen op Mijn hulp tot stand hebt gebracht, zult u niet anders dan in geest en in waarheid kunnen bidden en IK zal u verhoren.

Hoe kan een mens echter in geest en in waarheid bidden die gebruik maakt van aangeleerde woorden. Die samen met andere mensen lange gebeden verricht die noch van aandacht, noch van innigheid getuigen, omdat het hart er geen weet van heeft wat de mond uitspreekt. Hoe zult u, mensen kunnen verwachten dat IK welgevallen heb aan zo'n gebed dat eerder van alles is dan een vertrouwelijk zich wenden van het kind tot de VADER. Zo simpel en eenvoudigweg als de woorden van een kind moet uw gebed zijn, opdat IK bij u aanwezig kan zijn en u Mijn genade ervaart.

Wie zo tot MIJ spreekt, die hoor en verhoor IK, omdat IK u de belofte gegeven heb: "Bid en u zal gegeven worden, klop en u wordt opengedaan". Maar IK vind geen genoegen aan verering met de lippen, want IK kijk alleen in het hart dat niemand verbergen kan. En waar het hart stom is, ga IK voorbij en noch Mijn Liefde, noch Mijn Almacht geeft de mens er blijk van dat IK hem gehoord heb. IK wend ME af van diegenen die onophoudelijk bidden, maar wier gedachten nog voor geen part deelhebben aan wat ze met de mond uitspreken. Want allen die zo bidden kennen MIJ nog niet, omdat het juiste inzicht in MIJ Zelf hen sprakeloos en vol ontzag zou laten worden en diepe deemoed innige woorden stamelt, die IK heel wel versta, omdat het hart ze gesproken heeft, dat steeds de verbinding met MIJ tot stand brengt en dat MIJ zal aantrekken.

Slechts zelden stijgen gebeden in geest en in waarheid naar MIJ op en daarom kan IK ook maar zelden een gebed vervullen, ofschoon er zeer vele biddende mensen op aarde zijn die zich in nood bevinden. Maar Mijn ware kinderen bidden met het hart en zullen daarom steeds succes hebben, want een waar geloof waarborgt hun de vervulling van hun vragen. Een waar geloof houdt IK altijd overeind.>_Amen

Gebed in geest en in waarheid - Vrome gebaren

B.D. No. 5069

22. februari 1951

Op vrome gebaren sla IK geen acht, want ze zijn slechts een uiterlijk pronkgewaad dat de blik in het hart moet tegenhouden. Wie waarlijk innig aan MIJ denkt en met eenvoudige niet aanstellerige woorden tot MIJ spreekt, is elke ceremonie, elke uitwendige bewogenheid of uiterlijke gebaar vreemd. Het hart heeft zo iets niet nodig, het wendt zich rechtstreeks tot MIJ en roept MIJ zijn noden of ook zijn liefde en verering toe. En IK verneem elke gedachte die uit het hart naar MIJ opstijgt. Waar echter een innerlijk gevoelen naar buiten toe zichtbaar is, wordt teveel waarde gehecht aan de mening van de medemens, daar IK Zelf zulke uiterlijke bewijzen niet nodig heb en het hart van de mens zonder deze open voor MIJ ligt.

U wilt dus dan alleen maar de medemens overtuigen van een schijnbaar vertrouwde verhouding met MIJ en zo zult u niet met 'n onverdeelde instelling tot MIJ komen, maar laat u aan het oordeel van de medemens te veel gelegen liggen. Maar tevens verliest ook uw gebed aan innigheid, want een innige verbinding met MIJ zal u alles om u heen doen vergeten en ook elk uiterlijk gebaar onzinnig en minderwaardig laten voorkomen. Zolang u dus naar buiten toe nog prijsgeeft wat u alleen maar innerlijk moet bezig houden, hebt u ook nog niet de innige aaneensluiting met MIJ in uw gedachten gevonden, die geen uiterlijkheden toelaat, omdat u dan zo volledig door MIJ gegrepen bent, dat u de wereld om u heen vergeet. Dat u ware kinderen van uw VADER bent, wier liefde voor de VADER geen ruimte laat voor iets anders.

Wel zult u uw naaste niet mogen vergeten en altijd een open oog en oor voor zijn noden hebben, u zult niet achteloos aan hem voorbij mogen gaan, wanneer hij vol leed tot u komt, u zult hem niet mogen negeren of verwaand tegenover hem zijn, integendeel hem in deemoed, geduld en barmhartigheid bijstaan, hem naar vermogen behulpzaam zijn uit liefde tot hem. Maar als u verlangt om met MIJ in innig contact te komen, moet uw denken ook alleen maar MIJ gelden en niets uiterlijks moet deze innige verbondenheid verstoren of kenbaar maken. IK wil in geest en in waarheid aanbeden worden en dit moet in alle stilte gebeuren, waar niemand getuige is van de samenspraak tussen de harten van VADER en kind. En alle schijn moet van u afvallen, want IK ben de eeuwige WAARHEID en wil ook in alle waarheid worden aangeropen.>_Amen

En vergeef ons onze schuld

B.D. No. 5428

4. juli 1952

En vergeef ons onze schuld

Vergeef elkaar zoals IK u vergeef. Bij u, mensen heeft vijandschap nog te vaak de overhand, u kunt uw vijanden nog geen liefde geven en hun de schuld vergeven, u bent jegens hen nog vervuld van toorn, u wenst hun niets goeds, zelfs wanneer u zich onthoudt van het toewensen van het slechte, u oefent niet het nodige geduld en stuift op als u beledigd wordt en daarom leeft u nog lang niet vanuit de navolging van JEZUS.

De liefde in u is nog niet zo machtig geworden dat ze geen ruimte meer overlaat voor een vijandige gedachte. U ziet niet uw broeder in de naaste, anders zou u hem vergeven en een krenking niet zo zwaar voelen. En toch moet IK u uw schuld vergeven die toch tegenover MIJ net zo vijandig handelt, daar u anders zonder schuld zou zijn. Mijn Liefde voor u is overgroot en de ernstige vraag om vergeving van uw schuld laat u vrij worden van uw schuld. En nochtans moet IK er een voorwaarde tegenover stellen, dat u ook uw schuldenaren vergeeft als u Mijn vergeving wilt verkrijgen.

IK moet het daarom doen, omdat u toch het vaste voornemen moet opvatten de zonde niet meer te doen, en omdat voor dit voornemen ook de liefde in u moet zijn tot de naaste die tegenover u schuldig geworden is. U moet uw naaste liefhebben als uzelf. U moet hem de zondenschuld niet kwalijk nemen, want geen enkele vijandige gedachte is geschikt wederliefde te wekken, terwijl de liefde die u uw vijand betoont in hem ook opwellingen wekt die positief te beschouwen zijn.

Elke verkeerde gedachte aan een mens wordt door slechte krachten opgenomen en op hem overgedragen, en hij kan geen goede uitwerking hebben, omdat kwaad alleen kwaad voortbrengt en er daarom steeds alleen maar kwaad wordt vergolden, wat de kracht van het kwade snel vermeerdert en daarom dus negatief werkt.

Maar u moet het goede tegenover het kwade stellen om dit af te zwakken en wat kwaad is ten goede veranderen. U moet goede gedachten uitzenden en ook uw vijanden alleen maar het goede wensen, omdat u daardoor de slechte krachten verjaagt, omdat de goede gedachten een verlossende uitwerking hebben, dus wrok en haat verzachten, weer goede opwellingen wekken en zelfs in staat zijn de vijand te veranderen tot vriend, omdat de kracht van de liefde steeds een goede uitwerking heeft.

Daarom zult u dan pas vergeving bij MIJ vinden, wanneer u ook uw schuldenaren hebt vergeven, want hoe kan IK mild zijn voor u die nog streng oordeelt en vijanden hebt, omdat u zelf de vijandschap overeind houdt? Wanneer Mijn Liefde u de schuld vergeeft, laat dan zo ook uw liefde toegevendheid betrachten. Denk in gunstige zin over uw vijanden, vergeef hen die u beledigd hebben, laat steeds de liefde in u oordelen en deze zal zeker willen vergeven, want waar liefde is, kan haat - en wraakgevoel niet bestaan, waar liefde is, ben IK Zelf en IK oordeel waarlijk niet liefdeloos, IK vergeef u uw schuld zoals u uw schuldenaren vergeeft.>_Amen

Zie, IK ben bij u alle dagen

B.D. No. 5480

5. september 1952

Laat MIJ voor u niet de verre GOD zijn, DIE u alleen maar op bepaalde tijden aanroept om hulp zoals de door mensen uitgevaardigde voorschriften het eisen, maar roep MIJ te allen tijde bij u, laat MIJ steeds dicht bij u zijn. Zie in MIJ de VADER, DIE met innige Liefde naar Zijn kinderen verlangt, en spreek tot MIJ zoals een kind tot zijn VADER spreekt: zonder vrees, vol vertrouwen en eenvoudig, zodat Mijn Hart geniet van het gestamel van Mijn kinderen. Pas wanneer u, mensen MIJ niet meer ver weg zoekt, pas wanneer u Mijn nabijheid voelt, is de juiste band met MIJ tot stand gebracht, die nu ook als gevolgen met zich meebrengt: het inwerken van Mijn Liefde op u die Mijn kinderen bent en van hun kinschap ook gebruik moet maken, dan zult u niet meer eenzaam over de aarde gaan, dan hebt u de trouwste Vriend en Helper aan uw zijde, dan zult u ook juist leren denken en uw aardse leven ook goed benutten, omdat IK u nu ook aanwijzingen geef, die u d.m.v. gedachten opneemt en er ook naar handelt, want een waar kind doet wat zijn VADER van hem verlangt.

Leer in MIJ helemaal de VADER zien. Want IK wil door u bemind, echter niet alleen maar als GOD gevreesd worden. Dan zal ook uw gebed zo zijn dat IK het kan verhoren, omdat liefde en geloof erin tot uitdrukking komen. Tot GOD spreekt u echter niet zo innig en vertrouwelijk zoals u tot uw VADER zult kunnen spreken. U spreekt dan slechts zo, zoals u het volgens de traditie geleerd hebt, zoals het kerkelijk geloof u voorschrijft, en het kan gemakkelijk alleen maar 'n vorm blijven, een gebed dat niet in geest en waarheid naar MIJ wordt opgezonden. Lippengebieden hoor IK niet, IK wil als VADER door Mijn kinderen worden aangesproken. IK wil het hart horen spreken waarnaar IK MIJ ook liefdevol overbuig en de bede inwillig.

Wel zult u, mensen aanvankelijk een GOD en Schepper van eeuwigheid moeten leren kennen, opdat het geloof in u ontwaakt, dan echter moet dit geloof levend worden door de liefde, u moet leren GOD lief te hebben als uw VADER en dan zal er geen dode formele verhouding meer tussen ons zijn, dan brengt u de innige verhouding met MIJ tot stand die IK van u vraag, om u met alle Liefde te kunnen omvatten. Dan hebt u een grote schrede op de weg naar de voleinding gezet, dan geef IK u nooit meer op en Mijn VADERLiefde, DIE trouw voor u zorgt, leidt u naar uw doel: u gaat als Mijn ware kinderen het eeuwige Vaderland binnen, u betreft uw Vaderhuis, u aanvaardt de erfenis van uw

VADER, u zult kunnen scheppen en vorm geven in licht en kracht gelijk aan MIJ en Mijn Wil en u zult onbeschrijflijk gelukkig zijn.>_Amen

Het aanroepen van lichtwezens Stel u vooraf in verbinding met de VADER

B.D. No. 5675

13. mei 1953

Stel u met alle goede krachten van het geestelijke rijk in verbinding, doordat u hun om hun bescherming vraagt, om hun zorg en hulp zowel in geestelijke als aardse nood. Zij zijn u in liefde toegedaan en willen u altijd helpen, maar ze zijn ook aan de wetten van de eeuwige ordening gebonden, zodat ze u niet eerder mogen helpen tot u hen zelf aanroept, omdat uw wil zelf de inwerking van goede of slechte krachten bepaalt. Dus moogt u zich onbezorgd tot de geestelijke lichtwereld wenden, maar een ding mag u daarbij **niet** vergeten:

MIJ Zelf

IK wil in uw hart de Koning zijn, IK wil dat u met MIJ Zelf de verbinding tot stand brengt, dat u MIJ Zelf vraagt dat IK u Mijn helpers stuur, dat IK Mijn zegen geef, dat er niets gebeurt buiten Mijn Wil.

De verbinding met MIJ is het doel van uw leven op aarde en als u MIJ dus uitschakelt, doordat u zich uitsluitend aan de wezens van het Licht overgeeft, zult u nauwelijks uw doel bereiken, want dan ontbreekt er een ding: het kinderlijk vertrouwen tot de VADER dat u ook de weg naar de VADER direct laat vinden. IK ding om uw liefde, om de liefde van het kind voor de VADER. En deze liefde ontbreekt u als u MIJ niet aanroept in elke lichamelijke en geestelijke nood, want als u MIJ lief hebt, drijft uw hart u tot MIJ. Daarom is de rechtstreekse weg naar MIJ ook het bewijs van uw liefde en uw geloof en al Mijn engelen, Mijn lichtboden en helpers verheugen zich over u als u MIJ deze liefde betoont, en dan werken ze in Mijn opdracht voor en in u. En als u zich ook in gedachten aan hun zorg overgeeft, zal het toestromen van kracht nooit zonder uitwerking blijven dat nu voortdurend op u overvloedt. U zult u getroost aan hen kunnen toevertrouwen, maar de band met MIJ moet steeds **vooropstaan**, want IK wil uw roep vernemen, voordat IK Mijn engelen aanwijst u hulp te bieden. Allen voeren alleen de Wil van hun HEER uit, die ook hun eigen wil is en opdat de HEER hun de opdracht geeft, dienend bezig te zijn, wil HIJ ook worden aangeroepen door hen die hulp nodig hebben.

Indien echter de liefde van een kind naar de VADER roept, zal de VADER alle krachten van de hemel in beweging zetten om Zijn kind te geven wat het verlangt. Want de liefde bereikt alles en deze liefde wil IK van Mijn kind ontvangen.>_Amen

Gebed om genade en kracht

B.D. No. 5805

14. november 1953

Wie tot MIJ zijn toevlucht neemt, gaat geen verkeerde weg, want IK zal hem steeds helpen, zelfs wanneer de hulp voor hem niet zo duidelijk is zoals hij het wenst. Wie tot MIJ zijn toevlucht neemt, gaat naar de juiste plaats, omdat alleen IK hem helpen kan en helpen wil, waar menselijke hulp onmogelijk lijkt. Wie tot MIJ zijn toevlucht neemt, voelt zich als Mijn kind en hij kan vol vertrouwen verwachten dat de VADER hem begrijpt. Hij zal niet tevergeefs naar MIJ roepen.

Aardse noden en zorgen moeten de mens naar MIJ drijven als hij niet uit zichzelf de weg naar MIJ vindt, als hij niet tot MIJ spreekt ook wanneer hem niets teneer drukt, als hij niet uit zichzelf samenspraak met MIJ houdt. Dan moet IK hem zorgen en lijden zenden, dat hij aan MIJ denkt en zich daarheen wendt vanwaar voor hem hulp komt. Maar zalig zij die uit zichzelf de verbinding met hun VADER zoeken. Zalig zij die MIJ vaak zoeken in hun gedachten en die verwachten door MIJ aangesproken te worden, die hun denken naar boven richten. Zalig zij, die niet eerst aardse noden en lijden nodig hebben om naar MIJ te komen. Zalig zij die zonder MIJ niet meer kunnen leven, die alsmaar als kinderen tot hun VADER spreken, die dus al beseffen een deel van MIJ te zijn en proberen

MIJ te bereiken. Aan hen kan IK ME schenken, d.w.z. onmetelijke genaden uitdelen, omdat ze steeds bereid zijn deze nuttig te gebruiken en daardoor steeds dichterbij MIJ te komen.

Hoe vaak echter vinden de mensen ook in noden en zorgen niet de weg naar MIJ, omdat ze geen geloof hebben aan die ENE, DIE helpen kan en wil. Machteloos en krachteloos zijn ze en hun tegenspoed neemt geen einde - al zijn ze nog voor MIJ te winnen - ofwel, ze betrekken de kracht van beneden, van Mijn tegenstander, aan wie ze zich gewilliger toewijden dan aan MIJ, omdat ze zich verkopen aan de wereld met haar goederen en zodoende aan diegene die heer van de materiële wereld is. En dan zijn ze verloren voor eeuwig tijden, dan wordt de afstand van hen tot MIJ steeds groter en elke genadegave waardoor IK zou willen helpen dat ze tot inzicht komen, wijzen ze af.

Waar u, mensen daarom nood en leed ziet, is Mijn zorg duidelijk zichtbaar, daar worstel IK nog om de zielen, daar heeft Mijn tegenstander de heerschappij nog niet bereikt en daarom bestaat er nog steeds hoop dat de nood hun de weg naar MIJ zal laten vinden. En ieder mens die zich in nood bevindt, moet gewezen worden op die ENE, DIE hem nog helpen kan, wanneer er aards geen hulp meer mogelijk lijkt. Hij moet hopen op deze ENE en tot HEM smeken, hij moet vol vertrouwen zijn toevlucht nemen tot MIJ en IK zal ME openbaren en hem tonen dat IK de HEER ben, ook over leven en dood.

Mensen die zich in grote nood bevinden, nemen soms ook 'n les aan en grijpen het reddingsanker, ze wenden zich tot Diegene, Die hun als Redder en Helper wordt aangeraden. En IK zal hen waarlijk helpen om het uitermate zwakke geloof sterker te maken. IK zal te voorschijn komen, terwijl IK ME vroeger verborgen hield, omdat IK niet geroepen werd. IK zal waarlijk geen van Mijn schepselen in nood laten dat smekend tot MIJ komt.>_Amen

Gebed in stilte - Getuigenis afleggen voor de wereld

B.D. No. 6012

30. juli 1954

Zij die Mij aanbidden, moeten dit doen in geest en in waarheid. Alleen wat uit de grond van het hart komt, is Mij welgevallig en bereikt ook mijn oor. Ik kijk dus alleen in het hart van de mens en sla geen acht op de woorden die de mond uitsprekt wanneer het hart daar niet bij betrokken is. Bent u nu in staat u volledig af te sluiten van de wereld om met Mij innige samenspraak te houden, dan looft u Mij al zonder woorden door uw wil om met Mij in verbinding te treden. Dan is het een zwijgend gebed dat u in gedachten tot Mij richt, een echte aanbidding die uw ziel rijke zegen oplevert, want de verbinding met Mij laat u in het bezit komen van kracht en genade, welke de ziel ervaart als hulp om rijper te worden. Deze innige manier van bidden is het ware gebed dat Mij welgevallig is, want dan bent u uit uzelf Mij dicht genaderd, zo dicht dat de kracht van mijn liefde, die u steeds inniger naar Mij toe trekt, u kan aanraken.

Wilt u met Mij praten, dan is de taal van de mond waarlijk overbodig, want deze kan gemakkelijk iets verbergen of willen voorspiegelen, wat Ik wel doorzie, maar aan de medemens niet duidelijk hoeft te zijn, om welke reden deze zich gemakkelijk laat verblinden en nu van zijn kant dezelfde gebedsvorm gebruikt. Ga in de stilte wanneer u bidden wilt. Trek u terug in de diepste stilte, daar zult u Mij veel gemakkelijker vinden en met Mij contact kunnen hebben, zoals een kind met zijn vader contact heeft. En u zult Mij alles zeggen, zonder schroom en in kinderlijk vertrouwen. Uw vragen zullen verhoord worden omdat uw gebeden nu tot mijn oor doordringen. Want dit heb Ik u beloofd met de woorden: Kom tot Mij die belast en beladen bent, Ik wil u verkwikken. Tegenover hem die dus tot Mij komt, maak Ik ook mijn belofte waar, en dit des te duidelijker, hoe vertrouwelijker hij naar Mij toekomt, hoe inniger hij zich bij Mij aansluit en zich in stille samenspraak aan Mij toevertrouwt.

Het spreken met de mond moet door u gebruikt worden voor de onderlinge verstandhouding. Maar Ik heb geen woorden nodig, want Ik weet alles. Ik kijk in uw hart en lees uw gedachten en dus zult u Mij niet om de tuin kunnen leiden met nog zulke mooie woorden, evenals er ook geen woorden nodig zijn als u Mij wilt prijzen en loven, omdat stille dankbaarheid, een deemoedige roep tot Mij, een leven volgens mijn wil, een door de liefde levend geworden geloof Mij waarachtig verblijdt en lofprijzingen insluit.

Maar tegenover uw medemensen moet u Mij belijden met de mond. Als het om uw instelling tot het geloof gaat, moet u zich vrij en openlijk voor Mij uitspreken en geen vrees hebben voor de gevolgen van uw vrijmoedigheid, want dit getuigen moet weer een aansporing zijn voor uw medemensen die nog zwak in het geloof zijn. En tegelijkertijd is het een blijk dat u achter de waarheid staat, dat u niet naar buiten toe een indruk wilt wekken die niet met uw innerlijk denken, met uw overtuiging overeenstemt.

Steeds moet u oprecht zijn en Mij en mijn naam boven alles plaatsen wanneer deze getuigenis van u verlangd wordt. Maar wat u Mijzelf te zeggen hebt, kunt u stil en heimelijk aan Mij voorleggen, want Ik wil de stem van het hart vernemen, niet alleen maar woorden die de mond eruit kraamt wanneer het hart er niet bij betrokken is. En zulke gebeden hebben een ongehoorde kracht wanneer ze verenigd tot Mij klinken, wanneer mensen bijeenkomen om Mij aan te roepen over een bepaalde aangelegenheid, wanneer allen uit de grond van hun hart hetzelfde vragen, hetzelfde verzoek naar Mij opzenden, al is het maar een korte roep. Ik zal hem horen en verhoren zodra ze tot Mij bidden in geest en in waarheid.>_Amen

Het gebed als genademiddel

B.D. No. 6321

29. juli 1955

De genaden die u, mensen toestromen, benut u te weinig, want IK wend ME steeds met genadegaven tot u. IK bied ze u aan, maar u gaat eraan voorbij. Waarom roept u niet naar MIJ als u in nood bent, waarom gebruikt u het gebed niet. En waarom sluit u uw oor voor Mijn Woord dat u van boven wordt toegezonden door Mijn dienaren op aarde? Geloof dat elke nood slechts een middel is dat door MIJ wordt aangewend, dat u helpen moet - dus een genade van Mijn kant is. Geloof dat ook het gebed een onverdiende genade is, dat IK naar u luister, wanneer u tot MIJ spreekt, en dat Mijn Woord de meest waardevolle genadegave is, omdat het voor u de grootste hulp betekent, wanneer u MIJ aanhoort wat IK u te zeggen heb en u help de eeuwige gelukzaligheid te bereiken.

Elk middel dat IK aanwend om u te helpen om uit de diepte tot het licht te komen, is een genadegeschenk voor u, omdat u bij uw afwijzende houding niet verdient dat Mijn Liefde steeds maar zorg draagt voor u. In de eindtijd stromen u waarlijk genadegaven in overvloed toe en niemand hoeft met lege handen te vertrekken, ieder kan zich er zoveel van toeëigenen als hij begeert en hij hoefde alleen maar te willen dat hij geholpen zal worden in geestelijke nood, en hij kan zeker zijn van die hulp.

Maar geen enkele genadegave werkt zonder uw bereidheid deze te gebruiken. Daarom kan niet IK u veranderen maar u zelf moet dat doen. Uw wil moet streven naar 'n geestelijke vooruitgang. En overal zullen opstapjes zichtbaar worden die hij gebruiken kan om opwaarts te gaan. Maar u, mensen hebt een verkeerd idee van het woord "genade". U meent door deze middelen u al in het bezit van kracht en zielerijpheid te kunnen stellen. U gelooft dat formele gebruiken "genademiddelen" zijn en weet niet wat er eigenlijk onder genade te verstaan is. IK houd van alle mensen, ook die ver van MIJ afstaan en IK wil alle mensen helpen opwaarts te gaan. Daarom geldt Mijn zorg eerst diegenen die in geen enkele verbinding met MIJ staan, dat ze op de eerste plaats in contact met MIJ treden. En daarom breng IK hen in situaties van het leven, waarin ze in nood en leed tot MIJ roepen moeten, omdat de roep naar MIJ een succesvolle uitwerking heeft. Dus bedenkt Mijn Liefde steeds nieuwe middelen om het MIJ ontrouw geworden schepsel weer op MIJ te richten. En al deze middelen die geschikt zijn de band tussen de mens en MIJ tot stand te brengen, zijn genademiddelen omdat ze onverdiende gaven zijn.

En zodra een mens z'n toevlucht tot het gebed neemt, dan vraagt hij om Mijn genade en dan zal hij die onbeperkt ontvangen. IK zal ME in zijn leven zo duidelijk openbaren dat hij een overtuigd geloof kan verkrijgen, want hij heeft door zijn bereidwilligheid laten zien Mijn genaden te gebruiken. En daarom kunnen ze hem nu ook onbeperkt toevloeien en werkzaam worden, wat echter steeds de vrije wil van de mens vereist.

En in de eindtijd kan ieder de weg naar MIJ vinden als hij het maar wil. In de eindtijd worden alle mensen zo duidelijk gewezen op hun GOD en Schepper, op een Leidsman en Helper. Iedereen kan met MIJ Zelf in verbinding treden en uit deze verbinding ongelofelijk veel voordeel trekken. Maar hij moet ertoe bereid zijn, daar anders alle genadegaven zonder effect blijven, maar dat dan de mens ook reddeloos verloren gaat als de laatste dag gekomen is.>_Amen

Gebedsverhoring - Geloof

B.D. No. 6569

11. juni 1956

De kracht van uw geloof waarborgt u ook de vervulling van uw vragen. Want IK sta achter Mijn Woord: "Vraag en u wordt gegeven, klop en u wordt opengedaan". U moet er altijd aan denken dat Mijn Woord waarheid is, dat IK u niet een belofte doe zonder die te vervullen. U moet erover nadenken dat het MIJ ook altijd mogelijk is aan uw vragen te voldoen en dat de Liefde voor u ook graag uw verzoeken nakomt.

Maar u moet ook hier aan denken, dat u alleen dan op de vervulling mag rekenen als u vast gelooft, wanneer u geen twijfel laat boven komen aan Mijn Liefde of Mijn Macht. De geringste twijfel hindert ME echter om u van deze Liefde en Macht van MIJ blijf te geven, want dan bent u nog niet zo nauw met MIJ verbonden, u ziet in MIJ nog niet de VADER, maar steeds alleen de verre GOD, DIE Zich echter ook niet op de voorgrond plaatst zolang uw kinderlijke liefde MIJ, uw VADER niet (tot zich) trekt, wat een vast geloof echter wel doet.

Daarom blijven zo vele vragen van Mijn aardse kinderen onvervuld en dat versterkt nog hun twijfel aan de kracht van een gebed. En toch is alleen maar de ontbrekende kracht van het geloof er debet aan dat u vaak tevergeefs op vervulling wacht.

Kom als kinderen tot uw VADER en spreek tot HEM in ware deemoed en kinderlijke liefde en leg MIJ nu uw verlangens voor, in het vaste vertrouwen dat IK u hoor, begrip heb voor uw nood en ze van u afwend. En u zult er van overtuigd kunnen zijn, dat IK Mijn Oor niet sluit en uw vragen inwillig. Want IK wil u steeds dichter naar ME toe halen en daarom ook een vast geloof niet stuk laten gaan. En een waar kind zal ook alleen maar om dingen vragen waarvan zijn ziel geen nadeel ondervindt, een waar kind laat het aan MIJ over en IK stuur zijn gedachten, zodat het inzicht heeft en elk verlangen weert dat zijn geestelijke ontwikkeling tegenwerkt.

De ware kinderlijke verhouding (tot MIJ) garandeert ook een verlichte Geest. IK wil dat u zich in elke nood van het lichaam of de ziel op MIJ verlaat en IK zal u helpen zoals IK u beloofd heb, zodra uw geloof in MIJ levend is. Het levend geloof kan IK u echter niet geven, u moet dit zelf voor u verwerven door de liefde.

En zo zult u nu ook weten waarom zoveel gebeden onverhoord blijven: omdat een zwak geloof door gebrek aan liefde kan worden verklaard en omdat een mens die zelf weinig liefde heeft, nooit een blijk van Mijn Liefde mag verwachten en daarom ook het werken van Mijn Liefde verhindert.

Mijn Woord is waarheid. Maar Mijn beloftes stellen ook steeds het vervullen van Mijn voorwaarden voorop. Dan zal ook elke belofte in vervulling gaan bij u. Streef er dus naar uw geloof te versterken, het levend te laten worden door werken van liefde. Dan echter zal ook de kracht van het geloof in u zijn en Mijn Liefde en Macht zullen bij u duidelijk merkbaar worden.>_Amen

Om Gods zegen moet gevraagd worden

B.D. No. 7603

20. mei 1960

Verzuim niet Mij om mijn zegen te vragen, waar u ook aan begint. Want dan toont u dat u Mij tot uw Leidsman hebt gekozen, dat u niets zult willen doen zonder Mij, dat u dus met Mij verbonden wenst te zijn. En dit verzekert u ook mijn zegen en mijn leiding op al uw wegen. En weet dat u geen mislukkingen zult hoeven te vrezen wanneer u tevoren om mijn zegen hebt gevraagd, dat dit verzoek u waarlijk voor mislukkingen beschermt. Want ook datgene wat u misschien als een

mislukking beschouwt, zal dan in waarheid alleen tot voordeel van uw ziel zijn. U moet alleen steeds aan Mij denken, meer verlang Ik niet van u. Maar vaak bant u Mij uit uw gedachten en u begeeft u dan steeds in het gevaar dat mijn tegenstander zich ermee bemoeit en u op ongunstige wijze beïnvloedt.

Daarvoor wil Ik u waarschuwen omdat u dan de weg over de aarde voor uzelf verzwaart, omdat u deze veel makkelijker af kunt leggen wanneer Ik onderweg uw Begeleider ben en blijf. En steeds weer zult u Mij moeten vragen om mijn bijstand, want de band met Mij is nodig om beschermd te zijn tegen mijn tegenstander, die niet nalaat u in het nauw te brengen. Hij heeft veel macht in de tijd van het einde, die alleen uzelf hem zult kunnen beknotten. Want uw wil en uw denken dat op Mij gericht is, zijn voor u een groot schild in de strijd tegen hem. Het is het beste wapen dat u tegen hem zult kunnen gebruiken omdat u dan Mij zelf in uw nabijheid roept, die hij schuwt en bijgevolg u met rust laat.

En hij schept veel verwarring, ook onder de mijnen, omdat hij ieder die tot de mijnen behoort heel erg lastig zal vallen en omdat zijn kwellingen op zo'n manier geschieden dat hij hen tegen elkaar ophitst en probeert er zich tussen te dringen. En dan is alleen uw verbinding met Mij nodig en u zult vrij worden van hem. Want uzelf en uw wil zijn doorslaggevend of hij bezit van u kan nemen. Daarom hoeft u hem ook niet te vrezen, omdat hij totaal machteloos is wanneer uw wil Mij geldt en wanneer u zich dus aan Mij in Jezus Christus in vol vertrouwen overgeeft en Mij om bescherming vraagt. Maar hij heeft veel macht over u wanneer u alleen uw weg gaat zonder Mij en mijn lumineuze leiding. Dan kan hij werken binnen zijn bereik en hij doet het waarlijk op satanische wijze.

Daarom zeg Ik u steeds weer: begin niets zonder eerst om mijn zegen te hebben gevraagd en geef Mij daardoor blijk van uw wil om met Mij verbonden te zijn, en u zult waarlijk uw dagelijks werk ook onder mijn zegen volbrengen. Het zal succesvol zijn. U zult in rust en innerlijke vrede uw weg gaan en u zult de tegenstander geen doelwit meer kunnen bieden om aan te vallen, want Ik ga aan uw zijde, en Mij ontvlucht hij omdat hij mijn licht niet kan verdragen in welks heldere schijn u zich nu bevindt.>_Amen

Gebedsverhoring De juiste verhouding van kind tot VADER

B.D. No. 8073

6. januari 1962

Och, besef toch de Liefde van uw VADER, Die alleen het beste voor u wil. Laat u toch afhouden van de weg die naar het verderf voert, luister naar de lokroep van uw HERDER en keer om. Keer terug naar MIJ en laat u door MIJ leiden, want wanneer u zich verre van MIJ houdt, bent u aan de vijand overgeleverd, die u onbarmhartig naar beneden, de diepte in sleurt, die Mijn kudde uit elkaar drijft en ze met gemak in zijn domein brengt, wanneer ze zich niet onder Mijn hoede stelt waarheen hij haar niet volgen kan.

En u, mensen moet weten dat hij steeds op u loert, dat hij geen gelegenheid voorbij laat gaan om u in zijn net te trekken en dat hij veel resultaat heeft omdat u op uw eigen kracht vertrouwt, terwijl u alleen maar met Mijn ondersteuning overwinnaar kunt zijn. En IK zie uw noodlot, IK zie het gevaar waarin u verkeert en al zou IK u ook graag willen helpen, u neemt Mijn hulp niet aan, omdat u zich van MIJ afwendt, omdat uw wil nog niet op MIJ is gericht. En onder dwang kan uw denken niet worden veranderd, er moet een vrijwillige ommekeer naar MIJ toe geschieden, dan pas kan IK u bij de hand nemen, dan pas kunt u duidelijk Mijn hulp ervaren.

En om te bereiken dat u zich vrijwillig naar MIJ richt, moet IK nood over u, mensen laten komen en weer zal het u moeilijk vallen aan een GOD van Liefde te geloven, maar de nood moet u ertoe brengen de weg naar MIJ te nemen en MIJ om hulp te vragen. IK wil alleen dit bereiken, dat u de weg naar MIJ vindt en dat u naar de lokroep van uw HERDER luistert, dat u naar HEM vlucht wanneer u in nood bent. En u zult waarlijk hulp vinden, alleen moet uw roep vanuit het hart naar MIJ opstijgen.

U verwondert u vaak dat uw gebed geen verhoring vindt, doch u geeft er u geen rekenschap van hoe het gebed is dat u naar MIJ stuurt. Wanneer IK uw innige vraag niet gewaar word, in geest en in waarheid naar MIJ gezonden, hoor IK u niet, want zulke verzoeken stijgen dagelijks bij duizenden omhoog, maar ze zijn zonder gevoel afgeraffeld, het zijn vormgebeden, die IK niet kan verhoren,

omdat ze MIJ nog geen blijk geven van de band, de verhouding van een vragend kind tot zijn VADER, DIE dan waarlijk ook helpen zal bij wat het ook is. Want voor MIJ is geen ding onmogelijk.

Ontbreekt echter de innigheid aan een gebed, dan bereikt het Mijn Oor niet en dan blijft het ook onvervuld. Nooit echter uit ontbrekende Liefde van Mijn kant, maar uit ontbrekend kinderlijk vertrouwen in MIJ, dat een stellige waarborg is voor de vervulling van welke wens dan ook. Kon u maar in Mijn onmetelijke Liefde voor u geloven, Die zich steeds maar weg wil schenken, Die u niet wil laten lijden. Maar uw houding dwingt MIJ ertoe, middelen aan te wenden die u aanleiding geven om aan Mijn Liefde te twifelen. En toch wil IK u alleen maar helpen.

En zalig hij die van deze uiterste hulpmiddelen gebruik maakt, die de weg nog naar MIJ vindt en MIJ aanroept in zijn nood. Want deze zal waarlijk Mijn hulp gewaar worden en MIJ duidelijk mogen ervaren, en hij zal geloven in MIJ en niet verloren gaan.>_Amen

Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?

B.D. No. 8738

28. januari 1964

Ik ben er voor u wanneer u Mij ook maar roept. Elke innig vragende gedachte dringt tot Mij door, Elk geluid dat het hart uitspreekt, hoor Ik en steeds wend Ik Mij tot u, want de stem van het kind dringt door en zal steeds het oor van de Vader bereiken. En dan ben Ik ook steeds bereid te helpen wanneer u hulp nodig hebt, of voorzie Ik u van geestelijke kracht wanneer u hierom vraagt. Ik buig Me naar u over en laat Me uw verzoek voorleggen omdat Ik er mijn vreugde in vind mijn schepselen gelukkig te maken, mijn kinderen te geven wat ze nodig hebben en van Mij vragen. Nooit zal een roep die in geest en in waarheid tot Mij wordt opgezonden voor mijn oor wegsterven en onverhoord blijven. Steeds zal elk innig gebed tot Mij u zegen opleveren en zal uw ziel rijper worden. Alleen mag uw roep niet slechts een gebed met de lippen zijn. En juist aan deze voorwaarde wordt niet vaak voldaan, want de mensen is een bidden aangeleerd dat nooit tot mijn oor kan doordringen. Ze bidden vaak gemeenschappelijk en spreken woorden voor zich uit die ze hebben aangeleerd en die nooit de gevoelens van het hart uitdrukken, maar lege woorden zijn en blijven, die beter onuitgesproken zouden blijven.

Een innig gebed moet uit het hart opstijgen en het resultaat moet een innige verbinding met Mij zijn, zodat het kind dan met Mij spreekt als met zijn Vader. En wanneer het slechts ook stamelt en zich niet van welgekozen bewoordingen bedient, dan zal Ik dit stamelen toch verstaan en het beschouwen als een liefdevolle roep van het kind tot de Vader en Ik zal er naar luisteren en er op antwoorden. Het gebed tot Mij is een brug die u te allen tijde zult kunnen betreden, maar deze weg wordt slechts weinig gebruikt, omdat het "gebed" alleen nog maar tot vorm is geworden, een praten van woorden waarvan de betekenis niet doordacht wordt en dat ook meestentijds een innige aandacht, een innig denken aan Mij bemoeilijkt. En dan berooft de mens zelf zich van een grote genade omdat hij de kracht van het gebed niet benut. Omdat hem geen kracht kan toestromen wanneer hij het innige contact met Mij niet vindt, dat echter niet veel woorden nodig heeft, alleen maar een hart dat helemaal voor Mij openstaat.

Tijdens het gebed moet de deur van het hart wijd geopend zijn, zodat Ik zelf erin kan binnengaan, zodat Ik u met licht en genade kan vervullen. En daarom moeten uw gedachten met alle liefde bij Mij zijn. Het hart moet geheel vrij zijn van andere gedachten en dan moet u stilletjes samenspraak met Mij houden en Mij al uw zorgen en wensen toevertrouwen, of, wanneer u niet met zorgen naar Mij komt, moet u Mij uw liefde betuigen. En daarbij hebt u waarlijk geen gebedsmanifestaties nodig, geen algemene acties, geen massagebeden. Tenzij een bijzondere aangelegenheid meerdere mensen ertoe brengt Mij samen om hulp te vragen. Maar dit moet dan ook stil en in zichzelf gekeerd gebeuren, want elke luide uiting verstoort de innige band en de mens kan niet zo diep in zichzelf wegzinken, dat hij helemaal mijn tegenwoordigheid voelt.

Ik moet u er steeds weer op wijzen dat u met uw gebruikelijke gebeden niet veel bij Mij zult bereiken, omdat Ik alleen maar acht sla op datgene wat het hart voelt, echter niet wat de mond uitspreekt, al nemen er nog zoveel mensen aan zo'n gebed deel. Dit zal Mij altijd een gruwel zijn, omdat het slechts een bewijs is hoe weinig ernstig u het meent om met uw Vader van eeuwigheid te

spreken en omdat u ook nog hulp van zulke gebeden verwacht, die u echter nooit zult ondervinden, en u daardoor weer alleen maar begint te twijfelen aan de liefde en macht van een God, omdat u geen hulp bemerkt.

En u zult zoveel kunnen bereiken door een stil, ernstig gebed dat uit het hart opstijgt, omdat Ik zoiets nooit negeer, maar veeleer Mij erover verheug en steeds bereid zal zijn erop in te gaan en u blijk geef van de liefde en macht van een Vader die u gelukkig wil maken. De innige overgave aan Mij zult u niet beter kunnen bewijzen dan door stilletjes met Mij te spreken vanuit uw hart, want dit zult u niet gedachteloos, als alleen maar vorm, kunnen doen. En dan zal elk woord dat u tot Mij richt kinderlijk en vol vertrouwen klinken. In feite zal de verhouding van een kind tot de Vader door u tot stand zijn gebracht en het kind zal alles bereiken, omdat de liefde van de Vader het nooit laat afweten en onophoudelijk het kind gelukkig wil maken.

Zolang echter de mensen menen door vormgebeden Mij ertoe te kunnen brengen hen te helpen, zullen ze weinig succes kunnen boeken en daarom ook altijd weer twijfelen aan een God die in zijn liefde steeds bereid is te helpen en het ook kan op grond van Zijn macht. Dit geloof is echter voorwaarde dat Ik mijn overvloed aan genade uitstort over alle mensen. En zo'n geloof vereist ook een levende verbinding met Mij, die steeds alleen door de liefde zal worden aangegaan - en daarom bereikt de liefhebbende mens alles bij Mij.>_Amen

Alleen het gebed beschermt tegen de activiteiten van de tegenstander

B.D. No. 8955
15. maart 1965

Hoe meer het naar het einde toegaat, des te heviger is de activiteit van mijn tegenstander. En u allen zult het gewaar worden, want er gaat geen dag voorbij waarin u niet verontrust wordt of op een andere manier zijn boosaardigheid bespeurt. En niets helpt, dan dat u bidt, dan dat u zich met Hem verbindt, die Gebieder is, ook over hem die Hij overwonnen heeft door Zijn dood aan het kruis. Een innig gebed geeft u de vrede weer die hij van u wil roven. Want als u zich naar Mij keert, is zijn macht gebroken, al spant hij zich nog zo ijverig in u in onrust te storten. De gevechten met hem zullen steeds heviger worden, want hij laat niet na u in het nauw te brengen. En steeds weer moet Ik u zeggen dat alleen het gebed u beschermt tegen zijn activiteiten. Want dan geeft u er blijk van dat u Mij zoekt en van hem bevrijd wilt worden en dan kan Ik ook mijn Macht tegen hem gebruiken. Ik kan hem verhinderen met zijn kwellingen door te gaan, want door uw wil geeft u dan zelf aan Mij de voorkeur boven hem.

Maar in de eindtijd wordt zijn woeden steeds sterker en toch zal hij geen succes hebben bij de mijnen, bij hen die met alle innigheid naar Mij verlangen en Mij aanroepen om mijn bescherming. En wie zou Ik wel liever beschermen dan de mijnen die altijd met Mij verbonden willen zijn en die Mij hun diensten hebben aangeboden? Alleen moet u geloven dat Ik ook macht heb over hem, dat u niet onbeschermd aan hem bent overgeleverd en dat u de kracht zult hebben elke aanval van hem af te weren. En deze kracht moet u uit mijn woord halen. U moet u altijd verdiepen in dit woord, en om u heen zal licht zijn, dat hij echter ontvlucht, en dan bent u van hem bevrijd.

En laat u niet meer gevangen nemen door de wereld, want dan vindt hij een opening om binnen te sluipen en lokt u door haar goederen. Dan heeft hij ook een zekere macht over u en u beseft dit niet omdat hij u misleiden kan. Ik kan u dan echter niet te hulp komen, want u geeft u over in zijn handen en vergeet Mij, en dan zult u moeten worstelen om uw innerlijke band met Mij, en dan zult u pas ondervinden wat het zeggen wil zich van Mij losgemaakt te hebben, want hij houdt vast wat hij eenmaal bezit. Doch niemand laat Ik vallen die ernstig naar Mij verlangt, alleen zal hij erg moeten worstelen om de trede weer te bereiken waarop hij eens stond.

Zorg ervoor dat de tegenstander niet de macht over u verkrijgt en roep Mij aan in uw nood, want Ik ben altijd bereid u te helpen wanneer deze roep uit het hart komt. Laat alleen de wereld niet de overhand over u verkrijgen, want dan zal diegene u van dienst zijn die heer van deze wereld is - en dan kan Ik alleen nog maar wachten tot u de weg naar Mij terugvindt.>_Amen