

Word of God

Het ingrijpen van GOD

Profetisch Woord neergeschreven door
Bertha Dudde

Vertaald door Gerard F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Hans-Willi Schmitz
St. Bernardinstr. 47
47608 Geldern-Kapellen
Germany

++++++

Deze geschriften zijn niet konfessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

++++++

Source: <https://www.bertha-dudde.org/nl>

Inhoud

7390 Het beëindigen van een verlossingsperiode.....	3
7935 U, mensen gaat het einde tegemoet.....	4
4390 Geestelijke achteruitgang/Voortekenen van het einde.....	5
5195 Vernieuwde waarschuwing voor de tijd van het einde.....	6
8002 GOD spreekt door de krachten der natuur.....	7
8033 Het aanstaande natuurgebeuren.....	8
6313 Verschijning in de kosmos.....	9
8780 Veranderingen in de kosmos.....	10
6936 Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd.....	11
4661 Aankondiging van een naderend gericht Een ster is in aantocht.....	12
6324 De nadering van een ster.....	13
6601 De natuurcatastrofe vóór het einde.....	14
3773 Het ingrijpen van GOD.....	15
8104 De motivering van de catastrofe.....	16
4633 De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen.....	17
4639 „Er zal geen steen op de andere blijven“.....	17
8619 Chaos na de ingreep.....	18
3692 Aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos.....	19
3964 De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in.....	20
9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing.....	21
6023 Eindopenbaring van GOD.....	22
4861 Overal weerklinkt de Stem van GOD De ernst van de tijd.....	23
8338 GOD brengt ZIJN heilsplan ten uitvoer.....	23

Het beëindigen van een verlossingsperiode

B.D. No. 7390

15. augustus 1959

Dat een verlossingsperiode ten einde loopt, kunt u zonder twijfel geloven. Want als u geestelijk bent ontwaakt, kunt u ook de ontwikkeling nagaan van de mensen. En dan zal het u ook niet moeilijk vallen te geloven dat er een verandering moet komen, als IK de mensen geen prooi van de satan wil laten worden, die toch zo duidelijk aan het werk is.

Voor de mensen die alleen werelds ingesteld zijn is dat weliswaar geen uitleg, want voor hen geldt een laag geestelijk peil niet als verklaring omdat zij daar geen oog voor hebben. Maar het doel van het aardse bestaan is de geestelijke ontwikkeling van de mens, en als deze ontwikkeling op de achtergrond komt is het leven nutteloos geworden. Het behoeft dan niet meer verder geleefd te worden door mensen, die in hun levensdoel totaal falen.

Maar het gaat niet alleen om de ontwikkeling van de mens, want de gehele schepping bergt het geestelijke in zich dat evenzo zijn weg van ontwikkeling gaat. En om die reden moet er een zekere ordening worden nagekomen in de schepping, die echter door de mensen omvergestoten wordt. En juist daarom beantwoorden de scheppingen op aarde (mineraal-, planten- en dierenrijk) niet meer aan het doel dat hun is toegewezen. Een geestloze mensheid leeft niet volgens Mijn Wil, en daarom zal zij ook de tot haar beschikking staande scheppingswerken niet benutten naar Mijn Wil. Zij zal deze

scheppingswerken integendeel andere doeleinden geven, die echter de opwaartse ontwikkeling van het zich daarin bevindende geestelijke in gevaar brengen of zelfs onmogelijk maken.

En zulk een geestloze mensheid leeft **nu** op aarde en brengt haar voortbestaan in gevaar omdat zij zich niet meer bezig houden met MIJN wettelijke ordening maar de goddelijke orde omver stoten en hun eigen wil, die geheel ingaat tegen MIJN heilsplan, voorrang geven. Maar de wil van de mensen is vrij, en daarom wordt hun doen en werken niet tegengewerkt. Doch de mensen leggen zelf de hand aan het laatste vernietigingswerk en veroorzaken zelf het einde. Zij weten echter niet dat zij onbewust handelen volgens Mijn heilsplan, want dat vernietigingswerk bevordert de ontwikkeling van het in de schepping gekluisterde geestelijke. En daardoor begint weer een nieuwe verlossingsperiode die weer volgens de wettelijke ordening zal verlopen, zoals het door Mijn Liefde en Wijsheid bestemd is.

Dat de meeste mensen dit niet geloven bewijst op welk geestelijk laag niveau zij staan. Want ieder geestelijk ontwaakt mens ziet toch zelf wel dat de toestand zoals die nu is op aarde niet kan blijven bestaan, wil men spreken van een geestelijke ontwikkeling. Maar de weinigen die IK de mijnen noem, weten dat er niet veel tijd meer overblijft tot het einde, want zij zien duidelijk de tekenen van de tijd, waarop IK gewezen heb in woord en geschrift.

De mens moet alles met geestelijke ogen bekijken, dan is ook de toestand der mensheid voor hem duidelijk. Let hij echter alleen op de wereld, dan ziet hij (schijnbaar) alleen opbouw en vooruitgang. Het zal hem dan moeilijk vallen te geloven dat alles een einde zal nemen en dat niemand zich verheugen kan over aardse bezittingen, die hij met veel moeite verworven heeft. Hij zal dus steeds alleen maar de wereld zien en haar vooruitgang, echter geen acht slaan op geestelijke gedachten.

Maar hij zal zich niet lang meer kunnen verheugen over wat de wereld hem aanbiedt, want de wereld zal spoedig in verval raken. Op de eerste plaats door Mijn Wil en later ook door menselijke experimenten. Want de wil der mensen zelf zal het laatste vernietigingswerk op deze aarde teweegbrengen, en IK zal het niet verhinderen. Want juist op de verkeerde wil van de mensen heb IK van eeuwigheid MIJN heilsplan opgebouwd. En MIJN heilsplan geeft het geestelijke in het heelal weer nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling, omdat IK dat wil helpen tot geestelijke vooruitgang.

Het zal dus gebeuren zoals het verkondigd is. En al vinden Mijn voorspellingen geen geloof bij u, mensen, toch kunt u met zekerheid verwachten dat u voor geweldige ingrijpende veranderingen staat. Dat een verlossingsperiode ten einde loopt en heel spoedig een nieuwe zal beginnen. Want de tijd die het geestelijke werd toegestaan door Mijn Liefde, Wijsheid en Macht is over, en het zal gebeuren zoals het u, mensen steeds weer is verkondigd.

Amen

U, mensen gaat het einde tegemoet

B.D. No. 7935

5. juli 1961

Een verlossingsperiode loopt ten einde, want de tijd is vervuld. Mijn heilsplan is vastgesteld sinds Eeuwigheid, en Mijn plan zal worden doorgevoerd zoals het in Mijn Liefde en Wijsheid is bepaald. Maar u, mensen kunt niet doorgronden wat dit einde te betekenen heeft, want u kunt zich niet voorstellen dat een verandering komt die al de schepselen vernietigt en alles wat leeft oplost en uitwist.

Een parallel daarvan heeft de mensheid nog nooit beleefd en daarom wil zij ook niet geloven dat de aarde haar einde tegemoet gaat. U, mensen staat vóór geweldige gebeurtenissen, maar u zult de ware betekenis niet toekennen want u bent u de ernst van uw toestand niet bewust.

U gaat het einde tegemoet en alles wat u ziet en door u gezien kan worden houdt op te bestaan. Alles zal vernietigd worden, ook uzelf, als u niet behoort tot de mijnen die weggenomen zullen worden door Mijn Macht en Mijn Wil, zoals IK het heb verkondigd. IK zal ze wegnemen voor de ogen van hun medemensen omdat ze MIJ toebehoren en ze kann en wil plaats op de nieuwe aarde, als het werk van omvorming heeft plaatsgevonden.

De tijd is vervuld, want elke verlossingsperiode is tijdelijk begrensd, hoewel eindeloos lang dat u mensen niets meer weet van het begin, en daarom houdt u ook een einde voor onmogelijk. Maar dat u nu het einde moet beleven heeft zijn oorzaak in uw eigen wil. In de weerstand die het geestelijke in u MIJ heeft geboden en ook nu nog biedt, want anders zou u niet verloren kunnen gaan, d.w.z. de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde niet behoeven te vrezen.

Alleen de weerstand tegen MIJ beslist ook uw lot nà het einde van deze aarde, want zodra u die weerstand opgeeft, keert u zich tot MIJ en behoort tot de mijnen die IK zal redden vóór het einde komt. Voor u, mensen zonder 'n enkele geestelijke binding, is alles onbegrijpelijk wat samenhangt met het einde van de oude aarde. U zult waarschijnlijk nooit geloven dat de tijd is gekomen waarin ieder mens de beslissing moet nemen over leven en dood, want die beslissing zal niemand van u bespaard blijven.

U mag zich niet veilig wanen door het idee dat er nog lang geen einde komt aan dit scheppingswerk aarde, want spoediger dan u denkt is het einde gekomen omdat de tijd vervuld is. IKZelf ben in Mijn WEZEN standvastig, dus ben IK ook in Mijn Woord standvastig. Alles moet vervuld worden wat IK u heb aangekondigd, en Mijn plan zal verwezenlijkt worden als de tijd daar voor gekomen is.

En dat ze gekomen is kan wel gezien worden aan de vele "tekenen" waarop IK u opmerkzaam heb gemaakt, en waarop IK u steeds gewezen heb als IK het einde verkondigde. Wie dus oren heeft om te horen die hore, en wie ogen heeft om te zien die moet kijken. Maar u, mensen wilt **niet** horen en **niet** zien, en zo kan IK MIJ niet nog duidelijker openbaren om nog geloof bij u te vinden of te bereiken.

Mijn waarschuwingen zullen niet ophouden tot de dag gekomen is van het einde, en zalig zij die in Mijn Woorden geloven. Die volgens dat geloof leven en zich met MIJ verbinden in liefde en vertrouwen, want zij zijn waarlijk gered voor tijd en eeuwigheid. Voor hen zal IK zorgen in elke lichamelijke en geestelijke nood, en zij behoeven dus ook het einde niet te vrezen. Want voordat dit schrikwekkende uur aanbreekt worden zij van de aarde weggenomen en zij mogen de gebeurtenis van de vernietiging aanschouwen om er Mijn Macht en Heerlijkheid in te zien, want zij moeten er van getuigen op de nieuwe aarde.

En daar heeft al het leed een einde en zij mogen de vreugden beleven van het paradijs. De tijd is nu vervuld, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is, want Mijn Woord is waarheid en zal waar blijven voor eeuwig.

Amen

Geestelijke achteruitgang/Voortekenen van het einde

B.D. No. 4390

30. juli 1948

De geestelijke achteruitgang is steeds duidelijker te zien, en dat moest al een verklaring zijn voor de aardse nood. Deze nood is het enige middel om de mensen nog wakker te schudden tot een verandering van levenswijze, en zou tevens aanleiding kunnen zijn tot nadenken. Maar de mensen streven alleen nog naar aardse goederen en laten zich beheersen door de materie. Eigenlijk moest het omgekeerd zijn: zij zouden winnaar moeten zijn in de strijd tegen de materie.

Steeds weer houd IK hen daarom het dwaze van hun streven voor ogen doordat IK hun toon, hoe vergankelijk al het aardse is. Maar de kleine gebeurtenissen (aardbevingen, rampen, noodlottige voorvallen =opm. v.d.uitg.) hebben geen resultaat. De mens verandert niet van denken en laat zijn zieleleven buiten beschouwing, want hij rekent alleen met het aardse bestaan en heeft het geloof in een hiernamaals geheel verloren. Steeds dieper zinkt de mensheid af en het geloof wordt steeds oppervlakkiger. Steeds zeldzamer wordt de verbinding met MIJ, hun GOD en Schepper van eeuwigheid. En dat zal binnenkort ook bijzonder helder aan 't licht komen, want steeds nader komt de dag waarin een totale verandering van de levensomstandigheden alles zal omwentelen, omdat Mijn Wil werkzaam zal worden op een heel duidelijke wijze.

Want niets kunnen de mensen behouden wat IK niet wil. Machteloos zullen zij tegenover Mijn Macht staan en zelf in grote nood geraken. Maar die nood is ten zegen als zij de mens alleen treft in wereldse belangen wanneer zijn ziel niet in gevaar is. En als de mens gelovig is behoeft hij de aardse nood niet te vrezen en kan er alleen maar bij winnen, niet tegenstaande aardse verliezen.

Maar voor de ongelovigen breekt een zware tijd aan. Zij zullen ontzaglijk lijden door het verlies van aardse bezittingen, want zij zullen elke hoop op het terugwinnen er van moeten opgeven. En zij zullen er niets voor in de plaats hebben aan geestelijke goederen, want daar streven zij niet naar. Zij wijzen ze veel eerder af als ze hun worden aangeboden.

Maar dit leed moet over de aarde komen en is onafwendbaar, want het is slechts het begin voor het laatste gebeuren, voor de totale omvorming van de oude aarde. U allen zult het beleven als IK u niet al voor die tijd oproep uit het aardse leven, wanneer IK dat voor uw ziel gunstig acht. De gelovige zal alle tekenen van de eindtijd zien en herkennen, maar de ongelovige zal er aan voorbij gaan. Hij ziet alleen maar de aardse nood en de uitwerking op zijn welbehagelijk aardse leven, en hij keert zich dus meer en meer van GOD af.

En daarom zullen in de komende tijd de geestelijk strevende- en de werelds'gezinde mensen uiteengaan. En dat zal reeds zo duidelijk geschieden, dat de geestelijk ontwaakte mens reeds daaraan de tijd van het einde kan herkennen. Want met reuze schreden gaat deze oude aarde het einde tegemoet.

Amen

Vernieuwde waarschuwing voor de tijd van het einde

B.D. No. 5195

25. augustus 1951

U moet zich voorbereiden op de komende tijd, want wat Mijn zieners en profeten hebben voorspeld zal gebeuren omdat de tijd vervuld is. Volgens de wet van eeuwigheid staat de mensheid voor een omwenteling die zowel geestelijk als ook aards te verstaan is, want het is de tijd van het einde. De aarde verandert en voor de bewoners loopt een tijdperk ten einde, en een nieuw tijdvak begint. Maar weinige van de thans levende mensen zullen dat nieuwe tijdperk beleven, want er moeten voorwaarden worden nagekomen waar maar weinigen zich aan zullen onderwerpen. Daarom zal aan deze aarde (oppervlakte) een einde komen en talloze mensen zullen daarbij de lichamelijke dood vinden, omdat zij door hun geestelijke gesteldheid het nieuwe tijdperk niet meer kunnen beleven.

Maar toch kunnen ook die mensen nog op Mijn genade hopen die in het laatste uur tot MIJ komen, en MIJ nog aanroepen om erbarming. Slechts weinigen zullen echter ineens tot inkeer komen en tot inzicht komen van hun zondigheid, en die daarom ook in het laatste uur nog door MIJ aangenomen worden. IK wil dat de kleine kudde der mijnen het uiteindelijke doel bereikt. Dat zij de afsluiting van dit tijdperk doorstaat en ingaat in het nieuwe tijdperk waarin IK hen nodig heb, opdat Mijn wet van ordening wordt nagekomen. En daarom zeg IK u: Bereid u voor op de komende tijd, want ze zal buitengewone eisen stellen aan uw wil, uw geloof en uw trouw aan MIJ. De komende tijd is geschikt om u een buitengewone geestelijke rijpheid te verschaffen maar ze doet ook een beroep op al uw krachten. Want hoe dichterbij het einde komt, des te onwezenlijker zal u alles, wat het eigenlijk werkelijke is, voorkomen.

En des te meer wordt uw geloof bestreden en Mijn Naam belasterd. Maar als u zich ernstig voorbereid staat u overal boven, want zodra u tot de wetenden behoort kan uw geloof niet meer aan het wankelen gebracht worden. Het "weten" is echter een gevolg van de liefde en daarom moet u moeite doen ijverig in de liefde te leven, want daarmee bereidt u zich het beste voor op het einde.

Dit is Mijn raad die u waarlijk niet ongeacht mag laten. Leef dus in de liefde en u zult licht en kracht ontvangen in zulk een mate, dat u altijd weerstand kunt bieden aan dat wat u in de eindtijd zal overkomen. **Niets** kan u dan ongeschikt maken voor de laatste strijd. Bereid u dus voor en aarzel niet want u gaat het einde tegemoet, en deze verlossingsperiode wordt beëindigd omdat het niet anders kan

volgens de ordening van eeuwigheid. Er moet een verandering intreden zodra er geen succes meer te behalen valt in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid.

Er is nu geen geestelijke opleving meer te vinden bij de mensen en nog slechts heel weinige streven naar het licht. Maar deze weinigen heb IK een nieuwe opgave bereid, die echter pas zal beginnen als de verandering van de aarde zich heeft voltrokken.

Mijn kleine kudde wordt nog eenmaal door MIJ aangespoord tot ijverige zielearbeid, want de laatste grote stormloop staat voor de deur. De laatste strijd zal beginnen en er zullen gewapende strijders te vinden zijn die met MIJ ten strijde trekken, en daarom ook zullen zegevieren. Want zij zullen zeker in het einde "triumferen" over de tegenstander en zijn aanhang.

Amen

GOD spreekt door de krachten der natuur

B.D. No. 8002

25. september 1961

IK verwacht van Mijn dienaren een totale inzet voor MIJ en Mijn rijk, want de grote nood van de mensen verlangt het. Slechts een korte tijd scheidt u allen van het einde, en wat nog gedaan kan worden **moet** gedaan worden voor de redding van de zielen. De aarde zal waarlijk alles weer verslinden wat als mens faalde, en dat is zulk een verschrikkelijk lot dat IK het van een ieder van u wil afwenden. Maar uzelf neemt de laatste beslissing in vrije wil.

IKZelf kan verder niets meer doen dan u voortdurend aan te spreken. Door u steeds weer te waarschuwen en te vermanen, en ieder die MIJ hierin ondersteunt zal door MIJ gezegend zijn. En daarom moet het einde dat nabij is steeds weer verkondigd worden, en er moet melding van gedaan worden dat IK MIJ vooraf nog eenmaal duidelijk zal openbaren door een geweldige natuurramp. Want het is Mijn laatste waarschuwing als IK spreek door de krachten der natuur tot de mensen, die niet naar Mijn Woord willen luisteren.

Deze **taal** kan echter niet over het hoofd worden gezien, want vol ontzetting worden de mensen geconfronteerd met een onbegrijpelijk groot natuurgebeuren. Geen mens zal erdoor onaangeroerd blijven, want het bericht er van zal overal waar mensen wonen bekend worden. Ieder mens kan dan daarover in zijn gedachten een standpunt innemen en iedereen kan zich persoonlijk betrokken voelen omdat zulk een gebeuren ook zijn land en hemzelf kan treffen. Want de mensen zullen een herhaling vrezen, en moeten zich daarom ook allen voorbereiden op een plotselinge dood.

Veel leed en ellende zal nog over de aarde komen, en toch is het alleen een middel dat IK aanwend uit Liefde om de zielen te bewaren voor het verschrikkelijke lot van een hernieuwde kluistering in de materie van deze aarde. Maar de mensen die getroffen worden door de natuurramp en daaraan ten offer vallen, zijn niet genadeloos prijsgegeven aan hun lot. Hun vallen wegens hun vroegtijdig afscheid uit het aardse leven genadegaven in het hiernamaals ten deel. Zij hebben dus nog de mogelijkheid ook in het hiernamaals tot dat licht te komen dat zij op de aarde ongeacht lieten. En zij behoeven ook de hernieuwde kluistering niet te vrezen, tenzij zij zo verstokt zijn dat zij als ware duivels neerzinken in de diepte. Dat zij dus zo onverbetterlijk zijn dat zij ook op de aarde niet zouden zijn veranderd, als zij in leven gebleven waren.

De uitwerking van de natuurramp zal op de mensen verschillend zijn, want er zullen zich mensen in hun angst tot MIJ keren en wegens ervaren hulp MIJ trouw blijven. Maar evenzo zullen velen afvallen van MIJ omdat zij geen GOD der Liefde accepteren DIE zulk een vernietigingswerk laat gebeuren, want hun duistere geestestoestand kan geen andere verklaring vinden voor dit gebeuren.

Er moet echter zulk een duidelijke "Stem van boven" weerklinken, onverschillig of zij herkend wordt als Mijn Stem of niet, want het gaat waarlijk met reuze schreden het einde tegemoet. En al vinden slechts weinig zielen in hun nood de weg tot MIJ, dan is het toch een gewin. Want zij behoeven dan niet de lange weg te gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde, maar mogen het

rijk hierna ingaan. En hier kunnen zij nog een vooruitgang bereiken die op aarde twijfelachtig zou zijn geweest, want daar bestond eerder de kans van een wegzinken in de diepte.

En IK moet u Mijn dienaren dit alles ter overweging geven, want u moet "gewapend" zijn. U moet alles wat om u heen gebeurt alleen maar van deze kant leren beschouwen. U moet uzelf geheel aan MIJ toevertrouwen, en als Mijn "werktuigen" voortdurend werken volgens Mijn Wil. U moet al uw gedachten aan de wereld opgeven en elke zorg, ook de kleinste toevertrouwen aan MIJ. U moet met toewijding uw arbeid doen in Mijn wijngaard, maar steeds **acht** geven op de "innerlijke instructies" die Ik u geef. Want teveel ijver schaadt, terwijl, om te slagen; wijsheid nodig is. (Wees listig als de slangen maar zacht als de duiven = opm.v.d.uitg.) Die wijsheid zult u verkrijgen als u Mijn Wil vervult en slechts "uitvoerders" bent van Mijn Wil. En IK weet dat u Mijn dienaren uw opdracht ernstig neemt en daarom komen u voortdurend deze instructie toe, die u in uw hart zult gewaarworden als Mijn liefdevol toespreken en die u daarom gevolgd zult geven tot welzijn van uw medemensen.

O, wisten de mensen maar wat hen te wachten staat. Maar als het hun wordt verkondigd door de mond van Mijn profeten dan geloven zij het niet, en zij kunnen ook niet tot geloven worden gedwongen. Maar de dag komt steeds nader waarin er een algehele verandering zal komen in de levensomstandigheden. En gezegend is dan de mens die tot MIJ roept in zijn grootste nood.

Want IK zal hem dan horen en ook verhoren, en hij zal dan niet voor eeuwig lange tijden verloren gaan.

Amen

Het aanstaande natuurgebeuren

B.D. No. 8033

5. november 1961

Reeds binnen afzienbare tijd zult u de waarheid ondervinden van mijn woord, want Ik zal spreken door de krachten der natuur zoals Ik het steeds heb verkondigd. En mijn stem zal u dan niet kunnen ontgaan, want zij weerklinkt met geweld en brengt de wereld in oproer. En het gebeuren is, ofschoon plaatselijk begrensd, van zulk een geweldige omvang dat het iedereen zal ontzetten, zelfs als hij er later van in kennis wordt gesteld. Want in het begin zijn de landstreken die daardoor getroffen zijn geheel afgesneden van de buitenwereld. Een onheilspellend zwijgen zal over het gebied van de catastrofe liggen omdat alle verbindingen naar buiten zolang verbroken zijn tot de eerste ontzetting over is. En dan zal de wereld vernemen dat er iets is voorgevallen, voordat haar bekend gemaakt is dat er iets verschrikkelijks is gebeurd.

Maar de mensheid moet door Mij zo scherp toegesproken worden omdat zij zich doof houdt voor het zachte aanspreken van Mij, omdat de mensen geen geloof schenken aan mijn woord dat hun van boven toekomt en hun door mijn boden wordt verkondigd. Daarom moet Ik Mij zo uiten dat mijn stem niemand zal kunnen ontgaan. En Ik moet over de mensen een gericht laten komen waaraan veel mensen ten offer zullen vallen. Maar toch mogen zij mijn liefde en genade ervaren, ondanks het vroegtijdig beëindigde leven.

U moet dus de waarheid van mijn woord inzien en dan uw wil actief laten worden, want uw wil zal ook na deze catastrofe vrij kunnen beslissen omdat Ik hem niet dwing zich tot Mij te keren. Maar dit ontzettende natuurgebeuren kan er toe bijdragen dat de mensen de weg naar Mij vinden, omdat de nood enorm groot is en van geen enkele kant redding te verwachten is. Wat echter onmogelijk lijkt, is bij Mij toch mogelijk. En als de mens daaraan denkt en tot Mij roept in geest en in waarheid, dan zal hij ook iets wonderbaarlijks mogen ervaren. Ik zal Mij aan hem zo duidelijk openbaren dat hij de macht en ook de liefde inziet van zijn God en Schepper en zich nu tot Mij wendt in diep geloof en ootmoedige overgave.

Ik laat niets onbeproefd wat nog zielen tot Mij terug kan brengen, ofschoon Ik weet hoe moeilijk zij te winnen zijn. Juist daarom moeten ongewone reddingsmiddelen worden aangewend die voor u mensen gruwelijk lijken maar toch slechts daden van liefde mijnerzijds zijn om juist deze zielen te

redde[n] waarvan alleen Ik de omstandigheden ken. En deze wil Ik niet in handen van mijn tegenstander laten vallen die hun een veel erger lot wil bereiden dan het grootste aardse leed ooit kan zijn.

U mensen moet geloven dat steeds alleen mijn liefde aanleiding is voor alles wat er gebeurt of door Mij wordt toegelaten. Ik behartig ieders lot, niemand is voor Mij te gering of te onrijp. Ik bekommer Me om alle mensen die thans op de aarde leven, omdat Ik hen wil helpen de uiteindelijke voltooiing te bereiken. Ik wil ze behoeden voor het lot van de hernieuwde kluistering in de materie. Ik wil steeds bereiken dat uw gedachten zich op Mij richten opdat u het laatste verderf ontgaat, namelijk hernieuwd gekluisterd te worden in de scheppingen van de nieuwe aarde. En al is mijn ingrijpen nog zo verschrikkelijk voor de mensen in de getroffen gebieden, mijn liefde voor u rechtvaardigt het, want geestelijk gezien is het slechts een daad van redding en niet van verdoeming. Wat u in de wereld verliest is nietig tegenover de grote winst die uw ziel kan behalen.

En moet u uw leven verliezen, dan zult u ook op mijn erbarmen mogen rekenen dat u in het hiernamaals de gelegenheid verschaft om tot het licht te komen en opwaarts te gaan. Want op aarde zou u met zekerheid aan mijn tegenstander ten prooi zijn gevallen, en daarvoor wil Ik u, die Ik nog voor verandering vatbaar houd, bewaren. Want de tijd voor het einde is nog maar kort en niet lang na mijn ingrijpen zal dit einde komen. Ik wil u echter eerst nog een teken geven als een laatste vermaning en waarschuwing. Dat teken zal weliswaar zeer smartelijk ingrijpen in het leven van talloze mensen, maar dient het geloof in mijn woord te versterken opdat ze zich voorbereiden op het einde, wat niet lang daarna zal volgen.

Amen

Verschi[n]ing in de kosmos

B.D. No. 6313

16. juli 1955

Al spoedig kunt u zich vergewissen dat er zich **iets** aan het voorbereiden is in de kosmos, want ongewone verschijnselen waarvan u, mensen zich geen voorstelling kunt maken zullen u verontrusten. Veel gis-singen zullen opduiken en veel meningen op tegenovergestelde meningen stoten. Echter alleen de mening van hen die een verbinding vermoeden met wat is aangekondigd in woord en geschrift, en door profeten en zieners te allen tijde de mensen werd verkondigd, zal volgens de waarheid zijn.

Wie alles met geestelijke ogen beschouwt kan voor zich ook al deze verschijnselen verklaren. Want alles heeft een geestelijke betekenis en moet dus ook een geestelijk doel vervullen, n.l. de mensen opmerkzaam te maken op hun eigenlijke levensdoel, opdat zij zich voorbereiden op het komende gericht.

En ook de wetenschap zal hiertoe bijdragen, want zij zullen het eerst de veranderingen in de natuur constateren en de verschijningen en ongewone voorvallen in de kosmos zullen hen zelf achterdochtig maken. En het zullen belangrijke verschijnselen zijn waarvoor hun echter de verklaring ontbreekt. Zij zullen het wel zien gebeuren en versted staan, maar niet bereid zijn de enige juiste verklaring te accepteren. Namelijk die, dat de aarde op haar grondvesten geschud, waartoe deze verschijnselen de aanzet zijn.

Maar zij willen het niet geloven en zullen het ook steeds tegenspreken, als zij gewezen worden op de schrift (de bijbel) en op de voorspellingen, als zij de opvattingen vernemen van de gelovigen of door de verkondigers van Mijn Woord hun het nabijzijnd eind wordt aangekondigd. En daarom zal het uiterst moeilijk zijn de wereldse mensen in een ingrijpen Mijnerzijds te doen geloven, omdat steeds geprobeerd zal worden om alles zuiver wetenschappelijk te verklaren.

Slechts weinigen zullen acht slaan op deze ongewone verschijnselen, en zullen daarom steeds zekerder wijzen op het einde. Maar hun vermanende en waarschuwende woorden zal IK zo duidelijk ondersteunen, dat ook spoedig de geleerden vol zorg hun onkunde zullen moeten toegeven.

Want zij zullen **een ster ontdekken** die gestadig nader komt tot de aarde. Die schijnbaar een baan neemt die in strijd is met de wetten van de natuur. En zij worden ook steeds opmerkzamer op de eigenaardigheden van die ster als zij zijn baan volgen. Zij geloven dat hij een gevaar kan zijn voor de aarde, maar geloven toch weer niet aan haar verwoesting, omdat zo iets nog nooit tevoren werd meegemaakt.

IK laat dat echter toe omdat Mijn heilsplan van eeuwigheid iets ongewoons vereist wat de mensen nog tot heil strekt. Want het zal een voorteken zijn van het aanstaande einde en voor het spoedig daarna volgende vernietigingswerk, dat deze verlossingsperiode beëindigt. En hoe dichterbij het einde komt des te meer onnatuurlijke verschijnselen zullen de mensen beleven. Zij moeten versteld staan en de overeenkomst opmerken met wat van de kant der gelovigen voorspeld werd als Woord van GOD, en door zieners en profeten als waarheid werd aangekondigd en uitgedragen.

En Mijn GEEST zal ook nu weer spreken door Mijn boden op aarde over het aanstaande einde, en door Mijn donderende Stem die eerst nog luid zal weerklinken. Mensen merk toch op en zien in alles wat gebeurt allen maar verwijzingen naar het einde die IK u allen geef, opdat u niet aan het verderf ten prooi zult vallen. Want alles wat geschiedt is zo geweldig dat het u zeker zou kunnen overtuigen als u van goede wil bent, want de tijd is vervuld en het einde is nabij.

Amen

Veranderingen in de kosmos

B.D. No. 8780

15. maart 1964

Steeds dieper wil IK u in de waarheid binnen leiden, opdat u kunt standhouden tegen alle Aanvechtingen van Mijn tegenstander. HIJ zal niets onbeproefd laten om uw bezigheid voor MIJ en Mijn rijk tegen te gaan. En hoe meer u weet en doordrongen bent van de waarheid, alleen IK u kann overbrengen des te beter kunt u ook standhouden. U zult alle tegenwerpingen en tegenstrijdige meningen inzien als dwaas en ongegrond, want het zijn altijd slechts lege woorden zonder diepere betekenis en zonder waarde. Maar IK wil dat het licht in u sterker wordt. Dat u met een steeds helderdere Geest elke samenhang leert zien, zodat geen tegenwerping u meer kan doen ontstellen.

En IK wil natuurlijk ook dat de dwaling gecorrigeerd wordt waar ze u wordt verkondigd. IK wil dat u ernstige strijders bent voor MIJ, en dat u met het "zwaard van de mond" zult strijden waar u tegenover dwaling kamt te staan. Want u bent door MIJ gekozen als lichtdragers, om de waarheid te brengen waar nog een verlangen is naar de waarheid.

Juist het zogenaamde einde van deze aarde zal een strijdobject zijn omdat zeer weinig mensen er in willen geloven. Maar juist de verwoesting op het einde is zo'n ontzettend (gebeuren), dat het voor de mensen ongelooflijk lijkt. Want zo ver zij kunnen terugdenken is er niets voorgevallen wat er mee te vergelijken is.

Maar toch zal het plaats vinden en iedereen verrassen behalve de kleine kudde, die door een leven in de liefde een innerlijk licht heeft ontvangen en daarom ook het einde bewust verwacht. Waar echter nog de geringste begeerte is naar de wereld en waar de mensen zich nog niet geheel hebben losgemaakt van het verlangen naar aardse goederen, daar zal het geloof in een einde van deze aarde maar zwak, of in 't geheel niet aanwezig zijn. Dit soort mensen zal alle voorspellingen als valse profetie in de wind slaan en ze altijd proberen tegen te spreken. En daar zullen ook geen lange verklaringen van nut zijn, omdat zij eenvoudig die profetieën **niet willen** geloven. De liefde tot de wereld is sterker dan de liefde tot de naasten, anders was hun geest ontwaakt en zij zouden niet de geringste twijfel kunnen hebben over wat IK Zelf door het werkzaam zijn van de Geest steeds aan de mensen verkondigde, met die bedoeling, dat zij zich voorbereiden op het aanstaande einde.

U echter, Mijn lichtdragers, u zult steeds meer worden gesterkt in uw geloof aan alles wat IK Zelf u verkondig. U zult Mijn Liefde en Mijn voortdurende tegenwoordigheid mogen ervaren. En u zult ook liefdevol en dankbaar de grote genadegave in ontvangst nemen dat IK u doe toekomen, en u zult Mij dan ook trouw blijven en voor MIJ en Mijn Naam strijden uit liefde voor MIJ en uw naasten.

En daarom wil IK u ook een bericht doen toekomen die alleen weer de diepgelovige zal aannemen, waarvan zich echter ook spoedig de twijfelaars kunnen overtuigen. Want het zal niet lang meer duren voor de eerste tekenen van een grote kosmische verandering merkbaar zullen zijn. En geen wetenschapper en geen nog zo'n scherp verstand kan ze verklaren, en daarom geeft ze aanleiding tot heel grote bezorgdheid.

En u zult ook geen mogelijkheid hebben uzelf te beschermen tegen dat dreigende onheil, u kunt alleen afwachten en komt daardoor in grote opwinding. Door deze kosmische verschijning zal het geweldige natuurgebeuren beginnen, want het heelal staat op tegen al het lage geestelijke dat zich ophoudt in de nabijheid van de aarde en in die tijd ongewoon in-werkt op het naar omhoog strevende geestelijke van de aarde.

Er is een geweldige strijd ontbrand tussen het Lichtvolle- en het duistere geestelijke, want dit geestelijke weet dat een ommekeer op handen is en daarom wordt de laatste tijd ervoor door beide zijden nog in buitengewone mate uitgebuit. En deze geestelijke strijd om de zielen der mensen op aarde heeft ook zijn uitwerking op het heelal, in 't bijzonder op verschillende hemellichamen die met de aarde in een zekere geestelijke verbinding staan.

Met Mijn toestemming nemen deze hemellichamen met hun bewoners ook deel aan deze laatste strijd op uw aarde, wat zich zal uiten door grote veranderingen die men ook vanaf de aarde kan constateren. En dit zal bij die mensen, die de loop van de hemellichamen observeren, zeker een heel grote onrust teweeg brengen. Want zij kunnen nu de veranderingen van hun banen volgen, die naar alle waarschijnlijkheid niet zonder gevolg aan de aarde voorbij zullen gaan.

Dus kan in die tijd alleen nog van de kant der wetenschap op de mensheid ingewerkt worden, want aan geestelijke voostellingen schenken zij geen gehoor meer, terwijl zij wetenschappelijke waarnemingen niet kunnen loochenen. En als zij zich in gedachten daarmee bezig houden, dan kunnen zij met wat goede wil ook daardoor nog op de juiste weg komen.

Op de aarde kunnen de grootste profeten opstaan, maar de mensen geloven hen niet. Ook Ik kan de mensen niet op een dwingende manier aanspreken, om hun het gevaar waarin zij verkeren bewust te maken. Maar IK kan iets ongewoons in Mijn schepping laten gebeuren doordat IK schijnbaar de ordening omver gooi. En toch behoort ook dit weer tot Mijn wet in zover, dat het met 'n zeker doel al sinds eeuwigheid vastgesteld is. Toch zullen er steeds mensen zijn die ook hierdoor niet onder de indruk komen. Die hun zondig leven verder leven en daarom de afgrond tegemoet gaan, zonder zich te laten tegenhouden. Maar enkelen zullen achterdochtig worden en daardoor een open oor hebben voor de verklaringen die Mijn lichtboden hun geven.

Het geloof van hen die MIJ trouw willen blijven zal gesterkt worden, want zij zien de waarheid in van Mijn Woord. Zij houden vast aan Mijn belofte dat IK aan allen zal denken en thuis zal halen op de dag van het gericht, die Mijn Woorden geloof schenken en MIJ trouw blijven tot het einde.

Amen

Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd

B.D. No. 6936

5. oktober 1957

Verneem wat de geest uit God u verkondigt: De zieners en profeten zijn door Mij zelf gekozen omdat er op hen een grote en gewichtige opdracht rust. Zij moeten de mensen kennis geven van het komende wereldgericht en hen vermanen zich daarop voor te bereiden. Deze zieners en profeten spreken niet uit zichzelf, maar geven alleen door wat mijn geest hun bekend maakt. Er komt dus als het ware een rechtstreekse uiting van Mijzelf tot u, maar toch moet Ik Mij bedienen van een bemiddelaar om u mensen niet onvrij te maken in uw denken en handelen. U kunt het dus geloven maar bent er niet toe gedwongen. U zult het wel geloven als u de profetische missie van de bemiddelaars accepteert. U zult het echter afwijzen als u aan hun missie twijfelt. Maar Ik wil het voor u gemakkelijk maken om hen te geloven. Ik zal hun zending duidelijk laten blijken doordat Ik de verkondigde veranderingen die aan het gericht vooraf gaan laat gebeuren.

Ik zal er voor zorgen dat deze aankondigingen verspreiding vinden zodat veel mensen er kennis van kunnen nemen en ook de bevestiging ervan zullen ondervinden, omdat alles zal gebeuren zoals Ik het van tevoren liet verkondigen door zieners en profeten. Wel heb Ik toen Ik op aarde wandelde de mensen gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten en Ik heb er op gewezen dat ook de afgezanten van mijn tegenstander lelijk zullen huishouden. En ook nu weer waarschuw Ik de mensen om niet in diens vangnetten te geraken en geen geloof aan zijn intriges te schenken. Want hij is druk doende en probeert door buitengewone prestaties, door wonderen van materiële aard in de mensen het geloof te wekken dat hier krachten des hemels aan het werk zijn.

Maar juist zijn buitengewone activiteit in de tijd van het einde vereist ook mijn tegenwerken, dat daarin bestaat middelen aan te wenden die het zwakke geloof weer opwekken of het verloren geloof weer terug winnen. En dat kan niet anders geschieden dan door de reine waarheid te brengen die uit de Bron van waarheid vloeit, die echter door bemiddelaars tot u mensen moet komen omdat u ze zelf niet kunt ontvangen.

Zo houd Ik de mensen dus voor wat komende is. En die Ik koos om bemiddelaar te zijn tussen Mij en u mensen, die kunt u ook accepteren als ware profeten, en in hun woorden geloven. En Ik ben ook bereid u een bewijs te geven dat zij spreken in mijn opdracht om u het komende aan te kondigen, want Ik zal al spoedig de eerste aankondigingen waarmaken. Want het voornaamste ambt van deze zieners en profeten is de aankondiging van het aanstaande einde, dat voor u mensen van zeer grote betekenis is zodat u hierop voorbereid moet zijn. En toch zal u nog uitstel gegeven worden dat lang genoeg kan zijn om uw ziel te redden van het verderf.

En daarom zal Ik niet lang meer talmen. Ik zal de zending van mijn zieners en profeten bevestigen. Ik zal de daad laten volgen op hun aankondigingen. Maar Ik zal vóór het einde de aarde nog laten beven en Mij zelf in herinnering brengen bij alle mensen door een natuurverschijnsel dat door mijn wil steeds weer werd aangekondigd. Want Ik zelf gaf mijn bemiddelaars daartoe de opdracht en zij hebben alleen gesproken als mijn werktuigen en vertegenwoordigers op aarde die in mijn plaats de mensen moesten waarschuwen en vermanen.

U mag zich niet veilig wanen tegenover deze gebeurtenissen die getuigen van een hogere Macht. U moet ze vrezen en geloven dat mijn woord waarheid is. Dat Ik zelf erdoor spreek en gesproken heb, en dat u dus met zekerheid een uiterst zware tijd tegemoet gaat als mijn genade u niet voordien al wegroept. U staat voor een keerpunt in de tijd en u zou naar deze zekerheid moeten leven, steeds met het oog op een plotseling einde. Maar geen mens hoeft dit einde te vrezen die bewust aan zichzelf werkt en meer aan zijn ziel denkt dan aan zijn lichaam, want hij zal niets verliezen maar alleen winnen.

Amen

Aankondiging van een naderend gericht Een ster is in aantocht

B.D. No. 4661

7. juni 1949

Er is u een aanstaand gericht verkondigd, maar u twijfelt er aan. U neemt Mijn Woorden niet ernstig genoeg, want anders zou u in plaats van aardse plannen te maken uzelf voorbereiden op de dag waarin Mijn aankondigingen in vervulling gaan. U weet weliswaar niet wanneer deze dag is, maar het moest voor u al voldoende zijn dat IK als uw Schepper en VADER van eeuwigheid deze dag aankondig als kort op handen zijnde. Want daarmee geef IK u te verstaan dat het tijd is voor uw voorbereidingen, anders zou IK die vermaningen en waarschuwingen niet steeds herhalen, maar u ongewaarschuwd laten.

Luister dus en geloof dat het uitstel steeds korter wordt en snel afgelopen zal zijn. Alle aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos want IK zorg voor de mijnen, en zij worden voorzien in al hun levensbehoeften. Maar de anderen hebben niets waar zij zich aan kunnen vasthouden, zelfs als zij gesteund worden door Mijn tegenstander, zelfs als zij in die tijd met zijn hulp wereldse rijkdommen verzameld hebben en steeds hoger klimmen door wereldse eer of wereldse wijsheid. Want Mijn

tegenstander kan hen niet beschermen op de dag van verschrikking. Door de krachten der natuur zal IK de mensen tot bezinning brengen, zodat zij weer denken aan hun GOD en Schepper en zich aan HEM toevertrouwen in hun diepste nood.

Alles zal tot een prooi worden van deze krachten der natuur, en niets zal de mensen overblijven dan alleen wat IK hen wil laten behouden. En daarom moeten zij trachten MIJ te winnen en zich met MIJ te verbinden door werken van liefde en innige gedachten. Zij moeten tot MIJ spreken en dan luisteren naar Mijn antwoord, dan zullen zij daar een veel groter voordeel van hebben dan wanneer zij zich zorgen maken over het lichamelijke welzijn of aardse rijkdom en eer. En geloof, dat wat IK u al lang vooruit verkondigd heb, spoedig in vervulling zal gaan. Geloof, dat er niet veel tijd meer is en wees niet bezorgd, want u zult spoedig inzien dat deze zorg nutteloos is.

IK wil u, die Mijn Woord verkondigt, een teken geven opdat u met volle overtuiging kunt instaan voor Mijn Woord. En IK wil u laten weten dat er een "ster" aankomt, die door zijn snelheid bijzonder hard de aarde nadert en dat deze gebeurtenis zal plaats vinden korte tijd voordat IK waar maak wat steeds is aangekondigd. En dan weet u ingewijden welk uur geslagen heeft. Handel dan volgens Mijn Wil en stel uw medemensen in kennis van het aanstaande gebeuren, en richt daar aller aandacht op. En verbind uzelf dan met MIJ opdat IK u in het uur van gevaar de kracht. kan geven die u nodig heeft.

Vrees dus niet en geloof dat IK u uit elke nood zal redden, opdat u uw opdracht kunt nakomen voor welke IK u heb opgeleid. U kunt nadien de medemensen Mijn evangelie van de liefde verkondigen, want met een hongerig hart zullen er velen Mijn Woord aannemen die in dit gebeuren ongedeerd gebleven zijn. Weet dus dat u niet veel tijd meer hebt tot het einde, en wat IK u aanhoudend aangekondigd heb zal aan het einde vooraf gaan. Geloof het en bereid u er op voor, want de tijd is afgelopen en IK zal ook spoedig verschijnen.

Amen

De nadering van een ster

B.D. No. 6324

3. augustus 1955

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichterbij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken en zijn loop volgen.

Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang u mensen nog te wachten staat, die voorafgaat

aan het definitieve einde, dat wil zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan mijn tegenstander.

Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroep in zijn nood.

Amen

De natuurcatastrofe vóór het einde

B.D. No. 6601

21. juli 1956

Het einde van deze aarde is onvermijdelijk, dus ook het einde van al de op haar levende schepselen, want niets zal blijven bestaan wat de aarde draagt aan scheppingswerken. Mensen en dieren zullen hun leven er bij verliezen, behalve de kleine kudde van hen die weggenomen zullen worden. Deze laatste daad van Mijn Wil is al van eeuwigheid voorzien en steeds weer door zieners en profeten aan u mensen verkondigd. En hij wordt ook nu weer als dichtbij zijnd met alle aandrang aan u bekend gemaakt, omdat hij zo verschrikkelijk is en niemand het einde mee zal maken zonder daarop gewezen te zijn.

En toch vinden deze aankondigingen geen geloof. Er staat de mensheid een gebeurtenis te wachten die niet te erg voorgesteld kan worden, en toch wordt het in ongeloof afgewezen. Daarom zijn de vermaningen en waarschuwingen meestal vruchteloos en geen mens bereidt zich voor op het geweldige gebeuren.

De mensen geloven eenvoudig niet in een einde en daarom geef IK hun nu nog een laatste waarschuwing: IK zal nog een laatste aanwijzing geven aan de ongelovige mensen in de vorm van een geweldige natuurcatastrofe. Ze is in omvang geweldig en zal toch de aarde slechts plaatselijk treffen, want daardoor zal het daarop volgende einde dat vooruit is aangekondigd nu voor de mensen geloofwaardiger beginnen te worden. Zij houden het niet meer voor onmogelijk en vragen zichzelf ernstig af, of en hoe zij het er tegenover MIJ bij dat einde zullen afbrengen.

Grote gebeurtenissen "werpen hun schaduwen vooruit". De natuurcatastrofe en het niet lang daarna volgende einde is voor de mensen nog een laatste vermaning, want zij zal veel mensenlevens kosten. Veel mensen zullen ten offer vallen aan de natuurelementen, daar het anders niet te verwachten is indruk op verharde harten te maken die misschien toch nog voor de ondergang gered kunnen worden. Voortdurend spreek IK door de mond van Mijn profeten en voortdurend spreek IK nog door de MIJ toegenegen dienaren, maar op deze taal slaan de mensen geen acht. En alleen de weinigen die in Mijn Woorden geloven en daarom ook handelen volgens Mijn Wil, proberen nog op hun medemensen in te werken.

En dezen zullen nu duidelijk Mijn Stem vernemen en hun oren niet kunnen sluiten. De onverschilligheid der mensen is de oorzaak dat IK hen stoer in hun rust en hun wereldse geest ontstel, opdat niemand kan zeggen ongewaarschuwd te zijn gebleven. Maar ook deze laatste waarschuwing zal niet de totale overgave aan MIJ tot gevolg hebben, omdat Mijn Stem bij velen niet wordt herkend. IK oefen geen dwang uit om de mensen tot MIJ te doen keren, en daarom zal het einde alles wegvagen van de aarde wat weerspanning blijft tegen MIJ. En weerspanning is ieder mens die in het aangezicht van de voorafgaande grote vernietiging zich niet tot MIJ keert. Weerstand heeft ieder mens nog in zich

die een einde van deze aarde dan nog voor onmogelijk houdt, want dan is zijn geest nog in het donker wat zijn toebehoren aan Mijn tegenstander verraadt.

IK probeer nog op alle mogelijke manieren deze weerstand te breken, maar steeds zonder dwang. Het laatste middel lijkt wel gruwelijk, maar IK gebruik het nog om u te redden. Want aan Mijn Woorden wordt geen geloof geschonken, en omdat het einde zo dichtbij is waaraan ze dan onherroepelijk ten offer vallen aan het verderf. En hun geestestoestand is maatgevend welk lot hen wacht op de dag van het gericht.

Mijn dienaren zeg IK steeds weer dat zij niet ijverig genoeg melding kunnen maken van het einde en het voorafgaande natuurgebeuren. Dat zij niet moeten vrezen de mensen er op te wijzen dat er voor hen niet veel tijd meer is. Zij moeten zonder schroom spreken over Mijn plan van eeuwigheid, en daarom ook het evangelie van de liefde moeten verspreiden opdat de mensen weten wat IK van hen verlang, opdat zij niet ten offer vallen aan de aanstaande gebeurtenissen en wegzinken in de duisternis.

Wat IK van hen verlang is een offervaardig en liefdevol hart, want dan kunnen zij zonder vrees de komende gebeurtenissen afwachten. Dan behoren zij tot hen die ongedeerd te voorschijn zullen komen, ook als alles om hen heen dreigt te vergaan. Maar aan hen die niet willen geloven staan grote verschrikkingen te wachten. Toch zal IK erbarmen hebben met ieder die nog in deze nood tot MIJ roept, want IK wil de mensen redden en niet prijsgeven aan het verderf. Maar het einde komt onherroepelijk en dan wordt iedereen geoordeeld naar recht en rechtvaardigheid.

Amen

Het ingrijpen van GOD

B.D. No. 3773

17. mei 1946

De menselijke wil zal door Mijn Wil te schande worden gemaakt, en wat de mensen nastreven zal verhinderd worden door Mijn ingrijpen. Elke wereldse macht zal binnenkort haar onmacht ervaren in zoverre, dat ze machteloos is tegenover Mijn Wil. Want IK wil de wereld tonen dat ze MIJ niet kan uitschakelen, dat IK het wereldgebeuren in andere banen zal leiden wanneer de mensen zelf daartoe niet meer in staat zijn. IK zal het gebeuren de vrije loop laten tot duidelijk zichtbaar is welke macht op aarde de overhand gaat krijgen, maar dan zal IK niet aarzelen om deze macht te breken al is het alleen voor tijdelijk - opdat de tijd voleindigd wordt.

IK openbaar Me nog duidelijk vóór het einde.d.w.z. IK zal alle mensen nog benaderen en MIJZelf aan hen laten zien als onoverwinbare Kracht die zich daarom op een vernietigende wijze uit, omdat nog slechts de vrees de mensen kan bewegen MIJ aan te roepen de vrees voor de dood, waaraan zij zonder Mijn hulp reddeloos ten prooi vallen, want niets anders kan de gedachten der mensen tot MIJ doen keren. Alle wereldse macht zal in het niet verzinken, want zij kan geen weerstand bieden tegenover de krachten der natuur waardoor IK zal spreken.

Er zal een plotselinge verandering optreden, alles wat het denken der mensen tot nu toe heeft bezig gehouden zal wegvallen en er zullen nieuwe problemen op te lossen zijn. Er zullen nieuwe noden opduiken en er zal veel kracht voor nodig zijn om de nieuwe levensomstandigheden meester te worden. IK heb medelijden met de mensheid die ondanks de grootste aardse nood de weg naar MIJ niet heeft gevonden. Die alleen maar aandacht heeft voor het wereldgebeuren, maar daarin niet het gevolg ziet van een verblind denken en een uiterste verwijdering van GOD; die alle schuld en oorzaak van de nood in het menselijk willen ziet, maar niet in de eigen geestelijke nood die de beweegreden is, en die op te heffen moest ieder mens zich ter harte nemen. Juist daarom zal IK Mijn Wil tegenover de mensen stellen opdat zij zullen in zien dat zij ook aan een andere Macht zijn prijsgegeven, en dat zij deze Macht hulpzoekend moeten benaderen zodat zij MIJ erkennen, want pas dan kan IK hen met Mijn hulp bijstaan. De mensen hebben dringend hulp nodig, maar zij sluiten zich zelf af van de kracht die zij nodig hebben. En om hen nu gewillig te maken deze kracht op te nemen, laat IK die grote nood over hen komen.

Nog slechts een korte tijd en u zult MIJ vernemen, u zult de waarheid van Mijn Woord bewezen zien. En zalig die geloven voor IK hun het bewijs lever, zalig die zich voorbereiden en steeds kracht uit MIJ putten want dezen hoeft de nood niet te beangstigen net zo als het natuurgeweld hun geen leed zal aandoen, want dat is Mijn Wil.

Amen

De motivering van de catastrofe

B.D. No. 8104

17. februari 1962

In de laatste tijd voor het einde zal Ik een grote mate van genade uitgieten over de mensen, want Ik ken hun zwakheid. Ik ben op de hoogte van hun geestelijke duisternis, van hun hang naar de aardse wereld en hun verlangen naar aardse rijkdom, eer en roem. Ik weet dat zij gevangen worden gehouden door mijn tegenstander en zich in hun zwakheid niet uit zijn klauwen kunnen bevrijden. En Ik probeer de mensen hulp te brengen op verschillende manieren, want ieder mens heeft bijstand nodig in zijn geestelijke nood. En Ik weet ook wat ieder persoonlijk nodig heeft en verzorg ieder afzonderlijk naarmate hij is ingesteld tegenover het leven zelf of tegenover Mij, want Ik wil ieder afzonderlijk voor Mij winnen.

De mensen weten echter niet dat mijn tegenstander hen gevangen houdt als zij de aardse goederen begeren, want zij weten niet van het eigenlijke doel van hun bestaan op aarde. En daarom proberen zij ook niet aan zijn macht te ontvluchten. En deze mensen die met al hun zinnen aan de materie hechten, moet Ik op bijzondere wijze te hulp komen, maar deze hulp wordt door hen niet herkend. Ik moet have en goed van hen wegnemen, Ik moet hen in omstandigheden laten komen waarin zij de vergankelijkheid leren inzien van al wat de wereld toebehoort. Ik moet hun dus leren hun eigen machteloosheid in te zien opdat zij in hun onmacht en nood aan Mij denken en Mij dan bewust om hulp vragen. Want Ik wil dat zij Mij vinden, Die zij in de wereld niet gevonden hebben en ook moeilijk vinden kunnen. Deze openbaring van Mij zal de mensen wel smartelijk beroeren, maar anders zijn ze niet weg te rukken uit hun onverschilligheid.

En toch is ook deze openbaring een genade in de eindtijd, want een innig gebed tot Mij en de verhoring ervan kan de mens tot Mij doen keren en maken dat hij niet meer van Mij weggaat, maar vanaf dat moment vraagt om mijn leiding, en zich toevertrouwt aan Mij. En dan heb Ik hem gewonnen en aan de tegenstander ontrukkt, die dan zijn macht over hem verloren heeft. U mensen zult in het natuurgebeuren van allerlei aard alleen de verwoestingen zien en er lichtvaardig over oordelen, zolang u er niet zelf door getroffen bent. Maar niets gebeurt zonder mijn wil of toelating, daaraan zult u steeds moeten denken als u hoort van bijzondere gebeurtenissen waarbij het leven en de have van de mensen in gevaar is. Gebeurtenissen waarbij de mensen machteloos staan en zelf alleen naar mate van hun zwakke krachten kunnen helpen. Maar Ik ben op de hoogte van de wil van ieder mens, dus ook van de mogelijkheid om dwalende zielen de juiste weg naar Mij te tonen. En Ik zal Mij waarlijk bekommeren om ieder mens die in geest en in waarheid tot Mij bidt en om mijn hulp smeekt.

En de tijd van het einde geeft aanleiding tot zulke gebeurtenissen die geen menselijke wil kan tegenhouden als Ik ze bepaald heb. En nog vaak zult u mensen overgeleverd zijn aan het woeden van het natuurgeweld. Zelden echter zult u daarin mijn liefdevolle voorzorg zien voor uw zielen die zich in groot gevaar bevinden. Ik wil u alleen maar helpen uzelf los te maken van mijn tegenstander, wat de ene keer geschiedt door een innig smekend roepen tot Mij, waardoor u Mij erkent als uw God en Schepper, en de andere keer door het inzien van de vergankelijkheid van alles wat mijn tegenstander nog toebehoort. Probeer u vrij te maken van het verlangen naar aardse materie, naar goederen van allerlei aard, want wat u nodig heeft zult u te allen tijde ontvangen als u zich met Mij verbindt. Als u uw eigenlijke levenstaak herkent en probeert na te komen.

Laat u echter niet gevangen nemen door mijn tegenstander, die u de dingen van de wereld zo begerlijk voor ogen stelt dat Ik zelf moet ingrijpen om u te tonen dat u ze te allen tijde kunt verliezen als dat mijn wil is. Het zijn voor u smartelijke ingrepen, maar zij kunnen u tot zegen zijn. Want Die van u neemt, kan u ook op ieder moment geven. En Hij zal ook iedereen bijstaan in zijn nood, die zich

in vol geloof aan Hem overgeeft en om Zijn hulp vraagt. Maar herken in elk natuurgebeuren steeds mijn wil, die waarlijk door de liefde en de wijsheid bepaald is en waarom u alles tot zegen is als u de juiste verhouding vindt tot Mij en het ware levensdoel op aarde inziet. Dan zult u steeds nader tot Mij komen en alles wat Ik over de mensen laat komen, zien als genadegaven. Want het is de tijd van het einde.

Amen

De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen

B.D. No. 4633

10. mei 1949

In onbegrijpelijke nood zullen die mensen geraken die niet geloven, want Ik zal Mij openbaren door natuurgeweld. Zij beleven een schouwspel waarin enorme krachten tot ontlading komen en waartegen de mens totaal machteloos is. Een dodelijke angst zal de mensen overvallen waardoor zelfs de mijnen ontsteld worden. Zij worden echter wonderlijk gesterkt door mijn hulp zodra hun gedachten zich tot Mij wenden, maar de ongelovigen hebben geen enkele steun waar zij zich aan vast kunnen houden en zijn daarom reddeloos overgeleverd aan de krachten der natuur. Sommigen zullen wel in hun smart en in het gezicht van de dood tot Mij roepen, en hun roep zal ook mijn oor bereiken en voor hen redding betekenen aards of alleen geestelijk als hun laatste uur gekomen is. Zij hebben dan het "leven" nog gewonnen voor de eeuwigheid.

Meestal echter zijn de mensen buiten zichzelf van angst, dat wil zeggen niet in staat tot een hogere gedachte. Zij proberen alleen zichzelf te redden en geraken toch overal in dezelfde moeilijkheden. Want de gehele natuur is in een staat van samenzwering tegen hen en alle elementen zijn volop in actie. Water, vuur, storm en licht treden uit hun ordening en richten verwoestingen aan die talloze mensenlevens kosten en onvoorstelbaar in omvang zijn. Het zal maar een kort gebeuren zijn, maar buitengewoon zware gevolgen hebben voor alle mensen die het zullen overleven. Want nu pas neemt de nood op aarde zo zeer toe dat deze al het voorafgaande overtreft. De mensen moeten geheel omschakelen op een andere levenswijze en moeten alles benutten wat hun nog is over gebleven. Zij zijn aangewezen op zichzelf en kunnen voor een lange tijd geen aardse hulp verwachten, omdat zij afgesneden zijn van de rest van de wereld, en de verbinding is niet zo gauw weer tot stand te brengen.

De omvang van de ramp is niet te begrijpen. Maar Ik attendeer u daar steeds op, opdat u niet opgaat in aardse goederen. Opdat u niet deze belangrijk vindt en uw ziel vergeet. Want de rijpheid van uw ziel is doorslaggevend hoe u het komende zult doorstaan.

Kennisgevingen van dien aard vinden weinig geloof en zijn toch buitengewoon belangrijk, want zij komen woord voor woord uit. En elke dag is nog een genadegave die u geestelijk moet benutten, en niet op wereldse manier. Want alleen wat u zich verwerft aan geestelijke rijkdommen is van waarde. Ik beloof u allen mijn bescherming en hulp als u in Mij gelooft en Mij dienen wilt. Word daarom niet neerslachtig over mijn woorden en geloof dat ook het zwaarste te verduren is als u het bij Mij neerlegt, als u Mij erom vraagt uw last te helpen dragen. Want Ik verlaat u niet en Ik help u opdat u volhoudt tot het einde.

Amen

„Er zal geen steen op de andere blijven“

B.D. No. 4639

14. mei 1949

Er zal een tijd komen waarin alles verloren gaat wat moeizaam verkregen is en werd opgebouwd. Er zal een tijd komen waarin de mensen de waardeloosheid inzien van wat dienstig moest zijn voor het lichamelijke welzijn, en dan zijn zij volledig "arm" omdat hun de geestelijke rijkdommen ontbreken die hen over aardse verliezen heen helpt. Op deze tijd wijs Ik u doorlopend, want het zal gebeuren zoals het is verkondigd in woord en geschrift: "Geen steen zal op de andere blijven".

Maar hoe onbegrijpelijk het ook schijnen mag voor mensen die alleen maar werelds ingesteld zijn, dat door een hogere macht zulk een vreselijk vernietigingswerk zal plaatsvinden, toch is het onvermijdelijk. Op de eerste plaats moet het een opvoedende werking hebben en op de tweede plaats is het al voorzien in mijn heilsplan van eeuwigheid voor het geestelijke dat zich nog in een lage staat van ontwikkeling bevindt, en daardoor tot andere vormveranderingen komt. Dat het de mensen bovenmate zwaar zal treffen is nodig, want zij slaan geen acht meer op hun geestelijke ontwikkeling. Hiermee wordt hun voor het einde nog een laatste aansporing gegeven, waar zij zich ook niets van aan kunnen trekken als zij niet gewillig zijn te veranderen en opwaarts te stijgen. De mensen kunnen alleen nog maar hard aangepakt worden, want voor zachte vermaningen zijn zij niet meer toegankelijk, en alles wat hun tot dusver overkomen is bleef zonder succes. Er zal echter in de komende tijd een ingrijpende verandering komen, zodat het denken der mensen onwillekeurig geleid wordt naar het doel en de betekenis van het aardse leven. Misschien is daardoor bij enkelen nog een verandering te bewerkstelligen die hun tot heil zal strekken. De nood zal zo groot zijn, dat de gewilligheid om te helpen overal zal ontwaken waar in het hart nog een vonkje van liefde te vinden is. En dat vonkje zal voeding vinden en tot een vlam worden. Want wie helpen wil zal ook helpend ingrijpen en voor de naaste het zware lot verzachten, omdat hij zelf weet hoe smartelijk het noodlot iedereen treft. En deze hulpvaardige zullen ook door Mij worden geholpen. Als er geen uitweg meer gevonden wordt zal de hulp komen als een zichtbaar teken van een hogere Macht die zich in liefde tot de mensen over buigt om zich aan hen te openbaren. Want menselijker wijs lijkt vaak geen hulp meer mogelijk. Wat echter voor de mensen onmogelijk is kan Ik nog altijd tot uitvoering brengen, en daarom is ook de grootste nood niet hopeloos, want voor Mij is niets onmogelijk. Daarom zal de liefde tot de naasten ook weer goede vrucht dragen en die zal weer mijn liefde tot gevolg hebben. En dat betekent bijstand, genade en buitengewone toevoer van kracht, zodat de mijnen niets hoeven te vrezen. Zij zullen de nood niet zo zwaar voelen omdat zij vol kracht zijn en Ik steeds als Helper aan hun zijde sta. Want ter wille van hun geloof zal Ik duidelijk werkzaam zijn, om voor het einde nog de weinigen te winnen die een zwak geloof hebben maar van goede wil zijn.

Deze zullen sterking ervaren om de tijd van nood te kunnen doorstaan, zonder schade te lijden aan hun ziel. Maar de mijnen staan onder mijn bescherming en kunnen onbezorgd deze tijd tegemoet gaan, want zij zal niet lang duren.

Amen

Chaos na de ingreep

B.D. No. 8619

17. september 1963

Steeds weer maak Ik u erop opmerkzaam dat u in een ongelooflijke chaos zult geraken door mijn Singrijpen. De krachten der natuur zullen zich bevrijden van hun kluisters en u zult niet in staat zijn goed na te denken. Alleen de mijnen zullen nog tot Mij kunnen bidden in geest en waarheid. Het zullen wel slechts schietgebeden zijn en korte smekende gedachten die zij tot Mij opzenden, maar Ik zal ze horen en hen beschermen tegen het ergste. Alles zal in strijd zijn met elkaar en de mensen in de bitterste noodtoestand brengen, en voor velen is dit al het einde. Zij verliezen hun lichamelijk leven, ofschoon het einde van deze aarde nog niet gekomen is.

Maar Ik probeer vóór het einde nog te redden wat zich laat redden. Ik wil Mij nog kenbaar maken aan de zwakgelovigen, opdat zij in hun nood tot Mij roepen en dan ook duidelijk mijn hulp ervaren. Daardoor wordt hun geloof gesterkt en zij kunnen Mij nog tot een steun worden als de laatste periode op deze aarde aanbreekt. Ik zeg u steeds weer: het zal bijna boven ieders kracht uitgaan, en alleen Een zal u deze kracht kunnen geven en u hulp toezenden als u in de grootste nood ook die Ene aanroept.

Maar mijn ingreep kan u mensen niet bespaard blijven, want het is een laatste poging om nog zielen te redden die zonder geloof zijn of zwak van geloof. En als zij geen uitweg meer zien kunnen deze mensen toch nog denken aan een God en Schepper en aan een Macht die boven hen staat en die alleen kan helpen. En als de grote natuurcatastrofe voorbij is zal de nood nog steeds niet ophouden.

Integendeel, de chaos zal nog steeds groter worden. En dan zal blijken waar nog een levend geloof te vinden is, want dit alleen zal alle nood overwinnen.

Wie een levend geloof heeft zal zich zonder beperking aan Mij toevertrouwen en zijn geloof zal Ik niet te schande maken. Hij zal steeds weer geholpen worden en zal ook proberen zijn medemensen tot geloof te brengen. En naar mate van hun wil en hulpvaardigheid zal hun ook hulp gegeven worden, want als de nood tot liefdadigheid aanspoort heeft ze haar doel bereikt omdat ze daarmee de onbaatzuchtige naastenliefde opwekt. En die is weer de garantie dat Ik deze mensen mijn liefde schenk en hun de kracht geef om hun toestand de baas te worden.

U hoeft deze tijd van nood dus waarlijk niet te vrezen als u tot de mijnen behoort, die mijn wil vervullen en Mij dienen willen. De voortdurende verbinding met Mij verzekert u ook van mijn bescherming en van de toevoer van kracht in hoge mate. Bovendien heb Ik u ook weer nodig voor het verspreiden van mijn evangelie van de liefde, dat in die tijd bijzonder nodig zal zijn. Want wederom zullen de mensen hun ware wezen laten zien, en slechts weinige zullen bereid zijn te helpen en de naasten bij te staan. Dezen worden echter steeds geholpen, daar kunnen ze zeker van zijn. Maar meestal zal de eigenliefde sterker te voorschijn komen en meedogenloos zullen de mensen zich toe-eigenen wat hun niet toebehoort, om hun eigen levenspeil te verbeteren. De sterken zullen zich laten gelden en proberen de zwakken te gronde te richten, en dat zal deze tijd van nood in het bijzonder karakteriseren en zal duidelijk maken dat de mensheid rijp is voor de ondergang. Toch moeten de mijnen er zich steeds op verlaten dat Ik al hun noden ken en kan afwenden, want voor Mij is waarlijk alles mogelijk. Ik zal u ook lichamelijk verzorgen en u zult op de wonderbaarlijkste wijze hulp ervaren, en uw geloof zal steeds meer levend worden. En met de kracht van het geloof zult u ook alles doorstaan zodat uw vijanden u niet zullen kunnen overwinnen.

Dat deze tijd in aantocht is kunt u met zekerheid geloven. En Ik zal nog alle hulpmiddelen aanwenden om de zielen te redden die nog niet geheel aan mijn tegenstander zijn vervallen. Ook aan hen wil Ik Mij openbaren in mijn liefde en macht, zodra hun geloof levend is geworden. Het zogenaamde vormgeloof zal men totaal opgeven, want het is geen overtuigd geloof dat stand kan houden in zulk een aardse nood. En deze nood zal allen bitter treffen die voor die tijd bovenmate zwolgen in aardse goederen en aan wie nu de vergankelijkheid van het wereldse duidelijk voor ogen gesteld zal worden. En al naar gelang de rijpheid van hun zielen zullen zij of weer tot Mij, hun God, hun toevlucht nemen en Mij om hulp vragen, of trachten deze tijd op eigen kracht te doorstaan ten koste van de naasten. Want zij zijn zonder liefde, anders zouden zij de weg tot Mij wel nemen.

Deze tijd van nood zal aan u mensen grote eisen stellen, en toch kunt u ze met mijn hulp doorstaan. Roep daarom deze hulp in en vraag Mij nog vóór die tijd om kracht opdat u stand kunt houden wanneer de chaos begint. U bent tot alles in staat in verbinding met Mij, maar u bent zwak en hulpeloos als u zich verlaat op uw eigen kracht en gelooft geen goddelijke hulp nodig te hebben. Denk er steeds aan dat Ik iedere mens zal bijstaan die tot Mij roept in zijn nood.

Amen

Aardse voorzorgsmaatregelen zijn nutteloos

B.D. No. 3692

20. februari 1946

U moet u totaal losmaken van de wereld als u vervuld wilt zijn met Mijn Kracht, en deze wilt gewaarworden. U zult echter in angstige uren alleen dan de rust kunnen bewaren als u de wereld ongeacht laat en uzelf in gedachten aan MIJ overgeeft. Hen die deze verbinding zoeken in uren van hoogste nood zal IK in het bijzonder bijstaan, want zij bewijzen MIJ daarmee hun geloof dat IK nimmer zal teleur stellen.

Uzelf kunt niets tegenhouden wat IK over u laat komen, daarom zijn alle pogingen die u onderneemt voor uw lichamelijk welzijn vruchteloos. Uw denken op MIJ te richten en gelovig Mijn hulp te verwachten is beslist veel waardevoller en levert ook zeker succes op, want IK bescherm dan uw lichaam en uw ziel omdat u gelovig bent.

Maar voordat IK MIJ zal uiten door de krachten der natuur, zend IK u nog onfeilbare tekenen van een naderende catastrofe. Denk dan aan Mijn Woorden en kom samen in gebed, en wat u dan nog doet, doe het alleen voor uw geestelijk welzijn. Zorg dus niet voor uw lichaam maar zoek alleen de innige verbinding met MIJ te herstellen, want dan kan IK op u inwerken en kan u leiden zonder weerstand te ondervinden van aardse afleiding, die het werken van Mijn GEEST zwakker of zelfs onmogelijk maakt.

Aardse voorzorgsmaatregelen voor uw lichaam zijn dus nutteloos, want wat IK u wil laten behouden zult u behouden. Maar wat IK wil dat u zult verliezen kunt u niet beschermen. IK weet precies wat u nodig heeft, maar IK weet natuurlijk ook wat hinderlijk is voor de ontwikkeling van uw ziel.

Laat daarom elke zorg voor uzelf en uw aards bezit aan MIJ over en denk alleen aan uw ziel, want u weet niet of ook uw laatste uur niet is gekomen. Daarom kondig IK MIJ Zelf eerst nog aan, en door Mijn Liefde geef IK u nog voldoende tijd uzelf te verbinden met het geestelijke rijk en met MIJ. IK heb het lot van ieder mens in MIJN Hand en zal het leiden tot zijn bestwil.

Wie zich dus met MIJ verbindt is ook in veilige hoede. Hij behoeft dus geen veiligheidsmaatregelen te treffen die in een ogenblik kunnen wegvallen. Want IK zal MIJ Zelf te kennen geven aan de mijnen om hun geloof te sterken, en zal hen opleiden tot ware arbeiders voor Mijn rijk. Wees dus niet bezorgd want IK zorg voor u, geef alleen maar acht op MIJN Woorden van Liefde en laat ze weerklink vinden in uw hart. En spoor ook uw medemensen aan net zo'n houding aan te nemen en waarschuw hen eveneens voor overijverige voorzorgsmaatregelen die het aardse welzijn betreffen. Druk hen ook op 't hart zich tot MIJ te wenden en hun ziel en lichaam geheel over te geven aan MIJ in een levend geloof. En wie uw woorden ter harte neemt zal ook wonderlijk verder geleid worden naar gelang de sterkte van zijn geloof.

Vrees daarom niets wat er gaat gebeuren, al is uw toestand nog zo kritiek. Mijn Arm rijkt overal heen tot hulp maar ook tot vernietiging. Wie IK dus wil behoeden die blijft behouden, en wie IK vernietigen wil (terecht brengen) die kan zich niet redden. Hij moet er alleen voor zorgen dat zijn ziel niet ten prooi valt aan de duisternis, dan is ook hij gered voor de eeuwigheid.

Amen

De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in

B.D. No. 3964

29. januari 1947

U weet dat u geen lang leven op deze aarde meer kunt verwachten en dat elke dag nog een genade is voor u om tot rijpheid te komen als u deze tijd goed benut. U weet dit wel door mijn woord, maar uw geloof is nog niet diep genoeg zodat mijn woord u aanspoort tot een ijverig streven. U twijfelt aan de waarheid van mijn woord in zoverre dat het naderende einde betreft. En toch moet u met grote ijver aan uzelf werken omdat het einde nabij is. Steeds weer kom Ik tot u met deze vermaning en waarschuw u voor een onverschillig voortleven. Steeds weer roep Ik u toe: geef acht op mijn woord, verdiep u erin en leef ernaar.

U weet niet wanneer het laatste uur voor u gekomen is. U weet niet hoeveel tijd u nog gegeven is tot het einde, en daarom moet u leven alsof iedere dag voor u de laatste is. Ik zend u ook steeds mijn gediensstige geesten toe die u ophelderende gedachten overbrengen en uw zinnen richten naar het geestelijke rijk. Op aarde zend Ik mijn boden naar u toe die u over het naderende einde moeten onderrichten en u opmerkzaam moeten maken op de tekenen van de eindtijd. En zij moeten in u een vast geloof opwekken en u mijn woord overbrengen dat rechtstreeks naar de aarde gezonden wordt. Op die manier probeer Ik u voortdurend de ernst van de situatie duidelijk te maken, zodat voor u een zalig einde mogelijk is. Maar u allen neemt mijn woorden niet serieus genoeg en uw geloof is nog te zwak om overeenkomstig mijn woord te leven, ofschoon uw wil wel op Mij is gericht. Daarom vermaan Ik u steeds weer u in mijn woord te verdiepen en de gedachten aan het naderende einde in u levend laten worden. Bereid u daar op voor en beschouw al het aardse als minder belangrijk met het

oog op het einde en met het oog op de grote geestelijke nood, die nog groter zal worden hoe dichter het einde nadert.

Maak gebruik van alle kracht om u geestelijk positief te ontwikkelen en laat vol vertrouwen al uw lichamelijke zorgen aan Mij over. Benut de korte tijd tot het einde, wees ononderbroken werkzaam in liefde. Put te allen tijde kracht uit mijn woord en vermaan en onderricht uw medemensen hetzelfde te doen. En help elkaar dus wederzijds om op aarde het doel te bereiken dat Ik u gesteld heb. Help elkaar wederzijds volmaakt te worden, want de tijd tot aan het einde is nog maar kort.

Amen

Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing

B.D. No. 9025

1. augustus 1965

Voor hen die zich aangeboden hebben Mij te dienen zal niets verborgen blijven, want de laatste gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in onwetendheid mag blijven. Vooral, als Ik door u tot alle mensen wil spreken. En u moet daarom ook weten, dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om een catastrofe te veroorzaken, die eerst voor werelds wordt aangezien, die het signaal is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe. Zij wordt weliswaar niet direct door de mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want door hun wil zal een wereldbrand ontstaan die alleen nog maar door Mijn wil gestopt kan worden.

En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets geschieden wat voor hen onverklaarbaar is. Het oog van de wereldse mensen moet op Mijn ingrijpen gericht worden en alle menselijke plannen moeten op de achtergrond raken ten aanzien van de ontdekking, dat er iets in de kosmos staat te gebeuren waardoor per slot van rekening ieder mens getroffen kan worden. De mensen moeten dus God leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al is het ieders eigen zaak God te vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, die nu op de achtergrond raakt. Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder van alle dingen welke invloed die natuurcatastrofe heeft.

Of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzenschreden op u af en u bent er nog maar korte tijd van verwijderd. En u, die er van weet, moet ieder van uw medemensen op het voor hen op handen zijnde opmerkzaam maken, ook al vindt u geen geloof, maar de komende gebeurtenissen zullen het bewijzen. Want ook het einde komt steeds nader. Deze natuurramp is er alleen het laatste teken van. Maar wie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden?

De mensen zullen er altijd alleen maar een natuurcatastrofe in zien, en zullen er geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der mensheid, behalve de weinigen die reeds een ontwaakte geest bezitten, maar die niet tot de mensen kunnen doordringen. Die vergeefs spreken om nog te waarschuwen voor het einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.

Laat de tekenen niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd heeft om te beslissen de weg tot Mij te nemen, Die u redden kan en zal uit alle nood, of aan te sturen op Mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer voor eindeloos lange tijden. Terwille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het uur niet weten, maar Ik kan u alleen met zekerheid zeggen dat u niet veel tijd meer heeft.

Desondanks interesseert u alles wat in de wereld voorvalt zo zeer, dat u weinig acht slaat op wat Ik u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met zulk een geweld over u losbarsten, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt beschermen. Maar laat dat ene u gezegd zijn, dat alleen Ik u bescherming kan bieden. Dat u tot Mij uw toevlucht moet nemen als u veilig geleid wilt worden door alle gevaren voor lichaam en ziel.

Als u mensen maar zou begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat u die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent. Want Mijn tegenstander zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in handen te krijgen. En wie in de korte tijd voor het einde niet

meer voor Mij kiest, die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan de eindeloos lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.

Amen

Eindopenbaring van GOD

B.D. No. 6023

14. augustus 1954

U gaat met zekerheid het einde tegemoet, en daarom openbaar IK MIJ aan u om u niet in onwetendheid te laten over wat het einde voor u zal betekenen. IK openbaar MIJ aan u opdat u het aardse leven in de juiste zin leeft, opdat u het einde niet behoeft te vrezen.

U, mensen gelooft echter niet in een einde van deze aarde, en daarom wijst u alle vermaningen en waarschuwingen af die u door Mijn openbaringen worden gegeven. En u bespot en lacht hen uit die u het naderende einde aankondigen, u meent dat uzelf wijs bent en voelt uzelf verheven boven de kennis die door MIJ op ongewone wijze aan een mens (B.D.) wordt gegeven. U bent geestelijk blind en kunt zelf niets zien, maar u gelooft hen niet die ziende zijn en u wel kunnen zeggen in welk uur u leeft.

Het is net als in de tijd van Noë, (de zondvloed) waarin IK de mensen evenzo het naderende onheil aankondigde en ook geen geloof vond. Toen werden ook de verkondigers van het gericht bespot en gehoond, tot de dag kwam dat de spotters aan het gericht ten offer vielen.

En ook nu zal het weer zo zijn. Weer wordt het gericht al lang vóór de tijd aangekondigd en zal ook steeds verder worden verkondigd. Maar plotseling en onverwacht zal de laatste dag komen voor deze aarde en al haar ongelovige bewoners, want Mijn Woord is waarheid en wordt vervuld als de tijd is gekomen.

Maar wie gelooft dat u, mensen zich midden in deze tijd bevindt en dat u nog slechts een korte tijd hebt tot het einde? Wie gelooft dat u voor een omwenteling staat, voor iets wat geen mens op deze aarde ooit beleefd heeft?

Wie laat zich nog beïnvloeden door goddelijke openbaringen en voorspellingen die het naderende einde betreffen? Wie van u, mensen verwacht het einde bewust en bereidt er zich op voor? Het zijn er slechts weinige die geloven wat door profeten en zieners werd verkondigd, en deze weinige oogsten alleen spot en hoon als zij hun geloof daarin belijden en proberen op hun medemensen in te werken. Slechts weinigen luisteren naar Mijn Stem en leven zo dat het einde hen niet verschrikt, maar veel eerder vreugde bij hen losmaakt met het oog op de zalige tijd die op het einde van deze aarde zal volgen.

IK wil echter hun aantal vermeerderen en zou graag willen dat nog veel mensen tot inzicht kwamen dat de tijd vervuld is. IK wil MIJ ook aan hen nog openbaren die totaal zonder kennis zijn, want hun wil trotseert MIJ nog en dwang oefen IK niet uit. Daarom stel IK MIJ tevreden met hen die Mijn Woorden geloven en er voor instaan, en dezen geef IK 'n grote welbespraaktheid, IK laat hen spreken in Mijn plaats. En ofschoon ook zij weinig succes zullen hebben, zal toch de wereld kennis nemen van de aankondigingen over het aanstaande einde. Het zal niet aan aanwijzingen ontbreken, want overal in de wereld zal van het einde gesproken worden. Op weinigen zal het echter zo'n indruk maken dat zij het geloven, en er zich op voorbereiden.

En IK zal al diegenen ondersteunen die het zich als opdracht hebben gesteld om ophelderend bezig te zijn. IK zal dus alle pogingen zegenen die tot doel hebben dat te verspreiden, wat in de vorm van openbaringen tot u, mensen wordt gebracht. En op die manier zal overal de boodschap van het aanstaande einde bekend worden, maar spoediger dan u vermoedt zullen Mijn openbaringen waar blijken te zijn.

En de mensen zullen dagen vol verschrikkingen beleven en daardoor gewezen worden op de waarheid van Mijn Woord. Maar zij zullen ook dan nog de tijd hebben om zich voor te bereiden op het einde, dat op deze dagen van verschrikking onherroepelijk zal volgen. En of men u die Mijn openbaringen verspreidt gelooft of niet gelooft, moet u niet storen. Laat niet na te verkondigen van

wat zal gebeuren. Waarschuw en vermaan uw medemensen, breng hen Mijn openbaringen en verkondig het aanstaande gericht dat ieder mens aangaat, ook als zij uw woorden niet willen geloven.

Amen

Overal weerklinkt de Stem van GOD De ernst van de tijd

B.D. No. 4861

21. maart 1950

U leeft in een buitengewoon ernstige tijd en u wordt daar ook voortdurend op gewezen, daar het niet om de aardse ontwikkeling van het wereldgebeuren gaat maar om de geestelijke ontwikkeling van de mensen. U moet leren inzien dat de mensen zich in gevaar bevinden en staan in 't aangezicht van het aanstaande einde.

U moet het zelf toegeven dat ongewone gebeurtenissen uw gedachten op geestelijke problemen richten, en u moet ook toegeven dat de aanwijzingen over het einde overeenstemmen met alle voorspellingen die het einde betreffen. Daarom moet u deze voorspellingen ook in acht nemen en dankbaar denken aan HEM, DIE u waarschuwt en vermaant. U moet dus elke aanwijzing ernstig nemen en inzien dat al het aardse gebeuren (rampen, catastrofes, ziekten, experimenten, oorlogen etc. =opm.v.d.uitg.) in verband staat met het ontwikkelingsproces van de mensheid.

U moet weten dat elke gebeurtenis slechts een middel is om de mens aan te sporen tot zielearbeid, opdat hij vrijwillig naar GOD streeft. En deze tijd is daarom zo ernstig, omdat de gevolgen van de aardse levenswandel voor de mens van de grootste betekenis zijn. Want de verzuimde of verkeerd gebruikte tijd is niet meer in te halen, terwijl de verantwoording niemand bespaard blijft.

Alle vermaningen en waarschuwingen zijn alleen op zo'n manier mogelijk dat ze geen dwang tot geloven betekenen. Zij wijzen wel op het einde en op de Schepper en Behouder van alle dingen, maar bewijzen niets. En daarom zijn er slechts weinig mensen die in deze tekenen het daarop volgende einde erkennen en zich nu, in het bewustzijn van de geestelijke nood, geheel aan GOD toevertrouwen. En deze weinige moeten spreken van GOD en Zijn rijk en moeten proberen hun overtuigd geloof tot de medemensen over te brengen, en zij moeten te allen tijde in verbinding blijven met hun VADER van eeuwigheid. Zij moeten de vermaningen en waarschuwingen aanvaarden, om ze dan door te geven aan hen, die nog ver van GOD verwijderd zijn.

Wie dus ogen heeft om te zien die moet ook kijken, en wie oren heeft om te horen moet ook luisteren. Overal weerklinkt de Stem van GOD en overal is ZIJN werken te constateren. Overal worden de gedachten van de mensen vanuit den hogen beïnvloed, maar hun wil is vrij. En op geen mens oefent GOD dwang uit, zelfs dan niet als een buitengewone beleving het ingrijpen van GOD laat zien. De afstand tot het einde wordt steeds kleiner en het aantal tekenen van de eindtijd zal steeds groter worden. Voor ieder mens wordt daardoor het geloven gemakkelijker gemaakt, want als zijn wil goed is zal hij zich voor deze aanwijzingen niet doof houden.

GOD werkt met Zijn genade overal in de wereld en overal flitsen kleine lichtjes op waarvan de stralen doordringend kunnen zijn, als zij niet verduisterd worden door de mens zelf. Door zijn onwil zich aan de werking van deze stralen (het licht der waarheid =opm.v.d.uitg.) over te geven. En gezegend is hij die zulk een lichtstraal volgt en zo de tijd van het einde niet in geestelijke duisternis behoeft door te brengen. Want hij zal dan met zekerheid de juiste weg volgen die tot het doel voert, die tot GOD voert, zijn VADER van eeuwigheid.

Amen

GOD brengt ZIJN heilsplan ten uitvoer

B.D. No. 8338

25. november 1962

Niets zal MIJ verhinderen Mijn heilsplan van eeuwigheid te verwezenlijken, want Mijn Liefde en Wijsheid erkende al van eeuwigheid af in welke tijd het nodig is Mijn Almacht te openbaren, en uit hoofde van Mijn gezag het scheppingswerk aarde te veranderen. Deze tijd gaat nu in vervulling,

want wat IK eens voor noodzakelijk acht zal IK ook verwezenlijken. Het lage geestelijke peil van de mensen vereist ook deze verandering, want het kan bijna niet meer overtroffen worden. Daarom is de dag die voorbestemd is van eeuwigheid niet ver meer af, en het is alleen nog nodig de mensen op aarde zo veel mogelijk te hulp te komen, opdat zij, die deze hulp aanvaarden, nog gered kunnen worden.

Maar niemand mag geloven MIJ er toe te kunnen bewegen van Mijn heilsplan af te zien, ofschoon IK beloofd heb innige gebeden uit het hart te verhoren. Maar om het afwenden van het laatste gericht moet u niet bidden want dit is een daad van MIJN Liefde, en u mag MIJ nooit hinderen om liefdadig te zijn. IK weet dat een totale verandering nodig is zowel voor u mensen als ook voor het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke, dat opwaarts moet streven. Wanneer u dus bidt om afwending van het einde doet u dat uit eigenliefde, want u wilt noch uw lichamelijk leven, noch uw bezittingen verliezen.

Is echter uw liefde zo dat zij alleen MIJ geldt en uw naasten, dan is uw geest reeds verlicht en zal ook in het laatste gericht een daad van Mijn Liefde erkennen. En dan erkent u ook zelf het lage geestelijke peil van de mensheid en ziet in, dat IK een verandering moet scheppen om te redden wat nog te redden is.

Steeds heb IK op dit einde gewezen, maar nooit een bepaalde tijd aangegeven. En ook nu geef Ik u niet de juiste tijd aan. Maar u kunt er zeker van zijn dat spoedig Mijn aankondigingen in vervulling zullen gaan, dat u niet veel tijd meer over blijft tot het einde van deze aarde en dat u er kort voor staat.

Als u dus bidt, bid dan alleen daarom dat nog veel mensen tot inzicht mogen komen. Dat zij de weg mogen nemen tot het kruis, opdat voor hen het uur van het einde geen verderf betekent maar zaligheid. En probeer alle mensen de geboden van de liefde duidelijk te maken, opdat zij hun eigenliefde veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde. Dat zal waarlijk een waar gebed zijn, als u bidt voor de naasten die zelf nog niet tot een inzicht zijn gekomen. Maar geloof niet dat u door zogenaamde "gebedsakties" MIJ kunt bewegen MIJN heilsplan op te geven.

Dat zou waarlijk geen daad van barmhartigheid zijn, want Mijn tegenstander zou zijn aanhang daardoor nog vergroten. Ook de mijnen zouden gevaar lopen door hem in het verderf gestort te worden. Geloof dus ernstig dat Mijn Liefde en Wijsheid te allen tijde het beste wil voor Mijn schepselen, en dat ook het laatste gericht geen straffende daad is, maar een terecht zetten van alles wat uit Mijn ordening is gegaan. IK wil die orde weer herstellen die door de menselijke wil en door invloed van Mijn tegenstander omver werd gestoten. Want daardoor wordt het terugvoeringsproces van al Mijn schepselen bedreigd, omdat MIJN heilsplan altijd ten doel heeft om de eens gevallen geesten weer tot MIJ terug te brengen.

Maar u, mensen ontbreekt het overzicht en het ware inzicht, en u weet ook niet hoe diep de mensheid al geestelijk is gezonken. U weet ook niet dat de tijd gekomen is dat hun neergang tegengehouden moet worden, waarin de zielen aan Mijn tegenstander ontrukkt en hernieuwd gekluisterd moeten worden. Want daardoor krijgen zij opnieuw de kans de weg tot MIJ te nemen, die zij in het leven op aarde verspeeld hebben. Zij hebben hun aardeleven niet uitgebuit en zijn daarom door eigen schuld voor een eindeloos lange tijd onzalig.

Maar Mijn tegenstander behoudt niet de macht over hen, en dat is reeds van voordeel voor de gevallen geesten (de mensen), die weer in partikels opgelost door de scheppingen van de nieuwe aarde moeten gaan.

U, mensen begrijpt niet dat steeds Mijn Liefde aanleiding is voor Mijn handelen, want u allen moet eens de mijne worden. U ziet meestal in MIJ de straffende GOD, ofschoon u die "straf" voor uzelf heeft geschapen. U heeft voor uzelf dat lot verkoren door uw gehechtheid aan de wereld en dat is u tot verderf geworden, want Mijn rijk is niet van deze wereld. De wereld behoort tot Mijn tegenstander en u stelde zich geheel vrijwillig onder zijn heerschappij. En hij zal u zolang vasthouden tot IKZelf u van hem ontrukken zal, wat geschiedt door de hernieuwde kluistering in de harde materie van de nieuwe aarde. Maar dat is dan gelijktijdig weer het begin van uw opstijgen uit de diepte ten hogen.

Dat alles wordt u steeds weer verkondigd, bereid u zelf daarom voor op het einde van deze aarde en doe alles om u los te maken van hem die u wil verderven. Kom tot MIJ, en IK zal u waarlijk helpen en bijstaan in het weerstand bieden tegen hem. Want dan behoeft u het einde niet te vrezen dat onherroepelijk komen zal zoals IK het steeds weer verkondigd heb.

Amen