

# Word of God

Liefde het grootste gebod

Profetisch Woord neergeschreven door  
Bertha Dudde

Vertaald door Gerard F. Kotte

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Hans-Willi Schmitz  
St. Bernardinstr. 47  
47608 Geldern-Kapellen  
Germany

++++++

Deze geschriften zijn niet konfessioneel! Ze willen niemand uit zijn kerk verdrijven en ook niemand werven voor een nieuwe religieuze gemeenschap. Het is alleen maar de bedoeling GOD's Woord, dat ons volgens de belofte in Johannes 14.21 werd medegedeeld, voor de mensen toegankelijk te maken.

++++++

*Source: <https://www.bertha-dudde.org/nl>*

# Inhoud

4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde.....	3
4128 Liefde.....	4
7648 GOD als liefhebbende VADER.....	5
8032 Wat is liefde? - Verandering van de eigenliefde in naastenliefde.....	6
4961 De liefde tot GOD en de naaste.....	7
5863 Wie in de liefde blijft.....	7
6121 De ware naastenliefde.....	8
8584 De liefde tot God wordt bewezen door de liefde tot de naaste.....	9
7811 Heb elkander lief !.....	11
7294 De strijd tegen de eigenliefde.....	11
1021 Het samenzijn in liefde maakt de aardse weg gemakkelijker.....	12
0873 Zinnelijke liefde.....	13
6360 Sociale lasten - Naastenliefde.....	13
8576 De betekenis van het aardse leven Het werkzaam zijn in de liefde.....	14
1829 Is plichts vervulling voldoende?.....	15
5927 Navolging van Jezus - Leven in liefde.....	16
8678 Het voornaamste gebod moet vervuld worden: De liefde!.....	17
6086 De taak op aarde: Het vervullen van de geboden van de liefde.....	18
8626 Het ontbreekt de mensen aan liefde en geloof.....	18
7708 Ware naastenliefde: Het doorgeven van het goddelijk woord.....	20
7709 GOD's Liefde - De eindtijd.....	20

## De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde

B.D. No. 4000

16. maart 1947

**D**e geest in u moet u onderrichten, anders blijft u zonder kennis. Hij kan echter pas werkzaam worden wanneer u in de liefde leeft. En daarom bestond mijn missie op aarde als mens vooreerst in het overbrengen van de goddelijke leer van de liefde, want deze moest eerst door het naleven ervan de mens zo omvormen dat de geest in hem actief kon worden en er dan pas verdere geestelijke bemiddeling mogelijk was. Maar de mensen waren in de tijd van mijn aardse leven zo ver van de liefde afgeweken, dat zij steeds weer en indringender op de gevolgen van hun liefdeloosheid gewezen moesten worden. Het gebod van de liefde moest hun steeds weer worden voorgehouden en slechts weinigen kon Ik met diepgaande kennis vertrouwd maken.

Maar deze kennis algemeen tot de mensen te brengen zou niet wijs van Mij geweest zijn, omdat kennis zonder liefde een dode kennis blijft, zonder uitwerking. Daarom zijn ook de aantekeningen van mijn discipelen volgens mijn wil in een vorm bewaard gebleven waarbij weliswaar diepgaande kennis achterwege blijft, maar die toch de leer van de liefde tot inhoud hebben. En wie deze leer navolgt, die dringt ook in een diep weten door als hij er ernstig naar verlangt.

Ik zelf heb wel op aarde kennis in overvloed uitgedeeld, maar Ik kende ook de harten van mijn toehoorders. Ik kende de gradatie van hun liefde, hun wil, hun mening omtrent mijn persoon, die voor mijn toehoorders aanleiding was het hun aangeboden als de enige waarheid aan te nemen. Ik onderwees ook mijn discipelen en stelde hen in staat door het uitgieten van mijn geest na mijn hemelvaart weer hetzelfde aan hun medemensen over te brengen wat zijzelf door de geest ontvingen.

Dus was er ook goed gezorgd voor de mensen aan wie de discipelen het evangelie brachten. Maar omdat een leven in de liefde altijd de voorwaarde is om diepe geestelijke kennis te begrijpen en er de zegen van te ondervinden, moest het gebod van de liefde verder doorgegeven worden aan het nageslacht. En daarom werd dit in mijn opdracht door de discipelen opgeschreven, opdat het bewaard bleef zoals het door Mij op aarde onderwezen werd.

En ook mijn levenswandel, die alle mensen tot voorbeeld moest dienen, was inhoud van de notities die voor de mensheid als nalatenschap van mijn discipelen bewaard bleven, waarbij echter het diepe weten ontbreekt omdat Ik het zo wil. Want wie de kennis uit het boek wil halen, dat wel mijn woord bevat, maar de liefde niet heeft, die zal er niets mee weten aan te vangen, omdat het geestelijk weten het licht is dat door de liefde wordt ontstoken, dat eerst dan kan stralen in z'n volste intensiteit, wanneer de geest in de mens gewekt is en nu de mens van binnen uit verlicht wordt. Schools overgedragen kennis zou alleen waarde hebben, als ze onderzocht en verwerkt kan worden om mentaal eigendom te worden, wat echter altijd alleen maar met de hulp van de geest mogelijk is, om welke reden de liefde absoluut onontbeerlijk is.

Wat is dus begrijpelijker dan dat door Mij zelf op aarde alsook door de volgens mijn wil ontstane aantekeningen, steeds alleen de liefde onderricht werd, dat steeds alleen het gebod van de liefde als het eerste en voornaamste aan de mensen moet worden bekend gemaakt? Wat is begrijpelijker dan dat de mens niet vaak genoeg gewaarschuwd kan worden dit gebod op te volgen, om tot zielenrijpheid te komen?

Alle verdere kennis is alleen het gevolg van een leven in liefde en wordt aan de afzonderlijke mens overgebracht, zoals het voor hem van nut is. Want zodra zijn geest werkzaam is geworden, kan hij onbeperkt kennis ontvangen, want hijzelf bepaalt de gradatie van wijsheid waarin hij leven wil. Hij hoeft ze dan niet uit boeken aan te nemen, maar ze wordt hem rechtstreeks vanuit het geestelijke rijk aangeboden, wat echter alleen maar die mens kan begrijpen die door het navolgen van mijn gebod van de liefde de geest in zich heeft doen ontwaken, wat nooit begrepen zal kunnen worden door hen die zonder liefde verder leven en hun kennis alleen uit boeken proberen te halen. Dit is echter alleen maar dode kennis. De geest geeft echter pas het leven, het volledig begrijpen komt pas door de liefde.>\_Amen

## Liefde

B.D. No. 4128

22. september 1947

**D**e liefde moet in u opvlammen, wilt u met MIJ verenigd zijn. Alleen wie in de liefde blijft - die blijft in MIJ en IK in hem. En zo moet u zich in uw hart voelen aangespoord uw medemens liefde te geven, hem te verblijden en zijn genegenheid te winnen. U moet u in voortdurende harmonie met hem bevinden, u moet voor uw naaste vriend en broeder zijn en u moet vreugde en leed met hem delen en ook steeds proberen zijn lot op aarde te verlichten. En u moet ook steeds het voornemen hebben hem geestelijk juist te leiden, omdat dit de belangrijkste en mooiste bevestiging in liefde is, zijn ziel te redden of vooruit te helpen. En als de liefde u aanzet, u zich dus in het diepste innerlijk gedrongen voelt tot het beoefenen van de naastenliefde, ben IK nauw met u verbonden, want het gevoel van de liefde is reeds het Mij in bezit nemen van u. Het is een overstromen van Mijn Liefdekracht op u, het is een gevolg van uw wil die zich naar het goede toekeert, dus een wenden naar MIJ - al is het ook onbewust.

IK zou u wel allen aan Mijn Hart kunnen trekken. IK zou in u de liefde kunnen doen ontbranden in een ogenblik en zou zo u allen voor MIJ kunnen winnen, als IK dat wilde. Maar dan zou IK geen schepselen hebben die Mijn evenbeeld zouden zijn, maar alleen wezens die al bepaald waren, aan wie de vrije wil, het teken van hun goddelijkheid, ontbrak. IK echter wil met volmaakte wezens arbeiden en scheppen, IK wil hun het hoogste geluk geven omdat Mijn Liefde voor hen oneindig diep is. IK kan dat echter alleen bij een bepaalde graad van rijpheid, die de mensen op aarde moeten bereiken en ook kunnen bereiken.

Daarom moet IK u voortdurend vermanen tot 'n ijverig werkzaam zijn in de liefde, omdat IK met u verbonden wil zijn, om dan pas in alle volheid in u te kunnen werken en zo de kracht van de liefde te vermeerderen, opdat u zelf tot goddelijke wezens wordt zoals het in het allereerste begin uw bestemming was. IK wil een zijn met u, maar u moet deze eenwording in vrije wil bewerkstelligen.

Daarom moet u zelf de liefde beoefenen, u moet onophoudelijk uw best doen goede daden te verrichten. U moet uw gevoelens veranderen als ze nog niet als liefde in u ontbrand zijn. U moet goed willen zijn dan zult u het ook kunnen, want zo'n wil zegen IK en geef ook kracht het goede te verwezenlijken. U moet met MIJ verbonden willen zijn, en IK zal dan tot u komen en u in bezit nemen om u nooit meer los te laten en MIJ van u te verwijderen. Want Mijn Liefde is zo diep dat Ze niet eerder rusten zal tot de volkomen vereniging heeft plaatsgevonden, omdat dit de oertoestand was, omdat Mijn schepselen van MIJ waren uitgegaan en onherroepelijk weer tot MIJ moeten terugkeren.>\_Amen

## **GOD als liefhebbende VADER**

B.D. No. 7648

15. juli 1960

**V**oor de meeste mensen ben IK de verre, ongenaakbare GOD, vooropgesteld dat ze nog aan MIJ geloven. Maar ze hebben geen band met MIJ, ze zoeken MIJ in de verte, ze zien in MIJ wel hun GOD en Schepper, maar niet hun VADER - ze hebben de verhouding van kind tot vader nog niet tot stand gebracht en durven MIJ daarom ook niet als VADER aan te spreken. Ze verwachten ook geen hulp, omdat ze de VADERLiefde uitschakelen en in MIJ alleen maar de straffende god zien, de onverbiddelijke Rechter, Die hen genadeloos veroordeelt, wanneer ze niet volgens Zijn Wil leven.

De mensen zijn niet op de hoogte van Mijn overgrote Liefde voor hen, anders zouden ze MIJ vertrouwelijk naderen en met MIJ een tweegesprek houden. Ze weten niet dat ze uit Mijn Liefde zijn voortgekomen en dat Mijn Liefde hun toebehoort, ook als ze zondig zijn geworden. Ze staan nog ver van MIJ af en daarom kunnen ze ook niet doorstroomd worden met Mijn Kracht, omdat ze zich dan vol vertrouwen tot MIJ zouden moeten wenden - omdat ze Mijn nabijheid zoeken en de wil zouden moeten hebben door MIJ als kind te worden aangenomen.

En het is moeilijk hun dit weten over te brengen, want IK ben en blijf voor deze mensen het onbereikbare Wezen, dat hemelhoog boven de mensen staat en weinig of geen contact met hen heeft. Ze geloven niet in een samenhang tussen de Schepper en Zijn schepsel, ze voelen zich geïsoleerd en zijn het ook, zolang ze zelf het isolement niet opheffen en proberen zich bij MIJ aan te sluiten.

Maar IK wil de VADER van Mijn kinderen zijn, IK wil in nauwe betrekking staan met de mensen, zo nauw, dat ze in staat zijn MIJ te horen. Maar als eerste is daar voor nodig de vrije wil van de mens om met MIJ contact te hebben. Ook de mens moet willen MIJ nader te komen, hij moet zelf de grote verwijdering tussen ons opheffen door de wil met MIJ verbonden te zijn. En deze wil kan in de mens gewekt worden, wanneer hem steeds weer over Mijn Liefde wordt verkondigd, als IK hem word voorgesteld als een hoogst volmaakt WEZEN, DAT alleen maar LIEFDE is en Dat Zijn grote Liefde aan Zijn schepselen wil schenken, opdat ze gelukkig zijn. IK moet de mensen als hoogst Volmaakt worden voorgesteld en bij volmaaktheid hoort een overvloed van Liefde die uitgaat naar Mijn schepselen.

Pas als de mens geloven kan aan Mijn Liefde, zal zijn liefde voor MIJ ook ontbranden en hij zal vurig verlangen naar het contact met MIJ. En dan zal hij zich ook voelen als Mijn kind en verlangen naar de VADER om samen met HEM te spreken.

Hij zal geen remmingen meer kennen, hij zal praten met MIJ zoals een kind spreekt tot zijn VADER en hij zal ook Mijn Liefde voelen en daarom vol vertrouwen naar MIJ toe komen. En dan zal IK bij hem aanwezig zijn, dan is de grote afstand opgeheven, dan kan het kind ook Mijn Stem vernemen, omdat het - wanneer het er naar streeft om bij MIJ Zelf te zijn, ook zelf liefde is geworden, die de vereniging van het kind met de VADER bewerkstelligt.

En zodra u dus uw medemensen MIJ Zelf, hun GOD en Schepper, als liefdevolste VADER zult kunnen schetsen, DIE er alleen maar naar verlangt met Zijn kinderen weer samen te zijn, zoals het was in het allereerste begin - zodra u dus MIJ als een GOD van Liefde voorstelt, zal ook de grote schroom voor MIJ verdwijnen, de mensen zullen zich vol vertrouwen tot MIJ wenden wanneer ze in nood zijn. Ze zullen Mijn hulp ervaren en dan proberen steeds dichterbij MIJ te komen, want dan pakt ook Mijn Liefde hen vast en trekt hen zacht, maar gestaag omhoog.

En eens zal dan ook het zichverenigen plaatsvinden, want zodra de mens eenmaal Mijn Liefde heeft bemerkt, maakt hij zich ook niet meer van MIJ los, maar streeft hij steeds ijveriger naar de vereniging met MIJ en de verre verwijdering is nu voorgoed opgeheven.

De mens ziet niet meer in MIJ alleen maar zijn GOD en Schepper, maar zijn VADER naar WIE hij zich nu op weg begeeft, en bereikt dan ook zeker zijn doel.>\_Amen

## **Wat is liefde? - Verandering van de eigenliefde in naastenliefde**

B.D. No. 8032

4. november 1961

**S**teeds weer wordt u aangemaand een leven in liefde te leiden, want de liefde is de kracht die u verlost, de liefde is de weg die naar Mij voert. De liefde is mijn oerelement en daarom is diegene innig met Mij verbonden die in de liefde leeft, omdat hij Mij, de Liefde zelf, onherroepelijk tot zich trekt. Wat wil het echter zeggen, een leven in liefde te leiden naar mijn wil?

U moet de eigenliefde die uw wezen is bij uw belichaming als mens, veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde. Dat wil zeggen: u moet de verlangende, hebzuchtige liefde, veranderen in onzelfzuchtige, gevende liefde die wil verblijden, die alleen goddelijke liefde genoemd kan worden. Want mijn tegenstander heeft begrepen hoe deze goddelijke liefde in u te veranderen, door het verlangen in u te leggen naar dingen die in strijd zijn met het goddelijke. Hij wist begeerten in u mensen op te wekken, die u probeert te verwezenlijken. Hij heeft u de eigenliefde in het hart gelegd. Deze liefde moet u gedurende de tijd van uw leven op aarde weer trachten te veranderen in de goddelijke, onzelfzuchtige liefde.

U moet dus onbaatzuchtige naastenliefde beoefenen, u moet minder aan uzelf denken en in plaats daarvan u om het lot van uw medemensen bekommeren. U moet mensen verblijden en innige liefde uitstralen, want alleen zo'n liefde is goddelijk. Ze is de liefde die ons weer verbindt voor tijd en eeuwigheid. Daarom moeten de mensen steeds weer op hun aardse opdracht gewezen worden: zich tot liefde te vormen. Mijn geboden van de liefde moeten hun steeds weer worden voorgehouden en tegelijkertijd moet hun gezegd worden welke uitwerking een leven in liefde heeft op de ziel van de mens. Ook moet hun de reden gegeven worden waarom Ik van de mensen liefde verlang. Zij moeten opheldering ontvangen dat ze in de diepte gestort zijn omdat ze mijn liefde afwezen, omdat ze buiten mijn ordening traden, omdat zij zich buiten mijn liefdesstroomkring plaatsten en daardoor ook hun wezen totaal veranderden. De mensen moeten er over onderwezen worden dat de kracht van de liefde ook "leven" garandeert, terwijl zonder liefde het wezen dood is ofschoon het als mens een schijnleven leidt. Ze moeten weten dat zij op de aarde leven om zich het eeuwige leven te verwerven en dat bij dit eeuwige leven een graad van liefde hoort die een bewust bestrijden van de eigenliefde vereist. De mens moet weten dat onder "liefde" die door Mij gewild is, altijd alleen de onzelfzuchtig gevende liefde te verstaan is die verblijden wil. En probeert hij nu dus zijn wezen tot liefde te veranderen, dan zal hij ook spoedig het werkzaam zijn van de goddelijke liefde ervaren. Hij zal alles leren begrijpen, in hem zal het licht worden, hij zal uit de duisternis van geest tevoorschijn treden en tot inzicht komen. Hij zal doordrongen zijn van mijn geest en kunnen onderwijzen, want zijn innerlijk besef stelt hem nu in staat dit op zijn medemens over te dragen, die nu echter ook eerst door werken van liefde tot deze heldere geestelijke toestand gekomen moet zijn om nu eveneens het begrip er voor op te brengen, om de overgedragen kennis te herkennen als waarheid.

De liefde moet dus een heldere geestelijke toestand tot gevolg hebben. Is dit niet het geval, dan zijn het alleen maar woorden die de vervulling van mijn geboden van liefde proberen voor te spiegelen, terwijl het bewijs echter uitblijft. De liefde is het voornaamste, de liefde is het goddelijke, de liefde is

het vuur dat onherroepelijk ook licht zal uitstralen. Dus moet er wijsheid te vinden zijn waar ware liefde beoefend wordt zodat het denken van de mens juist is, dat een innerlijk licht in hem ontvlamt en dat hij dan ook wijs zal spreken omdat de geest in hem zich uit - omdat Ik zelf Mij in hem kan openbaren en mijn woorden waarlijk licht en leven zijn en getuigen van de diepste waarheid. Het resultaat van een leven in liefde moet dus te herkennen zijn, want "wie in de liefde blijft die blijft in Mij en Ik in hem". En waar Ik dus zijn kan daar werkt mijn geest en deze uit zich zo dat u waarlijk niet meer twijfelt aan mijn tegenwoordigheid.>\_Amen

## **De liefde tot GOD en de naaste**

B.D. No. 4961

2. september 1950

**W**at u wilt dat de mensen voor u zullen doen als u in nood verkeert, doe dat ook voor hen. Dit is het gebod van de naastenliefde, dat voor u het voornaamste gebod is omdat het tegelijkertijd de liefde tot GOD in zich sluit. Want wie zijn naaste liefheeft als zijn broeder of zuster, die heeft ook de VADER lief boven alles, Wiens kind de naaste is. En zo weet u, mensen wat u doen moet om zalig te worden, want deze beide geboden zijn het wezen van Mijn Wil, en Deze te vervullen is uw opgave op deze aarde. Als u die twee geboden van de liefde tot GOD en uw naaste nakomt dan kunt u niet zondigen, maar u leeft dan naar Mijn welgevallen en IK zegen u daarvoor, doordat u toeneemt aan inzicht en wijsheid - aan licht en kracht.

Maar u mensen weet ook dat de tegenstander u steeds weer benadert om u van de rechte weg af te dringen, om u afvallig van MIJ te maken. Dus zal hij steeds proberen om dát te verhinderen wat Mijn welbehagen opwekt. Hij wil u van de liefde tot MIJ en uw naaste afhouden en steeds proberen u ertoe te brengen deze geboden van MIJ te overtreden. Hij zal in u het bewustzijn leggen dat uzelf het voornaamste bent, dat u op de eerste plaats aan uzelf moet denken en zodoende de eigenliefde de overhand heeft; dat u voor de nood van uw medemensen geen begrip hebt. Hij wil dat u MIJ achterstelt terwille van datgene wat u, mensen voor uzelf nastreeft: aardse goederen, die vergankelijk zijn.

En zo moet u nu zelf de beslissing nemen; u moet voor MIJ of voor Mijn tegenstander kiezen. U moet Mijn geboden nakomen of in eigenliefde te gronde gaan, want Mijn tegenstander wil alleen uw ondergang. U gelukkig maken kan alleen de liefde die u MIJ geeft en uw naaste, want deze liefde is waarlijk kracht en vermeerderd geestelijke goederen. Uw medemensen te helpen is enkel en alleen het doel van uw aardse bestaan, want de onbaatzuchtige naastenliefde is het ware verlossingsmiddel voor uw ziel - ze is de koopprijs voor de eeuwige zaligheid.

In het geestelijke rijk is de liefde het vanzelfsprekende, terwijl ze op aarde een overwinning kost omdat de eigenliefde nog een sterk tegenwicht vormt, die echter een verkeerd gerichte liefde is en de toegang tot het rijk van de zalige geesten afsluit. De liefde gaat van MIJ uit en voert weer tot MIJ terug, wat echter zonder liefde is heeft zich vrijwillig van Mijn Liefdestroomkring afgescheiden en is daarom in gevaar ten prooi te vallen aan hem die geheel zonder liefde is - omdat hij Mijn tegenstander is.

Daarom moet de strijd hem gelden - de liefde moet beoefend worden en bijgevolg Mijn geboden steeds vervuld. U moet uzelf tot liefde vormen door onbaatzuchtige werken van liefde, opdat u zichzelf bevrijdt van de kluistering van uw vijand, opdat u zich met MIJ verenigt en eeuwig zalig bent.>\_Amen

## **Wie in de liefde blijft...**

B.D. No. 5863

26. januari 1954

**U**vindt uw vrede in de vereniging met MIJ. Uw verlangen is gestild zodra u zich één weet met MIJ, als u zich met MIJ verbonden hebt door de liefde of door innig gebed - dat in geest en waarheid tot MIJ wordt opgezonden. Het gebed is de wil om met MIJ verbonden te zijn, in liefde werkzaam zijn echter is de vervulling, want: "Wie in de liefde blijft die blijft in MIJ en IK in hem". De

liefde is het grootste - en van het werkzaam zijn in liefde hangt alles af wat met het rijp worden van de ziel, met de terugkeer in het Vaderhuis en met de eeuwige zaligheid te maken heeft.

Als u zich steeds maar deze woorden voor ogen houdt: "Wie in de liefde blijft die blijft in MIJ en IK in hem" - als u maar altijd daaraan denkt dat IKZelf de LIEFDE ben, dan zal ook het vervullen van Mijn geboden van de liefde u als het voornaamste voorkomen, dan zult u ijverig zijn om in de liefde te leven om daardoor voor eeuwig met MIJ verbonden te zijn.

De liefde is alles - ze is verlossingskracht - ze is licht, ze is het goddelijke principe, het middelpunt van de eeuwige ordening. Als een mens zonder liefde leeft is hij buiten de ordening getreden, hij gaat geheel tegen GOD in in zijn denken en handelen, hij is geestelijk blind, d.w.z. zonder inzicht en hij is onverlost in de macht van Mijn tegenstander - die hem van elke zaligheid wil uitschakelen.

De LIEFDE ben IKZelf, de liefdeloosheid is Mijn tegenstander - en wie dus het verlangen heeft met MIJ verenigd te zijn - wie MIJ voor zich wil winnen, die moet in de liefde leven, want dan moet IK ook bij hem zijn omdat de Liefde Mijn oersubstantie is van eeuwigheid. Wel deel IK onmetelijke genaden uit, wel schenk IK u wat u niet verdient en niet uit uzelf nastreeft, maar al Mijn genadegaven moeten alleen dat ene bewerkstelligen dat u tot liefde wordt. Want al zou IK u alles willen schenken, zonder de liefde blijft u nochtans dood, zonder de liefde blijft u wezens die onder de wet vallen - u blijft dan altijd alleen maar Mijn schepselen - maar kunt zo nooit meer Mijn kinderen worden.

Pas de liefde brengt het vergoddelijken van Mijn schepselen tot stand - pas de liefde kan ons verenigen, daar u anders altijd alleen maar buiten MIJ als geïsoleerde wezens een ongelukkig bestaan leidt. En daarom is het eerste en voornaamste gebod: "Heb GOD lief boven alles en uw naaste als uzelf". En van het vervullen van dit gebod hangt uw geestestoestand af, reeds hier op aarde - en later in de eeuwigheid. Daarom gaf IK Mijn discipelen de opdracht uit te gaan in de wereld en de mensen Mijn goddelijke Liefdeleer te verkondigen - daarom leefde IKZelf de mensen op aarde een leven in de liefde voor en bezegelde deze Liefdeleer van MIJ met de dood aan het kruis, die IK voor de medemens heb ondergaan uit overgrote Liefde, omdat IK hun onafzienbare nood zag en hen helpen wilde.

En zolang u, mensen deze geboden van MIJ ongeacht laat, kunt u de zaligheid niet bereiken - al zou u zich nog zo diep verootmoedigen en u voor MIJ in het stof werpen - MIJ om erbarmen smekend. IK heb u lief met een niet te overtreffen Liefde en IK wil u allen voor MIJ winnen. Maar alleen in de liefde die door u beantwoord wordt bestaat Mijn zaligheid - en deze moet u MIJ vrijwillig schenken. Het verlangen naar MIJ moet de reden zijn van uw bede om erbarming omdat u MIJ liefhebt - omdat u inziet op welke verre afstand van MIJ u zich nog bevindt.

U moet proberen met MIJ in contact te komen, u moet willen dat u met MIJ verenigd wordt en daarom moet u in de liefde leven, anders kan een vereniging nooit plaatsvinden. Bedenk dat u de eeuwige LIEFDE Zelf met elke daad van liefde tot u trekt, dat ZE echter niet in uw harten binnen kan komen als deze nog geheel tegen het Oerwezen van GOD gericht zijn.

Alleen door de liefde verenigt u zich met MIJ. Daar aan moet u denken en het gebod van de liefde als het allervoornaamste proberen te vervullen - u moet weten dat zonder liefde geen mens zalig kan worden.>\_Amen

## De ware naastenliefde

B.D. No. 6121

27. november 1954

**E**en offer te brengen ten gunste van uw medemensen is ware naastenliefde, dan hebt u uw naaste meer lief dan uzelf. En geeft u hem hetzelfde wat voor uzelf begerenswaardig is, dan hebt u hem lief als uzelf. IK verlang alleen deze naastenliefde; maar ook moet ze vrijwillig beoefend worden en dan zal ze u geestelijke zegen opleveren.

Als u tot offeren bereid bent, als u vrijwillig afstand doet om aan uw naaste te kunnen geven, dan is deze naastenliefde nog heel wat waardevoller en dus ook dan voor uw ziel aanzienlijk groter. De mens



is een zekere maat van eigenliefde toegestaan, want dat is nodig voor het vervullen van de aardse opdracht - dat de mens zijn lichamelijk leven in stand houdt, dat hij zichzelf geeft wat het lichaam nodig heeft om het aardse leven te kunnen volbrengen. Alleen mag deze eigenliefde de maat niet overschrijden zodat hij niet aan zijn naaste denkt, dat hij alles alleen maar voor zichzelf bestemt - dus zijn liefde verkeerd gericht is.

Juist daarom voegde IK er de woorden aan toe: "als uzelf". De mens kan nu zelf de maatstaf aanleggen voor zijn denken en handelen. Hij moet, wil hij Mijn Wil vervullen, aan zijn naaste op dezelfde wijze denken als dat hij bedacht is op zijn eigen welzijn. En al naar gelang de bereidheid van het hart liefde te schenken, zal de mens nu gemakkelijker of moeilijker Mijn gebod vervullen.

Wie zichzelf echter bij zijn naaste achterstelt, diens hart is bovenmate bereid liefde te schenken en hij zal heel gemakkelijk tot voltooiing komen. Maar bij alles wordt u de vrije keuze gelaten. IK gaf u weliswaar het gebod van de liefde, maar wie het niet vervullen wil die acht het gebod niet. En wie de liefde in zich heeft, heeft Mijn gebod niet nodig. En dat is pas de ware liefde die vanuit zichzelf werkzaam wordt zonder door geboden eraan gehouden te worden.

De mens echter die opmerkzaam gemaakt wordt op Mijn gebod van de liefde kan ook zonder innerlijke drang nu werken van liefde verrichten, in het begin echter slechts aangespoord door dit gebod - tot dan de liefdevonk in hem meer en meer ontvlamt en het de mens nu zelf gelukkig maakt als hij tegenover de naaste in liefde handelt. Maar pas datgene heeft waarde als de liefde de beweegreden ervan is.

Heb uw naaste lief als uzelf. Eigenliefde bezit ieder mens en dat is ook terecht. Maar ze mag de liefde tot de medemens niet overtreffen, wat echter het geval is als de mens aan de nood van de medemens voorbij gaat en gelooft niets te kunnen missen omdat hij zelf niet veel bezit. Hij moet ook het weinige met hem delen en hij zal er geen schade door ondervinden, want als hij het uit liefde doet zal hem rijkelijk vergolden worden. Want IKZelf geef hem weer in dezelfde maat waarmee hij zelf gemeten heeft. Een liefhebbend mens bedenkt zich echter niet eerst maar geeft ook als het offers kost - en zijn loon zal waarlijk groot zijn in de hemel - want hij wordt steeds rijker, hoe meer hij de mensen verblijdt. Hij zal veel liefde mogen ontvangen en met MIJ verbonden zijn omdat hij zichzelf tot liefde veranderd heeft.>\_Amen

## **De liefde tot God wordt bewezen door de liefde tot de naaste**

B.D. No. 8584

11. augustus 1963

**S**teeds weer zeg Ik u hetzelfde: Bekommer u om uw naaste in zijn nood. Help hem, ongeacht of hij zich in geestelijke of in lichamelijke nood bevindt. Betoon hem onbaatzuchtige naastenliefde en u vervult uw aardse doel. Want u bewijst Mij pas uw liefde als u uw liefde aan de naaste geeft die uw broeder is. Ik ben de Vader van u allen. Ik verlang naar uw liefde die naar al mijn uit Mij voortgekomen schepselen moet uitgaan. En uw naaste bevindt zich heel vaak in nood en overwegend zullen het geestelijke noden zijn in welke u hem moet helpen. Want aardse noden gaan voorbij, maar de geestelijke nood blijft bestaan en zal steeds weer hulp vergen, ongeacht of het op aarde is of in het rijk hierna.

De geestelijke nood bestaat voornamelijk in liefdeloosheid en daardoor in een gebrekkige gesteldheid van de ziel, die in het aardse leven toch rijp moet worden door de liefde. Als u nu uw naaste liefde geeft, kan dat wederliefde opwekken en de medemens ertoe brengen zijn wezen te veranderen, zodat hij het u wil nadoen wanneer u hem als voorbeeld het ware leven in liefde voorleeft. Deze hulp is het voornaamste, dat u liefde schenkt - echter ook uw naaste het evangelie voorhoudt, dat wil zeggen: hem ook zijn Schepper en Bewaarder als een God van liefde voorstelt, die de Vader van alle mensen is en ook als Vader aangeroepen wil worden.

U moet uw medemens voortdurend geestelijke kennis proberen te verschaffen en u zult hem helpen zich te voltooien als alles wat u hem aanbiedt in liefde geschiedt. Maar ook in aardse nood moet u zich om uw medemens bekommeren en daardoor zult u eveneens wederliefde opwekken. Want de liefde is

zelf kracht en zal nooit zonder uitwerking blijven, tenzij uw naaste nog geheel onder de invloed van mijn tegenstander staat. Dan zal hij u afwijzen en ook geen uitwerking van de liefde ondervinden. En uzelf zult steeds alleen door liefdadigheid uw ziel meer tot rijpheid brengen. Daarom moet elke gelegenheid benut worden waar u in liefde werkzaam kunt zijn. En aan elke nood waarin uw medemens zich bevindt moet aandacht worden geschonken. U mag niet onverschillig aan hem voorbij gaan en hem in benarde omstandigheden alleen laten, want dan bent u zelf liefdeloos. U vervult dan niet uw aardse levensdoel dat alleen daarin bestaat dat u weer uw oerwezen aanneemt, dat u tot de liefde wordt die u was in het allereerste begin.

Altijd zal het gebod van de liefde het eerste en voornaamste zijn en steeds moet het evangelie aan de mensen verkondigd worden, dat onderwijst in de liefde tot God en de naaste. U zult echter Mijzelf nooit liefde kunnen schenken als u geen oog hebt voor uw naaste, al bent u nog zo vervuld van hevige emoties. De ware liefde tot Mij kan alleen tot uitdrukking komen door voor uw naaste in liefde werkzaam te zijn en hierdoor bewijst u ook uw liefde voor Mij. Wie echter in de liefde tot de naaste lauw en onverschillig is, die zal ook nooit ware liefde voor Mij voelen. Want hoe kan een mens Mij liefhebben Die hij niet ziet, als hij niet om zijn broeders denkt die hij wel ziet?

In de eindtijd is de liefde onder de mensen bekoeld en daarom zijn zij ook ver van Mij verwijderd. Want Ik, als de eeuwige Liefde, kan Me alleen door de liefde met een mens verbinden. En daarom is ook de geestelijke nood zo groot, want liefdeloos zijn betekent ook ongelovig, onwetend en krachteloos te zijn. Het betekent verder, zich nog in de macht te bevinden van hem die zonder enige liefde is en ook de mensen steeds wil verhinderen in liefde werkzaam te zijn, die uw verderf wil doordat hij u ver houdt van Mij. En hem moet u weerstaan. U moet trachten tot Mij te komen en u zult dat alleen bereiken door werkzaam te zijn in liefde. En daarom zeg Ik: "Wat u voor de geringste van mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan". Ik zelf waardeer uw liefde tot de naaste als liefde tot Mij.

Hoe zou u anders uw liefde tot Mij kunnen bewijzen? Als u gelooft dat Ik als Vader al mijn kinderen liefde schenk, dan moet u Mij ook als kinderen mijn liefde beantwoorden en dan weet u ook dat u mensen allen door Mij als kinderen wordt beschouwd, dat u allen hetzelfde bent - van Mij uitgegane schepselen - en u moet elkaar liefhebben en op Mij aansturen. U moet echter ook zorg dragen voor elkaar. U moet verhoeden dat de ander schade lijdt, u moet hem helpen in moeilijkheden van allerlei aard, u moet hem bijstaan en gewoon een goede verstandhouding van broeder tot broeder tot stand brengen en dan gezamenlijk toe streven naar uw Vader van eeuwigheid. Dan pas hebt u de liefde voor elkaar die Ik van u mensen verlang, omdat u in uw oersubstantie hetzelfde bent, omdat u uit de goddelijke liefdekracht bent voortgekomen.

En zodra eenmaal de verhouding onder u mensen een andere is geworden, zodra bij al uw denken en handelen de liefde bepalend is, zal uw volmaaktheid ook toenemen. U zult weer worden wat u eens geweest bent: met liefde doorstraalde schepselen die steeds alleen werken voor elkaanders gelukzaligheid. Want waar liefde is moet ook een ontvangststation voor deze uitgestraalde liefde zijn, ongeacht of Ik zelf als Oerbron, of u als zenders van mijn liefdekracht de liefde verder straalt. Steeds moet er een vat zijn waarin u uw liefde kunt laten schijnen. En zo zal op aarde de medemens dit vat zijn, de naaste, aan wie u de liefde geeft die uzelf van Mij ontvangt. Want u kunt niets geven wat u niet tevoren van Mij ontvangen zou hebben. Ik voed de liefdesvonk in u doordat mijn liefde steeds meer bij u naar binnen straalt en u tot werken van liefde aanzet. En dit werkzaam zijn zal weer geschieden ten gunste van uw naaste, want u wordt aangespoord onafgebroken in liefde werkzaam te zijn - zodra mijn liefde eenmaal bij u naar binnen kan stralen.

En uw liefdadigheid tegenover uw naaste bewijst Mij dat u mijn liefde in u laat binnenstralen, dat u uw harten opent en Mij en mijn liefde toegang verleent. Ze bewijst Mij dat u Mij weer in liefde bent toegedaan, anders hield u uw harten voor Mij gesloten en zou Ik niet in u kunnen werken. En altijd zult u tot voltooiing komen als u uw eigen leven niet slechts eenzijdig leidt maar steeds aan uw medemens denkt, als u zich om zijn lichamelijk en geestelijk lot bekommert, als u probeert hem op de weg naar Mij te leiden en u hem ook bijstaat in aardse nood als hij naar u toekomt en u om hulp

vraagt. U leeft tesamen met het doel wederzijds te rijpen en steeds zal u gelegenheid gegeven worden waar u in dienende liefde werkzaam kunt zijn. U moet alleen van goede wil zijn en u laten leiden, steeds toegewijd aan Mij, uw God en Schepper die door u als Vader wordt erkend en die u de liefde van een kind toedraagt. Dan zult u elkaar liefhebben als broeders en goed zijn voor elkaar. Dan wordt uw ziel op aarde rijp en ze zal het doel bereiken. Ze zal zich door de liefde verenigen met Mij, de eeuwige Liefde, en nu voor eeuwig zalig zijn.>\_Amen

## Heb elkander lief !

B.D. No. 7811  
30. januari 1961

**E**en wet geldt voor u allen, dat u elkander liefhebt en daardoor ook uw saamhorigheid met MIJ bewijst. En al komen gedachten in u op dat u met de medemens die u moet liefhebben geen innerlijke band hebt, dan moet u toch aan zijn ziel denken die zich nog in de kluistering van het lichaam bevindt en u moet er aan denken dat ook deze ziel Mijn eigendom is, zelfs als haar wil nog tegen MIJ gekeerd is.

Want u bent allen Mijn kinderen en u moet daarom de medemens als uw broeder of zuster beschouwen en samen streven naar de VADER te gaan. De liefde moet u samenbinden, dan getuigt u dat u allen kinderen van een VADER bent. En deze liefde moet u afhouden van elke verdachtmaking of veroordeling van uw naaste. De liefde moet u al zijn gebreken en zwakheden laten verdragen, u moet er slechts steeds aan denken dat zijn ziel nog een lage graad van rijpheid kan hebben en dat hij daarom zo handelt zoals hij doet, ook als het u mishaaft.

U mag geen scherp oordeel vellen, want dan geeft u MIJ aanleiding u op gelijke wijze te veroordelen, want niemand onder u is zonder gebreken, u hebt allen nog niet die graad van voltooiing van uw ziel bereikt die zwakheden en gebreken uitsluit. En toch verdraag IK u in overgrote liefde en geduld en spreek geen hard oordeel over u uit.

En daarom heb IK u dat gebod gegeven: Heb uw naaste lief als uzelf. Als u dit gebod van de naastenliefde vervult, dan spreidt u ook een sluier van barmhartigheid over diens fouten en zwakheden, u probeert hem alleen maar hulp te bieden en u zult zeker wederliefde in hem opwekken - als u hem uw liefde laat voelen.

IK spreek met deze Woorden u allen aan die geneigd bent de fouten van uw naaste aan het licht te brengen, want u bewijst daardoor uw eigen liefdeloosheid en u hebt derhalve geen recht te oordelen over uw naaste. U bezondigt u daardoor zelf, want u gaat voorbij aan het gebod van de liefde. Wilt u dus Mijn kinderen zijn, dan moet u ook uw best doen de Wil van uw VADER te vervullen, en die Wil zal altijd zijn, dat u elkander bemint. Anders behoort u tot Mijn tegenstander, die zonder enige liefde is en u steeds probeert te beïnvloeden om tegen de wet van de liefde te handelen. En hebt u uw broeder lief als u zich aan hem ergert - als u zijn fouten en zwakheden naar voren brengt, als u een hard oordeel over hem uitspreekt?

U moet hem leren verdragen wat zijn zwakheden betreft en hem helpen, dan handelt u volgens Mijn Wil en uw handelwijze zal u ook zegen opleveren. U zult zijn vriendschap winnen en ook zijn wezen zal vervuld zijn met liefde tegenover u, want liefde wekt wederliefde op en dan levert u ook het bewijs dat u kinderen van een VADER bent, Wiens WEZEN pure LIEFDE is. En dan zal ook Mijn Liefde u steeds inniger omvatten, en uw harten zullen steeds gewilliger worden lief te hebben, zodat ze hun liefde doorgeven aan de naaste en u nu waarlijk Mijn ware kinderen bent - zoals het Mijn Wil is.>\_Amen

## De strijd tegen de eigenliefde

B.D. No. 7294  
27. februari 1959

**U**dient slechts een geringe mate van eigenliefde bezitten, dan zal het voor u ook gemakkelijk zijn mijn geboden van de liefde tot God en de naaste te vervullen. De eigenliefde kan niet gering

genoeg zijn, want alleen deze hindert de mensen bij de onbaatzuchtige naastenliefde - die toch het voornaamste is in het aardse bestaan, wil de ziel de volmaaktheid bereiken.

De eigenliefde echter kleeft ieder mens aan als erfdeel van hem die geheel zonder enige liefde is, die zichzelf boven alles liefheeft - anders zou hij niet tot mijn tegenstander en vijand geworden zijn, die alles voor zichzelf opeist en Mij ieder gezag wil ontnemen. Hij alleen wil bezitten en iedere wijze van eigenliefde is verlangen naar bezit, dus een toestemmen in zijn plannen en het zich verwijderen van Mij, van de eeuwige Liefde.

Zolang de eigenliefde nog in de mens overheerst, zolang zal hij voor de naaste niets over hebben en zolang zal zijn wezen zich ook niet veranderen tot liefde, wat op de eerste plaats het bestrijden van de eigenliefde vereist. En zo kan het u mensen steeds alleen maar worden voorgesteld dat u nog onder de invloed van mijn tegenstander staat, zolang de eigenliefde in u nog overheersend is. En dit moest u aansporen tot strijd tegen uzelf.

U moet altijd de nood van uw medemensen en uw eigen wensen tegenover elkaar stellen en dan proberen steeds meer om uw naaste te denken, en ter wille van hem afstand te doen van uw wensen. Dan zal uw ziel een geweldige vooruitgang kunnen boeken. En u kunt eigenlijk pas aan de graad van uw eigenliefde afmeten, in welke toestand uw ziel zich bevindt. U mag nooit geloven dat u ware zielenarbeid verricht zolang u de eigenliefde in u nog niet onderdrukt hebt, die de beste graadmeter voor uw zielenrijpheid is.

Maar u kunt er zeker van zijn, dat Ik u help uzelf te overwinnen, als u tenminste de ernstige wil hebt deze graad van rijpheid te bereiken - dat u het lot van uw naaste meer aan het hart ligt dan uw eigen lot. Dan zal u ook de kracht gegeven worden, omdat Ik iedere ernstige wil zegen en u bijsta opdat u niet verzwakt in uw wil om tot voltooiing te komen. Maar zonder deze strijd tegen uw eigenliefde gaat het niet, zonder deze strijd zult u zich nooit belangeloos om uw naaste bekommeren. U zult nooit het gevoel ervaren van een liefde die gelukkig wil maken, zolang de hebzuchtige liefde u nog vervult die afkomstig is van mijn tegenstander.

En hij houdt u zolang in zijn boeien tot u zich zelf van hem hebt losgemaakt door het overwinnen van de eigenliefde, wat een groot pluspunt betekent voor uw ziel, die altijd alleen rijper kan worden als de mens vol ijver aan zichzelf werkt. Als hij altijd mijn wil tracht te vervullen, die steeds tot uitdrukking komt in mijn geboden: "Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf!">\_Amen

## **Het samenzijn in liefde maakt de aardse weg gemakkelijker**

B.D. No. 1021

24. juli 1939

**D**e langste weg op aarde is niet zo moeilijk te gaan als de mens die niet alleen hoeft af te leggen, want met zijn tweeën draagt men al het leed en alle zorgen gemakkelijker. Een eenzame reiziger draagt alle last en moeite alleen, hij heeft geen liefhebbend hart waarmee hij zijn zorgen kan delen, niemand die hem steunt als hij dreigt te bezwijken en niemand die hij wederom moed kan inspreken en hem een steun kan zijn op een moeilijk moment. En dit is ook het lot van velen op hun levensreis, dat zij alsmaar hun weg alleen gaan, ofschoon ze door veel mensen omgeven zijn. Zij sluiten zich van de wereld af en wijzen alle troost of goede raad en alle daadwerkelijke hulp af. En zo moeten ze een vermoeiende uitermate lange weg op aarde gaan in voortdurende eenzaamheid.

De natuurwet bindt de mensen aaneen, de natuurwet eist het samenzijn, want ze is toch de grondslag om te bestaan van de schepping en haar levende wezens. Alles in de mens dwingt hem naar een tweede "ik", de mens voelt, volgens zijn natuur, de drang in zich, zich te verbinden met een mens van gelijke aard. In elk mensenhart woont de liefde die zich uiten wil tegenover deze andere. Daarom is de verbinding van man en vrouw onomstotelijk wet - ingesteld door de Wil van de goddelijke Vader ZELF.

Aan elke verbintenis moet echter ook de diepe liefde ten grondslag liggen, ieder moet zich beijveren uit de diepste grond van zijn hart de ander te dienen, alle liefde te bewijzen en een gemeenschap te vormen die geheel beantwoordt aan de goddelijke Wil. Dan zal ook op zo'n verbintenis de zegen van

GOD rusten en beiden zullen dan de weg door dit leven gemakkelijker gaan omdat de liefde voor elkaar al het zware helpt dragen, en deze liefde immers ook de zekerheid geeft dat de VADER eveneens tegenwoordig is waar zuivere liefde twee mensen verbindt. Want daar zal dan ook het werkzaam zijn van de eeuwige GODHEID te merken zijn, de zuivere liefde zal de mensen veredelen en hun blik naar boven richten; zij zullen GOD de Heer herkennen krachtens de liefde die in hen werkt, die toch goddelijk is, en vanuit dit besef zullen zij ook de kracht putten alle moeilijkheden in het leven te overwinnen.

Zij gaan hun weg als het ware samen met GOD - zij zijn zich in gelukzalige saamhorigheid bewust geworden dat daar, waar liefde is, óók GOD aanwezig moet zijn, en dit inzicht stemt gelukkig - want de mens weet zich dan geborgen in de trouwe hoede van de VADER.>\_Amen

## **Zinnelijke liefde**

B.D. No. 0873

19. april 1939

**U** ontvangt vandaag ter versterking van de geest nog een openbaring over de liefde, en wel met betrekking tot een bepaalde zienswijze. Er wordt door de mensen zo vaak iets met het woord "liefde" bestempeld wat wel ook op zich liefde is, maar toch heel ver af van dat wat de mensen gepredikt wordt - waarvan het beoefenen de eerste en laatste opgave voor de mens moet zijn.

Het is de zinnelijke liefde welke u zo vaak, als vallend onder het begrip "liefde; wilt opvatten. Maar houd u dit voor gezegd dat u eerder de ware liefde verwoest, als u de zinnelijke liefde in u niet weert, want ze is een intrige van de boze. Ze is om zo te zeggen diens middel waardoor hij de menselijke ziel maar al te vaak in de val laat lopen. De mens geeft zich geheel over aan de macht van het boze als hij de begeerten van het lichaam niet tegengaat. Het is deze liefde die probeert te bezitten, die echter nooit de mens veredelen kan en die daarom ook niet tot de vereniging met het Hoogste WEZEN kan leiden.

Dus moet de mens heel erg op zijn hoede zijn, dat door louter lichamelijke verlangens zijn ziel en haar geestelijke vooruitgang niet in gevaar raakt. Hij moet bedenken dat het veel moeilijker is deze begeerten weer te onderdrukken wanneer hij er eenmaal ten prooi aan is gevallen en ook dat elke liefde op aarde die alleen louter wereldse interessen betreft, nooit de juiste liefde voor GOD kan zijn. Want een liefde die niet geeft, maar enkel de vervulling van de eigen wensen zoekt, is evenzo op aards resultaat gericht en om die reden zo niet door GOD bedoeld. Want GOD ziet alleen op het gevoel in het diepst van het hart, of dit waarlijk onbaatzuchtig is en alleen maar steeds liefde geven wil. Ondanks dat men niet let op eigen voordeel, zullen zulke daden van liefde ook het loon opleveren dat er in besloten ligt, ze zullen aanleiding zijn tot een innige verbinding met de goddelijke Heiland.>\_Amen

## **Sociale lasten - Naastenliefde**

B.D. No. 6360

20. september 1955

**H**oe vaak bent u mensen er op aangewezen dat u hulp wordt verleend en hoe vaak is het u mogelijk die te beantwoorden, want geen mens kan alleen op zichzelf steunen, ieder heeft de hulp van zijn medemens nodig zoals ook ieder weer in omstandigheden komt zijn medemens te helpen. Maar het streven van de mensen is er op gericht zich geheel onafhankelijk te maken van zijn naaste en ook elke hulpverlening van zich af te schuiven. Zij proberen dat wat vrijwillige hulpverlening zou moeten zijn, wettelijk te regelen, en een ieder probeert uit deze regeling weer voor zichzelf het grootst mogelijke voordeel te trekken. Dat, wat als onbaatzuchtige naastenliefde bovenal hoog gewaardeerd zou worden voor de afzonderlijke ziel, wordt veranderd in een onvrijwillige heffing en levert voor de ziel geen enkel voordeel op zolang elke vrijwillige liefdadigheid is uitgeschakeld.

Naar menselijke maatstaf zou op deze manier elke aardse nood van de mensen kunnen worden afgewend. En dit is ook wel het streven van hen die zich verantwoordelijk voelen voor de noodsituatie van de mensen, omdat die niet geheim gehouden kan worden en deze belasten. En zolang de liefdeloosheid heerst onder de mensheid zijn zulke pogingen ook tot zegen, in zoverre dat de mensen

niet in ellende ten onder gaan, maar toch kan het lage geestelijke niveau van de mensen daardoor niet worden opgeheven, want daarvoor is een werkzaam zijn in onbaatzuchtige naastenliefde nodig. De mensen moeten geraakt worden door de ellende van de medemens opdat deze liefde in hen ontstoken wordt. Er moet nood zijn onder de mensen, zodanig dat dit een tot liefde bereidwillig mens aanspoort tot liefdadigheid. Hulp kan de mens op elke manier verleend worden door troostende woorden, door liefdevol medeleven of door daadwerkelijke bijstand. Maar in het menselijke leven gaat het in het bijzonder om de overwinning van de materie, om de omzetting van de eigenliefde naar onzelfzuchtige naastenliefde.

De mens moet zich losmaken van wat voor hemzelf begerenswaardig is, om het de medemens te geven die in nood verkeert. Daarom ook is het aardse bezit ongelijk verdeeld, om juist de wil tot geven aan te sporen, omdat dan de mens zelf zich tegelijkertijd kan oefenen in het overwinnen van de materie en omdat hij zichzelf daardoor het grootste geschenk geeft als hij zich bevrijdt van stoffelijk bezit om de nood van de medemens te lenigen. Alleen dat wat vrijwillig wordt weggegeven zal de mens rijkelijk worden vergoed, want alleen de vrije wil bewijst de liefde, terwijl bij de belastingen die de mens moet opbrengen, de liefde geheel ontbreekt, ja deze zelfs eerder het hart van een mens kunnen verharden en hij elke wil tot geven in zich terugdringt, omdat hij gelooft genoeg gedaan te hebben voor het welzijn van de medemens. Maar al zijn de mensen nog zo bezig de economische nood op deze manier te lenigen, toch komt de nood weer in een andere vorm op de mensen toe. Enerzijds hem zelf tot zegen, maar anderzijds om weer het hart van de medemens tot hulpvaardigheid te bewegen, om het te beroeren zodat de liefdesvonk tot ontbranding komt, zodat de liefde onder de mensen niet geheel bekoelt.

En vaak worden juist die mensen door noden van niet materiële aard getroffen wier harten zeer verhard zijn, zodat zij een andere weg moeten inslaan als zij geholpen willen worden. Van hen wordt de vreugde die ze hebben van hun aardse bezittingen weggenomen. Wat zij niet zelf wilden weggeven om de nood van anderen te lenigen, daar kunnen zij nu zelf niet meer van genieten. De materie verliest nu haar waarde en gezegend is de mens die daar nu op de juiste wijze mee omgaat, die er nu vrijwillig afstand van doet om het aan de noodlijdende medemens te laten toekomen. Gezegend die zich nog in de laatste tijd de liefde van de medemens verwerft door goede daden, want alleen die volgen hem na in de eeuwigheid. Dan was zijn nood niet vruchteloos voor zijn ziel.>\_Amen

## **De betekenis van het aardse leven Het werkzaam zijn in de liefde**

B.D. No. 8576

31. juli 1963

**S**teeds weer wil IK u opheldering geven hoe het met de loop van het aardse leven als mens gesteld is, omdat de kennis daarover, zodra u eraan gelooft, u dan uw levenswandel met verantwoordelijkheidsbesef laat leiden. Het kan u ook worden uitgelegd en toch op een volledig ongelooft afstuiten, maar steeds weer zult u in het aardse leven in omstandigheden komen waarin u nadenkt over het doel van uw bestaan, en dan zullen ook steeds weer deze gedachten in u opkomen en u zult aan die gesprekken terugdenken die u opheldering moesten verschaffen. En ieder denkend mens zal er ook steeds weer over piekeren, en naar gelang zijn wil, tot een juist inzicht komen.

IK wil steeds maar dat de gedachten van de mens zich niet alleen met wereldse zaken bezig houden, maar in dat gebied dwalen dat wel niet bewijsbaar is, maar toch niet te loochenen valt als er ernstig over wordt nagedacht. Eerst dan, als de mens deze weg al denkend begaat, is zijn aardse leven tot voordeel van zijn ziel, wier rijping zin en doel van het aardse leven is. Daarom is het nodig dat de mens er steeds weer op gewezen wordt dat hij niet alleen op aarde leeft om zich een uiterlijk goed leventje en rijkdommen te verwerven. Hij zal weliswaar meestal niet willen geloven - en hij kan ook niet tot geloven gedwongen worden, maar hij zal af en toe daarover nadenken en kan daardoor ook tot andere gedachten komen, zodat hij zich met zijn gedachten meer bezighoudt met het rijk dat hem niet bewezen kan worden. Het zal nu aan zijn levenswandel liggen of hij gelovig wordt, want zodra hij maar het werkzaam zijn in de liefde niet uit het oog verliest, zodra hij van goede wil en tot helpen bereid is, zal hij ook leren geloven en in zijn ontwikkeling opwaarts gaan.

Daarom moeten de mensen steeds maar tot liefdewerken worden aangespoord, wat vaak al door een goed voorbeeld bereikt kan worden. Dan zal ook het ongeloof wijken, want de liefde wekt onherroepelijk het geloof tot leven. Dus is een liefdevol leven absoluut nodig om ook tot geloven te komen. De liefde echter is verkoeld onder de mensen en daarom moeten de harten worden aangeraakt, opdat ze gewillig worden lief te hebben, want het vermogen om lief te hebben heeft ieder mens, omdat hem door MIJ een klein vonkje van Mijn GEEST werd toegevoegd voor zijn leven op de aarde.

En de bereidheid tot liefde kan ook weer alleen door grote nood worden opgewekt, dat zware slagen van het noodlot de mensen treffen waarbij zij dan op elkaar zijn aangewezen en waar dan de wil tot helpen tevoorschijn komt, als 'n mens niet geheel verhard is en dus een aanhanger van Mijn tegenstander, die dan echter ook reddeloos verloren is als de tijd die hem gesteld is zijn ziel tot voltooiing te laten komen voorbij is. Zonder liefde is het aardse leven nutteloos, de ziel wint niets en blijft in haar oude toestand, als ze niet nog afzinkt in de diepte waaruit ze zich al omhoog gewerkt had en alleen nog maar de laatste klim omhoog moest doen. Zonder liefde komt zij geen stap verder, en tot liefhebben kan geen mens gedwongen worden. Het is een aangelegenheid van de vrije wil, maar het is de enige mogelijkheid het doel op aarde te bereiken, dat de ziel tot voltooiing komt en zich weer in haar oerwezen verandert.

En dus moet steeds maar weer de goddelijke leer van de liefde verkondigd worden, de mensen moeten steeds weer gewezen worden op de geboden van de liefde tot GOD en de naaste, steeds weer moeten zij door nood en ellende worden getroffen, opdat de liefdevonk in hen ontvlamt en tot een heldere vlam wordt. En daarom leid IK voor MIJ op aarde steeds weer leraren op, die hun medemensen de liefde prediken en hun Mijn Wil verkondigen en hen proberen in te leiden in de kennis die alleen door een leven in liefde verkregen kan worden.

Daarom zend IK **ook nu weer** Mijn discipelen van de eindtijd uit in de wereld om Mijn evangelie te verkondigen dat IKZELF naar de aarde stuur. Steeds weer werk IK duidelijk zichtbaar en op een ongewone manier om geloof te vinden, omdat de mensen zich al te ver van het geloof hebben afgekeerd, omdat ze de plaatsen niet meer opzoeken waar hun Mijn Woord verkondigd wordt, en omdat ook daar Mijn Woord al aan kracht verloren heeft terwijl de verkondigers van Mijn Woord (de priesters = opm.v/d uitg.) geestelijk niet ontwaakt zijn.

De mensen moeten tot leven komen. Zij moeten leren levend te geloven, omdat zij er dan pas naar streven naar MIJZelf te gaan en leren liefhebben en dan ook opwaarts klimmen in hun ontwikkeling. Maar zonder liefde zullen zij op aarde niets bereiken. Wat er ook gedaan wordt, steeds moet de liefde eraan ten grondslag liggen, anders zijn het dode werken. U, mensen moet dit alles weten en u zelf dan afvragen wat u beweegt tot al uw woorden, daden en gedachten. En alleen als de liefde u ertoe aanzet zal alles wat u denkt, spreekt en doet, goed zijn in Mijn Ogen en u een hogere graad van rijpheid opleveren. Waar echter de liefde ontbreekt daar is alles nutteloos. Want alleen vanwege de ommekeer van uw leven tot liefde bent u op aarde en alleen dit is en blijft uw doel, dat u zich door de liefde verbindt met MIJ, DIE de "eeuwige LIEFDE" Zelf ben.>\_Amen

## Is plichtsvervulling voldoende?

B.D. No. 1829

24. februari 1941

**H**et mag voor u **nooit** voldoende zijn om alleen uw plichten te vervullen, maar u moet meer doen. **H**U moet vrijwillig een taak op u nemen die u niet door mensen is opgelegd, maar die u uit liefde zult doen. Dan pas bent u werkzaam in de liefde en het volbrengen ervan zal gewaardeerd worden en u zegen opleveren voor de eeuwigheid.

De mensen geloven dat zij genoeg gedaan hebben als zij hun aardse arbeid plichtsgetrouw vervuld hebben. Hun leven is dan wel een leven van plichtsvervulling maar geen bewust dienen in liefde. Wat de plicht van u vraagt te doen, beantwoordt zonder uitzondering aan aardse doeleinden. Alles wat een veredelende invloed op de ziel heeft, zal echter noch plichtmatig geëist noch uitgevoerd worden, maar zal altijd in volle vrijheid van wil gedaan moeten worden.

Daarom kan er pas van een vooruitgang van de ziel gesproken worden als de mens boven zijn plicht uit zich werkzaam betoont, en in dat in liefde werkzaam zijn volhardt. Wat de mens echter zichzelf of anderen tot taak stelt heeft alleen louter aardse waarde, want een plicht te vervullen hoeft niet beslist de liefde tot de naaste als drijfveer te hebben. Het zijn meestal wetten gegeven door mensen die de wereldse orde moeten handhaven, waarvan het nakomen in zekere mate nodig is om de zwakheid van wil van de mensen te bestrijden - want veel mensen zouden zelfs dat niet doen wat hun tot taak gesteld is, als hun het plichtsbefef niet zou worden aangeleerd.

Alles wat zij doen is dus ergens van afhankelijk en heeft het een of ander nut tot gevolg, maar een aardse levenswandel die alleen 'n eindeloze rij van daden te zien geeft die alleen maar onder de categorie plichtsvervulling vallen, behoeft volstrekt geen toestand van zielerijpheid te bewerkstelligen. Want juist deze plichtsvervulling houdt de mens er van af werkelijk liefdadig te zijn. En ofschoon de plichtsvervulling aan de mens niet als verkeerd of onnodig kan worden voorgesteld, is ze toch in zekere mate een gevaar voor de ziel van de mens. Want hoe meer hij zich deze plichtsvervulling tot richtsnoer van zijn leven maakt en hoe belangrijker hij juist zulke plichten opneemt, des te meer gelooft hij van de ware liefdewerken ontheven te zijn. Want hij denkt zijn tijd voldoende benut te hebben, maar blijft dan nog geestelijk erg in gebreke als hij niet in de liefde leeft, d.w.z. wanneer de liefde hem niet aanzet ondanks plichten en de daarvoor gebruikte tijd, meer te doen.

Dan pas zal hij de medemens geestelijk en lichamelijk willen dienen met daden die niet vereist worden, dus ook nooit tot een plicht gesteld kunnen worden. Plichtsvervulling alleen is wel aards te waarderen maar voor de eeuwigheid niet van belang, dus moet de mens, indien mogelijk, trachten te geven en te dienen uit vrije wil. Hij mag geen genoegen nemen met z'n plicht te vervullen, maar moet uit zichzelf nog wat meer doen - geven en dienen in liefde - opdat zijn ziel verlost wordt. Want de ziel profiteert alleen van dat wat de mens uit geheel vrije wil en in onbaatzuchtige liefde doet.>\_Amen

## Navolging van Jezus - Leven in liefde

B.D. No. 5927

12. april 1954

**N**eem allen een voorbeeld aan mijn levenswandel op deze aarde, aan mijn leven, dat alleen een leven in onbaatzuchtige naastenliefde was. Probeer Mij na te volgen en tracht altijd alleen maar evenzo een leven in liefde te leiden, dan gaat u over dezelfde weg en u bereikt zeker uw doel. Ik daalde daarom naar de aarde af omdat de mensen verkeerde wegen gingen die nooit omhoog, maar steeds verder de diepte in voerden. Daarom toonde Ik u de juiste weg en roep alle mensen op Mij op deze weg na te volgen. Ik onderwees de mensen omdat hun iedere kennis ontbrak waarom zij alleen door een leven in liefde zalig zouden kunnen worden, waarom zij zwak en krachteloos waren en hoe zij deze krachteloosheid konden opheffen. Ik onderwees hen over de "kracht van de liefde" en bewees hun ook de waarheid van mijn leer doordat Ik hun mijn kracht bewees en daarmee ook de uitwerking van een levenswandel in liefde, zoals Ik die op de aarde leidde. Ik kende de grote geestelijke nood van de mensen, maar Ik wist ook de middelen om deze op te heffen. En zo was het mijn voortdurende zorg de mensen ertoe te bewegen deze middelen aan te wenden.

De nood is in de laatste tijd voor het einde dezelfde - en ook de hulpmiddelen zijn dezelfde, waarvan het gebruik de waarborg is dat de mens uit de diepte omhoog kan klimmen. Maar zij slaan geen acht op wat Ik hun leer. Zij volgen Mij niet na omdat zij niet in Mij en mijn leer geloven. Zij leiden een aards leven dat veraf staat van het mijne. Zij laten de liefde geheel buiten beschouwing en bevinden zich derhalve niet op de weg die omhoog voert. Want zonder liefde is er geen verbinding, zonder liefde bestaat er een wijde kloof tussen u mensen en uw God en Vader van eeuwigheid.

Alleen de liefde overbrugt deze kloof. Alleen de liefde is de weg tot het hart van de Vader, en alleen de liefde is de kracht die u deze weg laat gaan, die kracht en inspanning kost. Wie de weg van de liefde niet wil gaan, die zal nooit uit de diepte opstijgen. En mijn hand kan zich ook niet naar hem uitstrekken om hem omhoog te trekken, want hij zou ze niet vastpakken zolang hij zonder liefde is. Hij moet Mij uit vrije wil navolgen, want Ik gebruik nooit dwang als een mens Mij nog weerstreeft. Liefde duldt geen dwang maar verlost hen die nog gekluisterd zijn.



Ik kan u mensen alleen maar onderrichten en u dringend aansporen u te oefenen in de naastenliefde. U zult moeten willen dat u het Mij kunt nadoen opdat Ik u dan helpen kan, omdat u de wil hebt Mij na te volgen. Stel u daarom altijd mijn levenswandel voor ogen en doe moeite het Mij na te doen, en u zult dan ook zeker mijn hulp ervaren. Want wie zijn ogen op Mij richt die zal ook de kracht ontvangen de weg van de navolging van Jezus te gaan en hij zal ook zijn doel bereiken met Mij verenigd te zijn.>\_Amen

## Het voornaamste gebod moet vervuld worden: De liefde!

B.D. No. 8678

19. november 1963

**S**teeds weer wordt u die MIJ dienen wilt, gewezen op de grote geestelijke duisternis, die het nodig maakt dat Mijn evangelie wordt uitgedragen. Want dat alleen is het ware licht dat de duisternis doorbreken kan, aangenomen dat het in alle zuiverheid wordt aangeboden, zò als het eens van MIJ uitging en ook nu weer van boven naar de aarde gestuurd wordt. Want alleen de waarheid is een echt licht - dat wat echter misvormd werd zal altijd alleen de duisternis versterken. Daarom is de donkerte zo groot, omdat er veel leugen en dwaling werd ondergebracht in een geestelijk goed dat stralend licht waarborgde toen het van MIJ uitging. Daarom is het nodig dat de mensen juist onderwezen worden - dat hun opheldering gegeven wordt over gebieden die voor hen tot nog toe gesloten waren, of niet naar waarheid duidelijk zijn gemaakt.

Slechts een ding is van belang - dat de mensen hun wezen omvormen tot liefde - dat zij de eigenliefde overwinnen en veranderen in onbaatzuchtige naastenliefde. En deze voorname leer - het vervullen van Mijn gebod van de liefde - is in de schaduw gesteld, terwijl andere leringen op de voorgrond traden en daardoor het streven van de mensen in een verkeerde richting werd gedreven. Er worden geboden in acht genomen en nageleefd die geheel bijkomstig zijn en geen enkele vooruitgang voor de ziel opleveren. De liefde wordt terzijde geschoven, wat tegelijk betekent dat het licht niet helder stralen kan, dat het maar zwak schijnt - dat dus de mensen arm zijn aan inzicht en aan kennis overeenkomstig de waarheid. Dat zij voortgaan in duisternis van geest, dat ze een geheel verkeerde levensopvatting hebben, dat ze altijd alleen maar streven naar aardse goederen, omdat er voor hen geen innerlijk licht straalt, daar alleen de liefde dit in hen kan laten ontvlammen.

Werd er door alle predikers alleen de liefde gepredikt, werd de mensen steeds alleen voorgehouden de eigenliefde op te geven en de onbaatzuchtige naastenliefde te beoefenen, waarlijk - zij zouden dan ook in het licht van het inzicht wandelen. Zij zouden de waardeloosheid van aardse goederen inzien en ze zouden hun GOD als VADER leren zien, Wiens WEZEN alleen maar LIEFDE is. Zij zouden dan ook nader tot HEM komen, zij zouden de juiste verhouding van een kind tot de Vader tot stand brengen, want dit alles is een gevolg van de goddelijke Liefde.

Zo echter worden de mensen dwaalleren gegeven. Zij worden er toe gebracht gewoonten en gebruiken aan te nemen die alleen als uiterlijke vorm gewaardeerd kunnen worden en nooit een verandering tot gevolg hebben in de toestand van de ziel. Want voor MIJ heeft alleen dat waarde wat de levende verbinding met MIJ als resultaat heeft, terwijl die levende band met MIJ alleen door liefdewerken tot stand kan worden gebracht. Daarom zal IK steeds weer Mijn boden uitzenden die de mensen het evangelie van de liefde moeten verkondigen.

En steeds zal IKZelf u het zuivere evangelie doen toekomen, aan u die het wilt aannemen en doorgeven. Want door de goddelijke Liefde die u beoefenen moet komt u tot een levend geloof - u komt tot de innerlijke zekerheid dat IK u nabij ben en dat u met MIJ rechtstreeks omgang kunt hebben. En u verwerft u door het licht dat de liefde in u doet ontvlammen ook kennis die overeenstemt met de waarheid. U gaat dan niet meer blind door het aardse leven, maar u weet nu naar waarheid de reden van uw bestaan op aarde en het doel dat u bereiken moet - dus ook uw aardse opdracht die u vervullen moet.

En zodra u in de waarheid wandelt, zult u ook een geestelijke vooruitgang boeken. Uw aardse leven zal dan niet vergeefs zijn, u zult meer en meer tot voltooiing komen, wat echter alleen het gevolg is van de gave van de zuivere waarheid uit MIJ. En deze moet u zoeken en verlangen, dan zult u haar

ook deelachtig worden. IK zorg dan steeds voor u en Mijn tegenstander heeft dan ook elke aanspraak op u verloren, zodra uw wezen zich weer tot die liefde veranderd heeft, zoals het was in het allereerste begin.>\_Amen

## **De taak op aarde: Het vervullen van de geboden van de liefde**

B.D. No. 6086  
22. oktober 1954

**U** allen is een opdracht gesteld. En ieder vervult die naar eigen wil, want ieders wil is vrij. Het is echter nodig dat u deze opdracht kent, en deze kennis komt tot u door mijn woord - dat nu weliswaar kan worden aangehoord en opgevolgd, maar ook kan worden verworpen. Maar u hebt zelf ook daarmee overeenkomstig de gevolgen te dragen. Wie doet wat mijn wil verlangt, vervult mijn wil, dus ook zijn taak op aarde, en die kan dus ook van een geestelijke vooruitgang spreken.

Maar ook de wereldsgezinde mens moet weten dat hij zich eens verantwoorden moet voor zijn falen. Dat hem niet voor niets het woord als verkondiger van mijn wil wordt aangeboden, dat ook hij het ter harte moet nemen, wil hij zijn taak op aarde vervullen. Hij moet weten dat zijn leven niet eeuwig duurt en dat hij het korte leven op aarde moet benutten voor de eeuwigheid. En benutten wil zeggen: in de eerste plaats mijn geboden van de liefde vervullen, waardoor hij zich nu ook mijn liefde waardig maakt en kracht ontvangt om aan zichzelf te werken - om het werk aan zijn ziel te verwezenlijken, dat het doel is van zijn aardse bestaan.

Ieder die moeite doet om in de liefde te leven zal ook weten dat hij niet zomaar of zonder doel op deze aarde werd gezet, maar dat daarmee het bereiken van een doel verbonden is. En hij zal ook ernstig naar dat doel streven, naar de vereniging met Mij. Wie echter de liefde buiten beschouwing laat, wie alleen eigen voordeel tracht te behalen, die blokkeert voor zichzelf de toegang tot het eeuwige leven. Want hem ontbreekt de liefde, die de enige sleutel is tot de zaligheid. Hem ontbreekt ook het inzicht, hij weet niets over de zin en het doel van zijn bestaan op aarde en hij neemt er ook geen verklaring over aan.

Het vervullen van mijn geboden van de liefde tot God en de naaste verzekert ieder mens dat inzicht. En daarom moet ook ieder mens tot het licht komen, die zich mijn geboden tot richtsnoer van zijn aardse leven maakt. Deze kan niet verdwalen, want zijn weg voert onherroepelijk naar het rijk van de eeuwige zaligheid. Want hij onderwerpt zich geheel aan mijn wil. Hij leidt een leven in mijn eeuwige ordening, hij staat in voortdurende verbinding met Mij en neemt daarom kracht in ontvangst in overvloed. En hij gebruikt deze kracht weer alleen om werkzaam te zijn in liefde, want hij wordt ertoe aangedreven door mijn geest, die in rechtstreekse verbinding staat met Mij en niet anders dan positief op hem kan inwerken.

Hij zal dus zijn taak op aarde vervullen doordat hij zichzelf en ook zijn medemensen in de eeuwige ordening probeert in te passen, doordat hij zelf in zich de goddelijke ordening tot stand brengt en op grond van zijn liefde en zijn inzicht ook de uit de ordening getreden medemensen weer helpt zich aan mijn wil te onderwerpen, zodat ook dezen de verbinding met Mij tot stand brengen en het doel van hun aardse leven bereiken.>\_Amen

## **Het ontbreekt de mensen aan liefde en geloof**

B.D. No. 8626  
25. september 1963

**S**teeds verder verwijderen de mensen zich van MIJ en steeds minder willen zij geloven - want omdat zij niet in de liefde leven komen zij ook niet tot een levend geloof, en een dood geloof is geheel waardeloos, omdat het gemakkelijk opgegeven wordt als ze zich moeten uitspreken, voor of tegen MIJ. Want voor deze beslissing zullen de mensen onherroepelijk worden geplaatst, onverschillig of die verlangd wordt door aardse machthebbers of ook slechts door zware slagen van het noodlot, waarin alleen de juiste beslissing hulp kan brengen in aardse nood. Zonder geloof zijn zij verloren, want zij zijn dan onderdanen van Mijn tegenstander, die elk geloof aan een GOD en Schepper onder de mensen wil vernietigen.

Alleen een leven in liefde zal het geloof levend maken, en dan is elk gevaar om in de handen van Mijn tegenstander te vallen over. Want een levend geloof brengt de verbinding met MIJ tot stand, en dan kan elke nood worden opgeheven omdat de mens dan gelooft dat IK daar de Macht toe heb - en hij er ook van overtuigd is dat Mijn Liefde MIJ tot hulpverlening aanspoort. Maar arm en ongelukkig zijn die mensen te noemen bij wie elk geloof ontbreekt aan een WEZEN, DAT vol van LIEFDE - WIJSHEID en MACHT is. En al worden ze ook in aardse nood door Mijn tegenstander geholpen, dan gaat toch hun ziel onherroepelijk verloren, want die heeft elke verbinding met MIJ opgegeven en is hem daardoor reddeloos ten prooi gevallen.

En dit lot zal veel mensen te wachten staan, omdat Mijn tegenstander hen geheel in zijn macht heeft en zij daarom ook zijn lot moeten delen op het einde van de aarde, dat zij -als hij in ketenen wordt gekluisterd - weer opnieuw gebannen worden in de scheppingen van de aarde en weer de gang door de nieuwe schepping moeten doorlopen. Maar iedere ziel verkrijgt wat ze verlangt en voor haar redding kan niets anders gedaan worden dan dat aan de mensen steeds weer het evangelie van de liefde wordt uiteengezet. Dat hun gezegd wordt wat hen te wachten staat als zij zonder liefde leven, en daardoor ook zonder geloof.

Steeds weer moeten de mensen worden opgeroepen, steeds weer moeten ze worden aangemaand de wereld de rug toe te keren en zich op geestelijk gebied te begeven. Steeds weer moet hun het doel van hun aardse leven worden voorgehouden, opdat zij niet kunnen zeggen dit helemaal niet geweten te hebben. Zij zullen weliswaar aan uw woorden geen geloof schenken, maar zij mogen ook niet ongewaarschuwd blijven, want ook IK zal hen steeds weer de weg versperren en door slagen van het noodlot proberen hun denken te veranderen, omdat tot aan de dood altijd nog de mogelijkheid bestaat dat hun wil verandert, en er geen gelegenheid onbenut zal blijven.

En zo zal er een onophoudelijk worstelen zijn om die zielen die Mijn tegenstander nog wil vasthouden. En als het u Mijn dienaren op aarde maar gelukte uw medemensen tot geloven te bewegen aan een GOD en Schepper uit WIENS Macht zij zijn voortgekomen, als het u slechts gelukte hen tot liefdewerken aan te sporen, dan bestaat ook de mogelijkheid dat zij geloven, dat zij ernstig nadenken, in het bijzonder als zij de vergankelijkheid van het aardse moeten inzien en naar onvergankelijke goederen beginnen te verlangen. Elke verandering van opvatting kan voor deze mensen redding betekenen, en de mens kan zijn denken nog veranderen tot aan zijn dood.

Daarom moeten ook jullie Mijn medewerkers niets achterwege laten om in de mensen het geloof op te wekken in een liefdevolle Macht, DIE alle mensen voor ZICH terug wil winnen. U moet hun ook laten weten dat uzelf in rechtstreekse verbinding staat met deze Macht en dat DIE u een omvangrijke geestelijke kennis doet toekomen die opheldering geeft over het eigenlijke doel van het menselijke bestaan. Steeds weer bestaat de mogelijkheid dat een mens zich aangesproken voelt en u gehoor schenkt, en dan is hij ook al met zekerheid gered. Want zodra IKZelf hem kan aanspreken door u, zal hij zich ook aangeraakt voelen en er een standpunt over innemen.

Daarom gaat steeds weer de oproep naar u uit onvermoeid bezig te zijn, daarom laat IK niet na om te proberen de liefde van alle zielen te winnen die nog ver van MIJ afstaan. Daarom komt er vaak grote aardse nood over de mensen, opdat zij tot liefdewerken voor hun medemensen worden aangespoord. En dan is het ook niet hopeloos, want elke daad van liefde verbindt de mens met MIJ en brengt tegelijkertijd verlossing van Mijn tegenstander.

Als de mensen toch maar geloven wilden dat alleen de liefde hun verlossing kan brengen van de vijand van hun zielen. Dat de liefde hun ook inzicht zou schenken, en zij daardoor ook een levend geloof konden verkrijgen in de Verlosser JEZUS CHRISTUS. En een levend geloof in HEM betekent een zekere redding van zonde en dood.

De liefde is echter verkoeld en daarom is ook het geloof verloren gegaan - en zonder liefde en geloof kan geen mens zalig worden - zonder liefde en geloof heeft Mijn tegenstander nog de heerschappij over diens ziel en zij kan dan niet ten leven komen, een leven dat eeuwig duurt.>\_Amen

**U**kunt geen groter werk van naastenliefde verrichten dan met het belangeloos verspreiden van mijn woord, het evangelie dat uw medemensen moeten vernemen om ook hun aardse weg met succes af te kunnen leggen. Geestelijke arbeid wordt echter van de kant van de medemensen niet gewaardeerd omdat ze geen aards succes oplevert. Doch zodra u geestelijk werkzaam bent, niet op aards loon rekent en altijd alleen maar aan de medemens overbrengt wat Ik zelf u van boven aanbied, verricht u waarlijk werken van naastenliefde die tot in de eeuwigheid reiken. Want ze helpen de zielen rijp te worden, ze kunnen hen voorbereiden om het lichtrijk binnen te gaan als de ziel haar stoffelijk lichaam aflegt en alles moet achterlaten. Dan kan ze in het bezit zijn van geestelijke rijkdommen die ze met zich meeneemt in de eeuwigheid.

U moet geven en het brood des hemels en het water des levens uitdelen, net zoals Ik aan mijn discipelen heb uitgedeeld. Dit is de grootste vriendendienst die u uw medemensen op aarde kunt bewijzen. Het is ware naastenliefde als u onbaatzuchtig de werken verricht die nodig zijn om mijn woord door te geven. Want Ik zelf wil door u de mensen aanspreken omdat zij mijn stem niet rechtstreeks vernemen kunnen.

De mensen zijn in grote nood, want zij gebruiken hun aardse leven alleen voor aards gewin, terwijl zij toch aan hun ziel moeten denken die tijdens het leven op aarde rijp moet worden. Wat u nu doet om uw medemensen op de weg van het geloof te brengen, wat u in mijn opdracht onderneemt om hun dus het evangelie te verkondigen, is onbaatzuchtige naastenliefde - en door Mij gezegend.

U bent uzelf nog niet bewust van de grote gave die u dagelijks van Mij ontvangen mag. U kunt haar waarde en betekenis nog niet inzien, want anders zou u allen - die op de hoogte bent van mijn werken door de geest - ijverig werken aan de verspreiding van datgene wat u door mijn liefde en genade wordt toegestuurd. U begrijpt het niet dat u een zaadje kunt uitstrooien dat heerlijke vruchten kan afwerpen. U mag het zaad niet ongebruikt laten liggen en u moet u steeds op mijn hulp verlaten. Want waar u in nood raakt, daar staan mijn engelen en beschermers gereed om u te helpen en u te beschermen opdat uw geestelijke arbeid toch gedaan kan worden, opdat u diegenen hulp brengt die zonder u de juiste weg niet vinden. Want er zijn er nog vele die Ik door u wil aanspreken en Ik heb daartoe alleen uw wil nodig om Mij ijverig te dienen.

Ik neem uw diensten aan, want Ik kan alleen bij monde van mensen spreken omdat de geestelijke gesteldheid van de mensen al een te laag niveau heeft bereikt om hen op een andere wijze te kunnen aanspreken en omdat hun wilsvrijheid gehandhaafd moet blijven. Maar het moet u kracht geven dat Ik u mijn bescherming en ondersteuning verzeker zodra u maar de wil hebt u om uw naaste te bekommeren in geestelijke nood. De tijd dringt en steeds indringender zullen mijn woorden klinken die Ik tot u richt. Maar u hoeft Mij alleen uw wil te schenken en zult dan ook handelen volgens mijn wil. En alles regelt zich vanzelf als u zich maar in vol vertrouwen aan Mij overgeeft en Mij maar altijd laat begaan.

Neem dus mijn zegen aan, allen die Mij dienen, en blij onvermoeibaar werkzaam in mijn wijngaard. Want de dag is nog maar kort en dan volgt de nacht. Er komt een ommekeer, aards en geestelijk. De tijd van de oogst is in aantocht, de dag van het oordeel komt eraan. Maar voor die tijd wil Ik nog zielen winnen en u moet Mij daarbij helpen. U moet uw naaste in liefde gedenken en u moet bezig zijn voor Mij en mijn rijk. U moet mijn naam verkondigen in de wereld en getuigenis afleggen van mijn werkzaam zijn in u, opdat de mensen geloven kunnen en zalig worden.>\_Amen

**GOD's Liefde - De eindtijd**

**U**allen moet aanspraak maken op Mijn Liefde. U moet weten dat u een liefdevolle VADER hebt, DIE voor u zorgt en DIE u ook vreugden bereidt, als die bevorderlijk zijn voor uw voltooiing.

Mijn Liefde tot Mijn kinderen kent geen grenzen, en allen die op MIJ toesnellen, die zelf willen dat IK hun VADER ben, zijn Mijn kinderen. Mijn Liefde zal nooit ophouden Zich weg te schenken - en Ze zal u alles geven wat u lichamelijk en geestelijk nodig hebt. En het staat u dus zelf vrij van Mijn Vaderliefde gebruik te maken. U moet u slechts open stellen en u door MIJ laten aanspreken, en u zult dan beslist niet met lege handen heengaan.

Want IK heb u nog veel te zeggen omdat de tijd op haar einde loopt, en omdat alles zo geschieden zal zoals het verkondigd is in woord en geschrift. U moet dit ook aan uw medemensen vertellen, maar u zult niet vaak ontvankelijke harten vinden die u aanhoren en geloven. Toch maakt de nood van deze tijd het noodzakelijk gewag te maken van dat wat op korte termijn gebeuren zal - en wie er dan gelooft die zal gered worden. Maar wie niet gelooft en zich niet voorbereidt op het einde die zal ten onder gaan, d.w.z. het gericht zal hem overvallen als IK Mijn eeuwige ordening herstellen zal, als het einde van deze aarde gekomen is.

Deze tijd gaat u, mensen met reuzenschreden tegemoet. En ook Mijn Liefde kan dat einde niet tegenhouden, omdat Mijn Liefde al het geestelijke omvat waartoe ook het nog gebonden geestelijke behoort dat zijn ontwikkelingsgang nog moet beginnen of voortzetten. Dat nu de mensen merendeels falen en hun aardse leven niet benutten om hun ziel te laten rijpen is hun eigen schuld, hun vrije wil, die MIJ daarom geen aanleiding kan geven om van Mijn heilsplan af te zien en het nog onverloste geestelijke aan zijn ellende over te laten.

Maar IK zal nog alles doen om de mensen bij te staan, dat zij een uitweg vinden uit hun geestelijke nood. IK zal steeds weer door u de mensen aanspreken en hen wijzen op de tijd die voor hen ligt. IK zal openlijk en in het verborgene tot hen komen en zij zullen MIJ ook kunnen herkennen, opdat zij niet kunnen zeggen niet gewaarschuwd te zijn.

En wie dus MIJ belijdt, wie probeert Mijn Wil te vervullen, die kan er ook zeker van zijn dat hij tot de mijnen behoort, dat IK hem Liefde schenk en dat IK hem behoeden en verzorgen zal tot aan het einde van de wereld; tot de strijd die de mensen nog te wachten staat, ten einde is: De geloofsstrijd, die Mijn tegenstander zal laten ontbranden. Want hij woedt tot het einde toe onder de mijnen om hen nogmaals van MIJ te laten afvallen. Want het is zijn doel dat hij het geloof vernietigen wil dat nog sporadisch onder de mensheid te vinden is.

Maar dit geloof is meestal ook nog echt zwak en daarom wil IK het sterk maken door Mijn rechtstreekse aanspreken, opdat dit geloof overeind blijft en onwankelbaar standhoudt - als Mijn Naam beleden moet worden voor de wereld. Wie IKZelf kan aanspreken, hetzij direct of ook door Mijn dienaren, die zal een levend geloof verkrijgen en geen bedreigingen zullen hem verschrikken, omdat hij zijn VADER heeft herkend en HEM niet meer kan opgeven. Wie echter geen levend geloof heeft, die zal MIJ prijsgeven terwille van de wereld - en hij zal zijn leven aan Mijn tegenstander verliezen, hij zal met alle winden meewaaien.

En gezegend als hij zich nog aan u opricht, als hij zich door u laat onderwijzen - en nog te elfder ure de weg tot MIJ terugvindt. Want IK wil ieder aannemen die nog op het laatste ogenblik tot MIJ komt, omdat IK niet wil dat hij verloren gaat, omdat IK u allen het eeuwige leven wil schenken.

Daarom moet Mijn Woord nog ijveriger verspreid worden, daarom wil IK u steeds weer aanspreken. IK wil ZELF door u tot de mensen spreken die anders hun hart niet vrijwillig voor MIJ openen. Ja, u kunt in Mijn plaats aankloppen. En als IK dan Zelf kom en zij hun deur voor MIJ openen, dan zal IK ook tot hen spreken en zij zullen zalig zijn. Want Mijn Liefde houdt nooit op - en wie MIJ Zelf liefde schenkt, die zal IK duizendvoudig belonen. IK wil hem geestelijk en aards gelukkig maken. Want dan lijdt zijn ziel geen schade meer, dan is zij MIJ toegedaan en zij zal dan ook voor eeuwig de band met MIJ niet meer kunnen verbreken, want haar liefde behoort MIJ toe en wordt daarom door MIJ op zijn innigst beantwoord - en zij zal daardoor voor eeuwig zalig zijn en blijven.>\_Amen